



In de Paastijd brandt in onze kerken de Paaskaars, als symbool van Gods licht dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen ontstoken aan het paasvuur een nieuwe kaars. Niet alleen in de kerk maar ook thuis, kan het branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van bezinning. Een licht aansteken ter bemoediging, voor iemand, jezelf. Tegen het donker. U kunt een eigen huispaaskaars bestellen via de parochie.

Uiterste besteldatum 28 maart!

Onder aan de pagina leest u hoe het werkt.

Assortiment kaarsen

Wasreliëf met opdruk



Prijs model A en B:

30 cm € 45,-
40 cm € 50,-
60 cm € 75,-

Wasreliëf kaarsen



Prijs model C, D, E, F:

25 cm € 25,-
30 cm € 30,-
40 cm € 35,-
60 cm € 65,-

Bestellen kan als volgt:

Via een mailbericht (info@martinuscuijk.nl) of telefonisch (0485.312555) kunt u uw bestelling doorgeven. Na betaling via de parochie (NL67 RABO 01 77 49 32 32) wordt uw bestelling dan geplaatst.

Gelieve bij de omschrijving duidelijk uw naam en adres te vermelden.

U krijgt bericht wanneer de kaarsen bij de pastorie afgehaald kunnen worden.

Er zijn ook kandelaars bij de kaarsen beschikbaar.

Zie daarvoor de poster achter in de kerk of informeert u bij het parochiesecretariaat.