



DE MANTTEL



Woord van de pastoor

Een hart vol liefde

Met het verschijnen van de nieuwsbrief staan we aan het begin van de maand juni. In mei hebben we het feest van de Eerste Communie gevierd. Mooie vieringen met kinderen uit onze parochie. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie dag! In de meimaand

gaat onze aandacht altijd bijzonder uit naar Maria, de moeder van Jezus en ook onze moeder. Veel kaarsen zijn er gebrand bij haar beeltenissen in onze kerken en zeker ook bij de Lourdesgrot in Katwijk.

Deze laatste en dan met name de processietuin is tijdens de storm in de meimaand bijzonder zwaar getroffen. Bomen van meer dan een eeuw oud lijken als luciferhoutjes omgewaaid. Een droevig aanzicht. De tuin is gedeeltelijk afgesloten omdat takken losgescheurd in de bomen hangen en het gevaar voor vallen nog erg groot is. Op dit moment wordt de schade geïnventariseerd en bezien we hoe we de tuin weer op orde kunnen krijgen.

De laatste zondag van mei zijn we ook gestart met de actie "Laat het kroonjuweel van Katwijk weer schitteren!" Een uitdagend project voor de parochie om het interieur en de glas-in-loodramen van de kerk weer hun oude glans terug te geven. Samen met waarnemend burgemeester Hillenaar mocht ik het bord aan de kerk onthullen als symbool van opening van deze actie.

U zult er vast meer over gaan lezen, maar ik verwijs graag alvast naar de website www.kroonjuweelkatwijk.nl of de facebookpagina Steun Kroonjuweel Katwijk. Ondertussen staan we aan het begin van de maand juni. Op het hoogfeest van Pinksteren mag ik de tieners uit onze parochie vormen, zij mogen die dag bijzonder de kracht van Gods Geest ontvangen. Deze maand zal ik veel op pad zijn om elders in het dekenaat en het bisdom te gaan vormen.

Juni is de maand van het Heilig Hart van Jezus. Op de vrijdag na Pinksteren, 24 juni, vieren we dit hoogfeest (het hoogfeest van St. Jan is hiervoor een dag eerder geplaatst dit jaar!). Jezus als goede herder opent zijn hart voor ons, opdat wij zijn liefde met elkaar mogen delen. Het openingsgebed van deze dag spreekt het uit: "...wij herdenken de wonderen van Jezus' liefde jegens ons bij deze viering van het Hart van uw beminde Zoon. Wij bidden U: laat ons uit deze bron van genade uw gaven in overvloed ontvangen..." Dat wij met Jezus die hartstochtelijke mensen mogen zijn.

vicaris Theo Lamers



Prijsverhoging kaarsen

Ook als parochie krijgen we te maken met de prijsverhoging die we overall om ons heen meemaken. De prijzen voor de was van de kaarsen stijgt fors.

De kleine prijsstijgingen van de afgelopen jaren konden we nog opvangen, maar nu betekent de stijging dat we helaas voor het eerst in 10 jaar de prijzen van een aantal soorten offerkaarsen moeten verhogen.

De nieuwe prijzen zijn als volgt:

kleine offerlichtjes € 0,60

kleine oliekaarsen (4-daagse branders) € 3,50

grote noveenkaarsen (9-daagse branders) € 6,50

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verhoging.

Het parochiebestuur

Liturgische kalender

Hoogfeest Pinksteren

Zaterdag 4 juni

18.00 uur 't Akkertje Vianen, eucharistieviering

19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 5 juni

9.30 uur vm kinderkapel Beers, eucharistieviering

10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering met toediening van het Vormsel m.m.v. Zanggroep Creation

10.00 uur Lambertuskerk Linden, dienst van Woord en Gebed

11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

Tweede Pinksterdag, 6 juni

10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Drievuldigheidszondag

Zaterdag 11 juni

19 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 12 juni

9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk

10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

10.00 uur, Lambertuskerk Linden, eucharistieviering

Sacramentsdag

Zaterdag 18 juni

19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 19 juni

9.30 uur, vm. kinderkapel Beers, eucharistieviering

10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor Dankviering

11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

13de Zondag door het Jaar

Zaterdag 25 juni

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 26 juni

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, Woord- en gebedsdienst

14de Zondag door het Jaar

Zaterdag 2 juli

18.00 uur **'t Akkertje Vianen**, eucharistieviering

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 3 juli

9.30 uur vm. **kinderkapel Beers**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering

15de Zondag door Jaar

Zaterdag 9 juli

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 10 juli

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, Woord- en gebedsdienst

16de Zondag door het Jaar

Zaterdag 16 juli

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 17 juli

9.30 uur vm. **kinderkapel Beers**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering

17de Zondag door het Jaar

Zaterdag 23 juli

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 24 juli

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, eucharistieviering

18de Zondag door het Jaar

Zaterdag 30 juli

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 31 juli

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

19de Zondag door het Jaar

Zaterdag 6 aug

18.00 uur **'t Akkertje Vianen**, eucharistieviering

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 7 aug

9.30 uur vm. **kinderkapel Beers**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

20ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 13 aug

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 14 augustus

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, Woord- en gebedsdienst

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

zondag 14 augustus Vooravondviering

Martinuskerk Katwijk

18.30 uur Rozenkrans

19 uur Eucharistieviering

Maandag 15 augustus

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

18.30 uur **Grot Katwijk**, rozenkrans

19.00 uur **Grot Katwijk**, eucharistieviering m.m.v. Maas-
klanken Land van Cuijk

(bij slecht weer vinden de vieringen binnen plaats)

Op ons livestream kanaal kunt u de vieringen vanuit de Martinuskerk Cuijk live volgen of terugkijken. De link op de website www.martinuscuijk.nl brengt u eenvoudig naar onze vieringpagina.



Zon 5 juni Hoogfeest van Pinksteren

Ma 6 juni Gedachtenis Maria, moeder van de kerk

Do 9 juni Feest Jezus Christus, Eeuwige Hoge priester

Za 11 juni Feest H. Barnabas, apostel

Zo 12 juni Hoogfeest H. Drieëenheid

Ma 13 juni H. Antonius van Padua, patroon van Vianen

Di 14 juni Feest H. Lidwina van Schiedam, maagd

Zo 19 juni Hoogfeest Sacramentsdag

Do 23 juni Hoogfeest H. Johannes de Doper

Vr 24 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus

Za 25 juni Onbevlekt Hart van Maria

Zo 26 juni 13de Zondag door het Jaar

Wo 29 juni Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen

Zo 3 juli 14de Zondag door het Jaar

Do 7 juli Feest Zoete Moeder van Den Bosch, Eerste
steenlegging Martinuskerk Cuijk

Za 9 juli Feest HH. Martelaren van Gorcum

Zo 10 juli 15de Zondag door het Jaar

Ma 11 juli Feest H. Benedictus, patroon van Europa

Zo 17 juli 16de Zondag door het Jaar

Vr 22 juli Feest H. Maria Magdalena

Za 23 juli Feest H. Birgitta, patrones van Europa

Zo 24 juli 17de Zondag door het Jaar

Ma 25 juli Feest H. Jakobus, apostel

Zo 31 juli 18de Zondag door het Jaar

Za 6 aug Feest Gedaanteverandering van de Heer

Zo 7 aug 19de Zondag door het Jaar

Di 9 aug Feest H. Edith Stein, patrones van Europa

Wo 10 aug Feest H. Laurentius, diaken

Zo 14 aug 20ste Zondag door het Jaar

Ma 15 aug Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

Vieringen door de week

De dagelijkse viering in de Martinuskerk in Cuijk is om 10.00 uur.

We starten ook weer met het maandelijks uur van aanbidding. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een van bezinning, gebed, stilte en muziek onder begeleiding van pater Callistus. De komende maanden is dit op 1 juli 19.00-20.00 uur. U bent van harte welkom voor een moment van rust en gebed.

Ook in Castella zijn er weer vieringen. Er is een eucharistieviering op vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) om 19.00 uur.

Geslaagde aftrap campagne

'Laat het Kroonjuweel van Katwijk weer schitteren'

Op zondagmorgen 29 mei j.l. vond de aftrap van de crowdfunding campagne 'Laat het Kroonjuweel van Katwijk weer schitteren' plaats!



Onder toezien van belangstellenden onthulde waarnemend burgemeester Wim Hillenaar samen met pastoor Theo Lamers het campagnebord, waarop de informatie

over de gewenste restauraties te bekijken is. Tevens werd de promotiefilm, gemaakt door Piet Vermeulen van WijkTV De Valuwe in de kerk gepresenteerd.

Burgemeester Wim Hillenaar memoreerde in zijn toespraak dat de kerk, Lourdesgrot en tuin van cultureel-historische en economische waarde zijn voor het Land van Cuijk maar ook ver daarbuiten. Een monument om te koesteren voor de toekomst!

Vice-voorzitter Piet van der Koolwijk bood burgemeester Wim Hillenaar het eerste 'Martinus vogelhuisje' aan, gemaakt door de cliënten van kunststater De Kunstschat en Ambachtelijk Hout. Twee dagbestedingslocaties van Dichterbij in Gennepe.



Een uniek vogelhuisje dat onderdeel uitmaakt van een van de sponsorpakketten. Wethouder Willy Hendriks-van Haren ontving een campagne kaars, deze is in alle kerken van de parochie alsook in de Lourdesgrot te koop.

Pastoor Theo Lamers bedankte iedereen voor hun aanwezigheid en sloot af met de wens: "Steun de Stichting Vrienden van de Martinus Katwijk, zodat we samen het Kroonjuweel van Katwijk weer kunnen laten schitteren!"

Gebed Voor vrijheid en rechtvaardigheid

*Heilige pater Titus,
als een fysiek kwetsbaar mens hebt u geleefd,
maar tevens als een man met een scherp verstand
en een groot geloof.*

*U leefde vanuit het evangelie en
de grote mystieke traditie van de Karmel.
Toen het nationaalsocialisme duisternis bracht
over Europa bleef het licht van Christus uw gids.
Onvermoeibaar bleef u strijden voor vrijheid en
rechtvaardigheid.*

*U kwam op voor de waardigheid van iedere mens
als schepsel van God.*

*Uw werk maakte de vijand razend en daarom
moest u tot zwijgen worden gebracht.
Maar in alle kwetsbaarheid bleef u trouw en
leefde u dicht bij Jezus.*

*In het concentratiekamp bleef u vergevingsgezind
en bidden voor uw beulen, in navolging van de
Heer.*

*Heilige pater Titus, wees voor ons een voorbeeld
en een voorspraak.*

*Maak dat wij in onze tijd opkomen voor recht,
vrijheid en waardigheid van iedere mens.
Amen.*

+ Gerard de Korte,
bisschop van 's-Hertogenbosch

Noodweer... richt ravage aan in monumentale kerktuin Katwijk

In de middag van 19 mei j.l. is de kerktuin van Katwijk getroffen door hevige valwinden. De historische tuin die zich in 1887 door de Firma Ebben uit Cuijk rondom de kerk en Lourdesgrot is aangelegd, heeft forse schade geleden door de storm die over Katwijk trok. Een aantal monumentale bomen zijn omgevallen en hebben diepe kraters in de omgeving achtergelaten.



Uit veel andere bomen zijn grote takken losgewaaid en -gescheurd. De schade wordt voorlopig geschat op € 25.000 tpot € 35.000.

Bijzonder is dat - zover nu zichtbaar - de kerk en de grot nauwelijks schade hebben ondervonden. Dezelfde middag is de tuin, die enkele jaren geleden volledig is hersteld en door vrijwilligers prachtig onderhouden wordt, afgesloten voor bezoekers uit angst voor valende takken.

Daags na de storm is een bomenbedrijf begonnen met opruim- en snoeiwerkzaamheden om tenminste de toegang tot de kerk, begraafplaats en de Lourdesgrot weer veilig te maken en loshangende takken te verwijderen. Het grootste deel van de kerktuin zal uit veiligheid voorlopig niet toegankelijk zijn en de opruimwerkzaamheden zullen voorlopig nog voortduren.

Tegelijkertijd is begonnen met onderzoek op welke wijze de tuin zo goed mogelijk hersteld kan worden om zijn bijzondere symbolische waarde te bewaren.

Gewoon helpen

*Kniel neer voor het Gelaat van God
in je broeder.*

*Ben ik de hoeder van mijn broeder?
Ik ken hem toch niet.*

Ik heb geen contact met hem...

*Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Schep contact.*

*Niet vragen.
Niet omzien.
Niet oordelen.
Gewoon helpen.*

*Titus Brandsma
uit: Heldhaftigheid, 1935*

Een leed

*Een leed kwam op mij aan,
onmogelijk om het af te weren,
met geen tranen te bezweren,
'k had het anders lang gedaan.*

*Toen ging het boven op mij staan,
tot ik stil lag zonder wenen.
Duldend wachtend moest ik leren
en toen eerst is het heengegaan.*

*Dit is nu al een poos geleên,
ik zie het nu van verre nog
en ik begrijp niet waarom toch
ik toen zo leed met veel geweest.*

Titus Brandsma

*Deze tekst werd geschreven toen Titus in 1942
gevangen zat in Kamp Amersfoort.*



Afgelopen weken waren bijzonder voor de kerk in Nederland. Op zondag 15 mei is in Rome pater Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door paus Franciscus. Als pater Karmeliet heeft Titus vele voetstappen in onze streken gezet: Megen, Boxmeer, Den Bosch, Oss, Nijmegen. Als docent, hoogleraar, eindredacteur en rector magnificus heeft hij naast zijn kennis van Karmelitaanse mystiek en de Moderne Devotie al vroegtijdig gewaarschuwd tegen de gevaren rassenhaat en het nazisme.



Uiteindelijk is hij gevangen genomen en via de gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en gevangenkamp Kleef in Dachau terecht gekomen. Ook in het concentratiekamp bleef pater Titus zijn medegevangenen tot steun en bemoediging. Uiteindelijk kwam door een dodelijke injectie een einde aan zijn leven.

In deze nieuwsbrief vindt u enkele teksten van zijn hand en een gebed tot deze nieuwe heilige.

Wie is Titus Brandsma?

Een tijdlijn

23 februari 1881

Titus Brandsma wordt op 23 februari 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma als telg uit een oud, rooms-katholiek en Fries boerengeslacht uit Ugoklooster nabij Bolsward.

1892-1898

Gymnasiast aan het St. Antonius van Padua Gymnasium te Megen.

17 september 1898

Intrede bij de Karmelieten op 17-jarige leeftijd. Hij neemt de kloosternaam Titus aan.

17 juni 1905

Priesterwijding op 24-jarige leeftijd in de St. Jan in 's-Hertogenbosch.

1906-1909

Promovendus wijsbegeerte aan de Pontificia Università Gregoriana in Rome.

1909-1923

Docent aan het studiehuis van de Karmelieten in Oss. Oprichting van een Carmelcollege in Oldenzaal en in Oss. Hoogleraar Geschiedenis der wijsbegeerte (behoudens die der Grieken en Romeinen), natuurfilosofie, natuurlijke godsleer, wijsbegeerte der geschiedenis, geschiedenis der mystiek, met name der Nederlandse mystiek.

1923 -1932

Katholiek emancipator.

Voorvechter persvrijheid.

IJveraar voor de Friese taal in het lesprogramma van het lager en het hoger onderwijs.

Is betrokken bij tal van rooms-katholieke organisaties (journalistiek, onder wijs, natuurbescherming).

1932-1933

Rector magnificus van de Katholieke Universiteit In deze hoedanigheid hield hij een rede over het gods-begrip die sterk de aandacht trok. Het kenmerkt de complexiteit van zijn geloofsovertuiging waarin zowel progressieve denkbeelden als orthodoxie een plaats hadden.

1935

Titus Brandsma wordt geestelijk adviseur van de Nederlandse Rooms Katholieke Journalistenvereniging. In deze hoedanigheid had hij een groot aandeel in de modernisering van de katholieke dagbladders in Nederland en in de tot standkoming van betere arbeidsvoorzieningen voor katholieke journalisten. Zijn voorstellen tot het oprichten van een journalistenopleiding kregen pas na zijn dood gestalte.

1936

Lidmaatschap van het door Nederlandse geleerden en kunstenaars opgerichte Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme.



3 oktober 1939

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

1941

Hij verzet zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen en bekeerlingen van katholieke middelbare scholen en maakt op verzoek van de aartsbisschop een rondgang langs de katholieke dagbladdirecteuren om het verbod het opnemen van NSB-advertenties toe te lichten. Dit leidt uiteindelijk tot arrestatie.

Januari 1942

Titus Brandsma wordt gearresteerd door de Duitse bezetter. Hij komt via de gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef op 19 juni in concentratiekamp Dachau terecht. Zelfs in de gevangnissen en het concentratiekamp is Titus een 'alledaagse' mysticus, een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen.

26 juli 1942

Titus Brandsma sterft in het concentratiekamp Dachau.

1982

Postuum toegewezen Verzetsherdenkingskruis

3 november 1985

Zaligverklaring te Rome door paus Johannes Paulus II

1992

Instelling van de Titus Brandsma Award voor moedige journalistiek

1999

Titus Brandsma wordt in KRO-programma Kruispunt door een deskundige jury gekozen tot de 'opmerkelijkste katholiek' van de twintigste eeuw.

2005

De bevolking van Nijmegen roept Brandsma uit tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden.

2015

Titus Brandsma wordt postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss.

2019

In Dokkum wordt de musical Titus. Een leven tussen stilte en stress' opgevoerd. Bij de première waren bisschop van Groningen-Leeuwarden Mgr. Ron van den Hout, Prior Generaal der Karmelieten Fernando Millén. uit Rome en Prior Provinciaal Jan Brouns aanwezig.

2022

Titus Brandsma wordt heilig verklaard.

Gaudete in Domino

Ter gelegenheid van de Eerste Steenlegging van de Parochiekerk St. Martinus en het feest van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch geeft Harmonie Gaudete in Domino het traditionele kerkpleinconcert.

Voorafgaand aan dit concert wordt er eucharistie gevierd in bovengenoemde kerk, aanvang 19.00 uur. Bij goed weer zal het kerkplein omgetoverd worden tot een gezellig zomers terras, bij erg slecht weer wordt het concert eventueel naar binnen verplaatst.

Ja, mijn ziel zoekt naar God

*Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust.*

*Zoals de bloem zich in de ongeziene stralen
van de zon
naar deze bron van licht en warmte richt,
zo richt zich ook het menselijk hart,
dat zich vrij weet te maken van onedele driften
naar God.*

*Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust.*

*Het menselijk hart richt zich naar God,
zoekt Hem, luistert of Hij spreekt,
roept Hem, opdat Hij antwoord geeft,
de deur opent, opdat Hij zich laat zien.*

*Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust.*

*Ja, de menselijke ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust.
Zij zoekt Hem langs alle wegen,
zij voelt zijn nabijheid
en bereidt zich voor op zijn openbaring.*

*Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust.*

*In spanning zit zij neer,
of de Beminde niet komt,
of zij zijn tred niet hoort,
zijn stem niet verneemt.*

*Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust.*

*Titus Brandsma
uit Mystiek Nederland 1929*



Parochiestatistiek



Uitvaart

Jos Kemna
Kee Xhofleer - Ivits
Bets Nielen - Weijers
Ria Stax - Roeffen
Corry Hoefs - Embrechts
Helmuth Hagemann

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Wilko Linders
Leentje van Hout
Corrie Steenbakkers - Mulder

Ons gebed wordt gevraagd
voor hen die in de
afgelopen maanden zijn
overleden.
We hebben van hen
afscheid genomen in de
kerk of in het
crematorium:



Doop

In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
gedoopt:

Manoah van Laethem
Julian Miggiels
Rivai Nanarjaïn
Louk Hendriks

In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
getrouwd:

Ylona Linders en Glenn
de Wit



Huwelijk

Steun de H. Martinus, het Kroonjuweel van Katwijk

De H. Martinuskerk mag met recht hét Kroonjuweel van Katwijk worden genoemd. De kerk met Lourdesgrot, beide met de status van Rijksmonument en Bedevaartskerk, trekken jaarlijks duizenden pelgrims naar het dorp. Daarmee is de kerk van grote cultuurhistorische waarde, nu én in de toekomst!

Recent kreeg de H. Martinus een grondige opknapbeurt aan de buitenzijde. Nu is het interieur van de kerk aan de beurt. Een interieur dat ware schatten bevat. Zoals de prachtige glas-in-lood ramen en de originele muurschilderingen, nu nog verborgen onder oude verflagen. Beide willen we weer in hun volle glorie herstellen, zodat iedereen er straks van kan genieten.



Om die schatten weer 'op te graven' is echter geld nodig. Veel geld. Daarom starten we de actie 'Laat het Kroonjuweel van Katwijk weer schitteren!' Alleen met jouw hulp kunnen we de H. Martinus een dik verdiende toekomst bieden.



Steun ons!

Bekijk de schitterende sponsorpakketten op onze website.

www.kroonjuweelkatwijk.nl

Of doneer direct!

NL58 RABO 0110 5706 69

t.a.v. R.K. Parochie H. Martinus



Scan de
QR-code met
je camera app!

Alle bijdragen zijn welkom en helpen ons om samen van de H. Martinus weer hét Kroonjuweel van Katwijk te maken. Onze dank is groot!

Stichting Vrienden van de
Martinus Katwijk
kroonjuweel@martinuscuijk.nl

