

Nieuwsbrief, nr. 15
februari 2022



DE MANTTEL



Woord van de pastoor

Onlangs was ik bij een bijeenkomst waar we met 50 personen bijeen waren. Het was fijn om mensen weer te ontmoeten, samen te eten en elkaar weer in levende lijven te spreken. Daarnaast is het ook vervreemdend: mensen die voor mijn gevoel te dichtbij komen, drukte bij de deur en de kapstok... Tegelijkertijd hoor ik aan alle kanten mensen die positief getest zijn en enige tijd in quarantaine moeten, soms met behoorlijke klachten. In deze zelfde tijd worden de maatregelen door de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten losgelaten. In het weekend dat deze nieuwsbrief verschijnt vervalt voor de kerken de anderhalve meter, het mondkapje en wordt de carnavalsmis gevierd. De aankomende weken worden ook de diensten in de kleinere kerken, waar we de anderhalve meter niet konden garanderen, weer opgestart. Ondertussen loopt de agenda vol met "live" ontmoetingen. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en samen te kunnen vieren. Maar meteen zorgen deze veranderingen ook voor gemengde gevoelens en geluiden: het virus is nog niet weg..., er zijn vele kwetsbare mensen die het nog kan treffen..., we mogen weer..., we moeten weer..., online scheelt wel veel reistijd..., waar zullen we samen afspreken..., heerlijk die vrije avonden...

Misschien is de komende 40-dagentijd, waarin we ons willen bezinnen over hoe we in het leven staan, wel het moment om te bedenken wat nu het "nieuwe normaal" is. Moet alles weer gebeuren zoals het eerst was of kunnen we iets meenemen uit de periode die we (hopelijk) achter ons hebben liggen?

Profeten in het Oude Testament en ook Jezus in de evangeliën houden ons steeds een spiegel voor. Waar ben je mee bezig? Waar wil je naar toe? Kijk niet terug, maar vooruit. "Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen - het is al begonnen, merk je het niet?" (H. Oosterhuis naar Jesaja 49,18-19). Een uitnodiging voor ons om vooruit te kijken en te ontdekken welke weg God met ons wil gaan.

Ik wens u een goede **Veertigdagentijd** onderweg naar **Pasen!**

Vicaris Theo Lamers,
pastoor parochie H. Martinus

De kerken gaan weer open

Op 16 februari hebben de bisschoppen bekend gemaakt dat vanaf 25 februari voor de kerken de anderhalve meter en het mondkapje vervallen. Tevens worden de maatregelen van het communie uitreiken versoepeld. In ieder geval kunnen we nu ook weer veilig in de andere kerken gaan vieren. We zijn hierover in overleg geweest met de gemeenschappen waar nog niet gevierd wordt en met hen hebben we de volgende afspraken gemaakt:

De Jozefgemeenschap zal in **MFA De Valuwe** weer samenkomen om te vieren op zondag 20 maart en er zullen vieringen zijn op de eerste en derde zondag van de maand om 11.00 uur. In de Martinuskerk van **Katwijk** zal de eerste viering op zondag 13 maart zijn om 9.30 uur. Zij zullen vieren op de tweede en vierde zondag van de maand. In **Vianen** zal de eerste viering zijn op zaterdag 19 maart in 't Akkertje om 18.00 uur. Er zal een viering zijn op de eerste zaterdag van de maand. In **Beers** zal de eerste viering zijn op zondag 20 maart in de zijruimte (voormalige kinderkapel) om 9.30 uur. We vieren daar om de eerste en derde zondag van de maand om 9.30 uur. De vieringen van de **Martinuskerk** in **Cuijk** gaan door zoals het de afgelopen jaren was om 10.00 uur. De geloofsgemeenschap in **Linden** komt al bijeen op de tweede en vierde zondag van de maand om 10.00 uur.

Voor de vieringen tot de Goede Week ziet het weekendrooster en bijzondere vieringen er als volgt uit:

Woensdag 2 maart Aswoensdag

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, stille mis met oplegging askruisje

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, gezongen mis met oplegging askruisje

Vrijdag 4 maart,

19.00 uur, **Martinuskerk Cuijk**, Uur van aanbidding, bezinning en gebed

Zaterdag 5 maart

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 6 maart Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen

Zaterdag 12 maart

Tweede Zondag van de Veertigdagentijd

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 13 maart

Tweede Zondag van de Veertigdagentijd

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering

10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, woord- en gebedsdienst

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zaterdag 19 maart
Derde Zondag van de Veertigdagentijd
19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 20 maart
Derde Zondag van de Veertigdagentijd
9.30 uur **Beers**, eucharistieviering
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering, gezins-
viering met Jeugdkoor
11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering

Zaterdag 26 maart
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 27 maart
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering
10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, woord- en gebedsdienst
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering m.m.v.
Creation

Vrijdag 1 april,
19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, Uur van aanbidding, bezin-
ning en gebed

Zaterdag 2 april
Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
18.00 uur **'t Akkertje Vianen**, eucharistieviering
19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 3 april
Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
9.30 uur **Beers**, eucharistieviering
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering
11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering

Zaterdag 9 april **Palmzondag** *wijding palmtakjes*
19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 10 april **Palmzondag** *wijding palmtakjes*
9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering
10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, woord- en gebedsdienst
11.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering, gezins-
viering m.m.v. Jeugdkoor



Vieringen door de week

Martinuskerk Cuijk

De dagelijkse viering is in de Martinuskerk om 10.00 uur.

We starten ook weer met het maandelijks uur van aanbidding. Iedere eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur is er een van bezinning, gebed, stilte en muziek onder begeleiding van pater Callistus. De komende maanden is dit op vrijdag 4 maart en vrijdag 1 april. U bent van harte welkom voor een moment van rust en gebed.



Liturgische kalender

Wo 2 mrt Aswoensdag, begin 40-dagentijd vasten-
en onthoudingsdag
Zon 6 mrt 1ste Zondag van de 40-dagentijd
Zon 13 mrt 2de Zondag van de 40-dagentijd
Zat 19 mrt Hoogfeest H. Jozef,
bruidegom van Maria
Zon 20 mrt 3de Zondag van de 40-dagentijd
Vr 25 mrt Hoogfeest Aankondiging van de Heer
(Maria Boodschap)
Zon 27 mrt 4de Zondag van de Veertigdagentijd,
"Laetare", halfvasten
Zon 3 apr 5de Zondag van de Veertigdagentijd
Zon 10 april Palmzondag, begin van de Goede Week



Gedachten Veertigdagentijd (2022)

Na drie dagen Carnaval begint op **Aswoensdag** de **veertigdagentijd**. Op **Aswoensdag** wordt een as-
kruisje op uw voorhoofd toegediend met daarbij de
tekst: "Mens, bedenkt dat gij stof zijt en tot stof zult
wederkeren."

De gedachte achter deze zin is: op een dag sterf je en
zul je voor het aangezicht van God moeten verschij-
nen. Met als strekking: hoe leef ik nu zo goed en ver-
antwoord mogelijk met het oog op het hiernamaals.

In de **veertigdagentijd** moet je leren hoe je opstelling
is tegenover de materiële dingen, tegenover welvaart
en bezit. We leven in een tijd waarin wij onszelf wat
al te graag centraal stellen. "Zelfontplooiing" is de
slogan. Kunnen we nog wel delen van wat we heb-
ben? Wij hebben het vaak over verslaving en denken
daarbij aan verdovende middelen. Maar elk mens lijdt
aan verslaving, want elk mens vindt bij tijd en wijle
dingen belangrijker dan de mensen om je heen. De
veertigdagentijd wil een oefentijd naar **Pasen** zijn.
In die periode gaat het om deze drie woorden: vas-
ten, bidden en aalmoezen geven. En wat dat laatste
betreft: het gaat om meer dan een paar geldstukken.
Het mag best een beetje pijn doen, als je geldbeurs
wat dunner wordt. Gelukkig ben je, als je er iets
anders voor moet laten staan. Onder aalmoezen geven
wordt ook verstaan: iets van je tijd geven aan an-
deren en aan God, het verdriet met anderen delen,
geduld hebben met elkaar. Gelukkig ben je, als je oog
hebt voor de noden van mensen en als je kunt helpen.
En zo groeien we toe naar een nieuwe stijl van leven.
De **veertigdagentijd** is een tijd, waarin we ons bezig
zullen houden met de vraagstukken in onze samenle-
ving: met vrede, gerechtigheid, de heilheid van de
schepping. Wat doen we concreet aan vrede in ons

gezin, in onze buurt? Wat doen we aan bescherming van ons milieu: lucht, water, groen? Wat doen we om de afvalstroom te verminderen? Wat doen we aan een maatschappij die geen soberheid kent en geen soberheid wil? Wat doen we aan de harde koel-zakelijke sfeer waarin wij vaak met elkaar omgaan? Hoe gaan we om met de noodlijdenden onder ons - in financieel, maar ook in geestelijk opzicht?

Broeders en zusters, we krijgen veertig dagen de kans om los te komen van de dingen van deze wereld: om te leren er weer te zijn voor elkaar en voor God, en met aandacht voor de aarde, zoals God er wil zijn voor ons. Een goede, inspirerende, maar vooral vruchtbare **veertigdagentijd** toegewenst.

Pastor Henk Janssen



Naar een synodale kerk

communio, participatio en missio

In 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal plaats vinden in oktober 2023.

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal dat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit 'Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie'. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema's aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema's uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar uitgaat: Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in Kerk en samenleving. Als parochie willen we over deze thema's met elkaar in gesprek gaan. De resultaten ervan zullen we via het synodeteam digitaal aan de bisschop doorgeven.

Ook als u niet in staat bent om aan de gesprekken deel te nemen of als u persoonlijk wilt reageren dan kunt u uw gedachten over de thema's doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte uw bijdrage graag in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen tijdens de synode.

Tot 1 mei 2022 kunt u uw gedachten door geven via de onderstaande weblink, die zowel gebruikt kan worden om verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen gedachten te delen. U kunt de weblink die

op de website van de parochie staat meerdere keren gebruiken als u bijvoorbeeld niet alle thema's in één keer wilt behandelen, maar uw input wilt spreiden over verschillende weken.

Als parochie willen wij samen in gesprek gaan over de diverse thema's. We willen dat in de Veertigdagentijd doen op verschillende momenten, zowel 's middags als 's avonds op diverse plaatsen in onze geloofsgemeenschappen. Heeft u interesse om aan één of meerdere momenten deel te nemen, stuurt u dan een mailtje naar info@martinuscuijk.nl of belt u met het parochiesecretariaat (0485.312555; bereikbaar op werkdagen van 9.30- 12.30 uur). U wordt dan op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten.

We hopen elkaar in de komende Veertigdagen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan!

Namens het pastoraal team,
pastor Henk Janssen



Vasten actieproject

Drinkwater voor Umuene

Tijdens de Kerstdagen is pater Callistus na 2 jaar naar zijn familie geweest in Nigeria. De families vieren Kerstmis in de dorpen. Dit jaar willen we met ons vastenactieproject het dorp Umuene Village, waar ook de familie van pater Callistus woont helpen met schoon drinkwater.

Umuene Village is dorp met 10.600 inwoners in het zuidoosten van Nigeria. Umuene ligt op ongeveer 43,5 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde stad Enugu, waar de meeste jongeren naartoe trekken, op zoek naar mogelijkheden en kansen. Het dorp ontbeert veel basisvoorzieningen door een gebrek aan infrastructurele ontwikkeling van de overheid. Migratie naar de stad voor een beter leven is heel gewoon. Veel mensen, vooral ouderen, armen die niet naar de stad kunnen vluchten en kinderen, blijven echter het hele jaar door achter.

In de feestmaanden december en april, tijdens de viering van Kerstmis en Pasen, is het dorp vol leven omdat de meeste mensen naar huis terugkeren voor de festiviteiten. De voornaamste bezigheid in het dorp is de landbouw, die niet gemechaniseerd en onaantrekkelijk is.

Het alfabetiseringsniveau in het dorp is eveneens zeer laag, de enige basisschool bevindt zich in de kerk die ongeveer zes kilometer van het dorp verwijderd is. De kinderen trekken elke morgen naar school nadat ze water hebben gehaald uit de beek of het enige boorgat dat zich in dezelfde kerk ver van het dorp bevindt. De kinderen moeten dus elke morgen twaalf kilometer of meer afleggen om voldoende water voor het huis te halen alvorens naar dezelfde plaats terug te keren om

naar school te gaan. De kerk is de enige plaats met ontwikkelingsfaciliteiten. Degenen die het zich kunnen veroorloven om naar de middelbare school te gaan, verhuizen naar de naburige steden of migreren naar de steden. De meeste mensen zullen hun toevlucht nemen tot het leren van handel of ambacht omdat zij zich geen andere opleiding kunnen veroorloven.

Degenen die dicht bij de beek Akpata wonen zijn daar nog steeds van afhankelijk. Deze beek is een zeer ongezonde bron van water en heeft geleid tot veel ziekte en de dood van velen. De beek passeert vele rotsen, zodat de mensen uiteindelijk water halen op plaatsen waar anderen hun was hebben gedaan en zelfs hun ontlasting doen.

Er zijn enkele pogingen ondernomen om het water dicht bij het dorp te brengen, door personen die begaan zijn met de benarde situatie van de mensen, vooral van degenen die altijd in het dorp zijn.



De meerderheid in het dorp is arm. Degenen die naar de steden zijn gemigreerd, hebben het beter, maar zij moeten voor veel dingen zorgen, ook voor hun relaties in het dorp. De kinderen die in het dorp wonen, moeten voor de ouderen en de zieken zorgen, en vinden het daarom moeilijk om zich op onderwijs te concentreren, omdat dit veel ontberingen en afleidingen met zich meebrengt. Daarom geven ze het op of hopen ze dat ze de middelen vinden om naar de stad te migreren. In de feestperiodes kunnen degenen die naar de stad terugkeren zich veroorloven schoon water te kopen van watertankers tegen een zeer hoge prijs.

De katholieke kerk in de stad is de belangrijkste plaats die ontwikkeling aantrekt. De daar werkzame priesters hebben verschillende projecten kunnen aantrekken. Sommige inheemse priesters en welgestelden hebben eveneens inspanningen geleverd die tot verbeteringen hebben geleid. Zo is er een boorgat aangelegd bij de kerk, die ver van de dorpen ligt. Sommige mensen die dicht bij de kerk wonen, proberen dit water via pijpen te bereiken. Deze pogingen zijn vaak lastig en mislukken. De oplossing zou zijn om meer boorgaten in de dorpen te maken. Wij willen als



parochie in de vastenactie helpen om één zo'n boorgat mogelijk te maken.

PROJECT: Het boren van een boorgat en het aanleggen van een waterreservoir.

Dit zal gebeuren in samenwerking met de gemeenschap, die in staat zal worden gesteld om het project in stand te houden en ervoor te zorgen dat het doel volledig wordt bereikt, met name voor de armen en de ouderen, die het meest getroffen zijn. Waar mogelijk wordt ook een waterleiding naar andere punten in het dorp gebracht.

Er is een onderzoek gedaan naar de beste mogelijkheid om goed schoon water te krijgen. Het aanbevolen ontwerp voorziet in een boorgatdiepte van 198 meter tot 213 meter. Hierdoor zal de boring door de leisteenlagen van de Imo-formatie kunnen gaan en het zand van de Nukka/Ajali-formatie doorboren.

Schoon water en waterreservoirs zijn niet goedkoop:

Kosten van het boorgat €10.855

Kosten voor reservoirs en waterleiding € 3.177

Helpt u mee om dit mee mogelijk te maken? Als parochie willen we ons steentje bijdragen.

Op de website en de sociale media van de parochie vindt u meer informatie over het project en houden we u ook op de hoogte van de inzameling en stand van zaken! Uw bijdrage is welkom via NL67 RABO 0177 49 32 32 t.n.v. parochie H. Martinus, o.v.v. vastenactie.





Afscheid...

Elk afscheid is bijzonder, maar aan het einde van 2021 hebben we afscheid genomen van 2 personen uit onze parochiegemeenschap die extra betrokken waren.

Peter Hendriks uit de geloofsgemeenschap van Sint Agatha was nog lid van de contactgroep toen hij werd getroffen door een hersenbloeding. Peter was van de concrete werken. Een telefoontje was meestal voldoende om aan de slag te gaan. Hij was realistisch in wat mogelijk was. Eén van zijn grote en bijzondere klussen in de afgelopen jaren was het opknappen van de kerststal. Vele uren met penseel en verf hebben er voor gezorgd dat de beelden er weer als nieuw uitzagen. Deze kerststal heeft afgelopen kerst een plekje in de Martinuskerk gehad en zal dat ook volgend jaar weer krijgen. Telkens herinnert ons deze stal aan zijn inzet en geduld. We wensen zijn echtgenote, gezin, familie en vrienden, maar ook de geloofsgemeenschap veel sterkte toe met dit verlies. We blijven Peter als parochiegemeenschap gedenken.

Ook is overleden pater Piet Vermeeren in de geloofsgemeenschap Linden. Vele jaren heeft hij op zijn eigen inspirerende wijze de geloofsgemeenschap pastoraal bijgestaan in lief en leed. Na vele jaren in de categoriale zielzorg werd hij, wonende in de geloofsgemeenschap, een betrokken pastor van Linden en een deel van het dorp. Zijn inzet was er speciaal op gericht om de geloofsgemeenschap toekomst te bieden. Door ziekte getroffen heeft hij snel afscheid moeten nemen van het leven. Hij zal in Linden nog lang herinnerd worden. Wij danken hem voor zijn pastorale inzet voor de geloofsgemeenschap van Linden en wensen Antoon, de familie, vrienden en de geloofsgemeenschap sterkte toe met dit verlies. Dat hij in de vele herinneringen van mensen mag blijven voortleven.

*Parochiebestuur en pastoraal team
parochie H. Martinus*

In Memoriam Peter Hendriks

Peter was een veelzijdig man en hij heeft veel betekend voor St. Agatha.

Hij was iemand van en voor onze gemeenschap. Reeds vanaf 1984 was hij lid van het parochiebestuur en tevens “de handen uit de mouwen” voor diverse taken zoals: collecteren in en buiten de kerk, brieven bezorgen, onderhoud kerkhof, kerststal bouwen, aandacht voor de Mariakapel in de Kuilen, vuurmeester (met of zonder rook) bij het jaarlijkse kerstconcert en tijdens “verbonden door licht”.



Ook heeft Peter de oude kerststal met veel geduld gerestaureerd. Hierop was hij terecht heel trots.

Met Peter is een verenigingsman verloren gegaan en vrijwel overal heeft hij zijn inbreng gehad, waarbij we denken aan: 4 jaar raadslid, prins carnaval in '79, KBO, 't Gilde, en samen met Rieky als trouwe bezoeker van het voetbal op zondagmiddag. Ook zijn kleinkinderen konden als supporter op hem rekenen.

Wij als contactgroep, missen Peter maar de mooie herinneringen blijven.

*Peter, dank van de contactgroep rondom de Toren H. Agatha.
je was gewoon heel bijzonder*



In Memoriam Piet Vermeeren

Op 6 december 2021 overleed Piet Vermeeren op 81-jarige leeftijd thuis op de pastorie in Linden. In Rond De Lindense Toren in de nummers van Kerstmis 2021 en begin februari 2022 is onder andere via een In Memoriam uitvoerig aandacht besteed aan zijn overlijden. Dat kunt u teruglezen via de Lindense site www.grootlinden.nl.

Piet Vermeeren was van Pinksteren 1997 tot Pasen 2012 pastoor van de H.Lambertusparochie in Linden. Maar ook in de wijde regio was hij bekend en gezien omdat hij tot vreugde van menigeen regelmatig vooringing in verschillende andere parochies en vanwege zijn werk als pastor of geestelijk verzorger bij blinden en slechtzienden (Henricus in Grave), bij mensen met een verstandelijke beperking (Dichterbij in Ottersum) en in verpleeghuis Kalorama. Piet kende veel mensen en heel veel mensen kenden hem. Iemand die mensen nabij was.

Voor Linden geldt dat in het bijzonder. Hij was ruim 45 jaar een aanwezige inwoner, die altijd in een adem werd genoemd met Antoon Donkers. Hij was actief in het dorpsleven en betrokken bij de parochie Linden. Pas na de plotselinge dood van Pastoor van Santvoort (op Pinksterdag 1995) werd hij administrator en later op verzoek van het parochiebestuur van Linden op Pinksterdag 1997 pastoor in een deeltijdfunctie.

Piet was herder en hoeder. Hij heeft op veel betekend voor Linden en de Lindense parochie. Als pastoor was hij een pastorale verbinder en inspirator. Hij kreeg veel respons en ondersteuning voor zijn initiatieven. De restauratie van de kerk rond 2000 -toen de Lambertuskerk meer dan 500 jaar bestond- was een hoogtepunt. Bij de herinrichting was zijn kunsthistorische kennis en zijn kennis van de Lindense geschiedenis de belangrijkste leidraad. Het jubileumboek "Linden, Groot en Klein", dat toen is uitgebracht, kon er komen omdat Piet en Antoon het archief op de pastorie kenden en toegankelijk maakten.

Piet Vermeeren was de laatste pastoor van Linden en een van de grote pastoors die Linden in zijn lange rijke geschiedenis heeft gehad. In januari 2012 bood hij ontslag aan als pastoor, een aantal jaren eerder dan hij zich had voorgenomen. Om recht te doen aan pastoor Piet Vermeeren en aan de geschiedschrijving is het goed hierop in te gaan. Piet heeft het er enkele jaren moeilijk mee gehad.

Het afscheid in 2012 is onderdeel van een belangrijk stuk geschiedenis van het bisdom en de parochies in deze regio; de moeite waard om op te halen, te verwerken en er lering uit te trekken.

Er waren in het bisdom en ook in onze regio vele parochies waar het 'niet goed ging'. En het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Maar de insteek van het bisdom was bijna louter financieel/organisatorisch en van bovenaf opgelegd via een blauwdruk die geen enkele rekening hield met de plaatselijke verschillen en mogelijkheden. De door het bisdom opgeleide groep van ca 50 priesters werd als pastoor benoemd in de nieuwe parochies en alle 'oude' pastoors, die nog in functie waren, werden aan de kant gezet. Het betrof vaak priesters van de ordes en congregaties, die niet rechtstreeks onder het gezag van de bisschop vielen. De oude parochiebesturen werden geacht zich aan te sluiten en moesten 'tekenen bij het kruisje'. Het is misschien niet overal zo gegaan maar van zorgvuldige fusieprocessen was op vele plaatsen geen sprake. Dat had ook alles te maken met een verschil in opvattingen. De conservatieve pausen na Paus Johannes de XXIII en 50 jaar 'conservatieve' bisschopsbenoemingen kregen hun consequenties: de 'oude' priesters pasten niet meer bij het nieuwe beleid. Zo werden de openingen van het Tweede Vaticaans concilie ook in het bisdom 's Hertogenbosch volledig dichtgetimmerd en moesten we wachten op Paus Franciscus, die in oktober jl. besloot via een synodale weg weer in gesprek te gaan met de 'gewone' gelovigen en niet 'zo'gelovigen.

Met Piet Vermeeren keken we regelmatig vooruit naar de periode dat er geen pastoor meer beschikbaar zou zijn. Mede dankzij Piet was de parochie Linden nog vitaal en ook financieel niet noodlijdend. Piet en het parochiebestuur zagen de noodzaak van reorganisatie maar voorzagen ook wat zou gaan gebeuren.

Samen met de andere parochies zou Linden onderdeel worden van een noodlijdende organisatie. Zij dachten dat een andere manier beter was. Eerst een noodzakelijke reorganisatie zonder Linden en na enkele jaren zou Linden zich kunnen aansluiten bij de nieuwe parochie. Die visie was bekend bij mensen die (mede)verantwoordelijk voor en betrokken waren bij de vorming van de nieuwe parochie.

Piet Vermeeren heeft zijn ontslag bij de bisschop ingediend omdat hij zich niet gehoord en niet respectvol behandeld voelde (en hij niet alleen). Hij voelde zich bij het oud vuil gezet. De bisschop en de toenmalige hulpbisschop hebben dat ontslag in dank aanvaard en de parochie Linden kon via 'handig' omgaan met het kerkelijk recht bij de nieuwe parochie gevoegd worden. En wat Piet overkwam gebeurde ook met heel wat betrokken en deskundige parochiebestuursleden en vrijwilligers. De nieuwe generatie pastoors -niet gehinderd door kritische bestuursleden- deed vaak volgzzaam of fanatiek mee.

Zoals gezegd Piet heeft het er jaren moeilijk mee gehad. Hij niet alleen maar Piet ging er misschien wel anders mee om. Piet was dankbaar voor het gesprek dat er pas veel later kwam met de nieuwe bisschop Mgr. Gerard de Korte. Hij heeft dat als een rehabilitatie ervaren. Voor verschillende andere oud-pastors kwam die te laat.

Ter afsluiting citeren wij hierbij uit het lijflied van Piet, dat ook op zijn uitvaart is gezongen door Deirdre en Joost Angenent: "De Steppe zal bloeien"

*Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen:
Ik open de hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven*

*Namens de contactgroep H. Lambertus Linden,
Jan van den Broek*

De inhoud van bovenstaand in memoriam is geheel onder verantwoordelijkheid van de Contactgroep Linden geplaatst. Parochiebestuur betreft meerdere passages en distantieert zich hiervan.



Parochiestatistiek



Uitvaart

Toon Roelofs
Frans Martens
Rie van Kempen

Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden.

We hebben van hen in kleine kring afscheid genomen in de kerk of in het crematorium:



Doop

Fien Wittebrood

In de afgelopen periode is in onze parochie gedoopt:

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Allard Kooijmans
Jos Claassens