



DE MANTTEL



Woord van de pastoor

Beter ten goede gekeerd...

We staan aan het begin van de Goede Week: na de intocht en het Laatste Avondmaal komen we onder het kruis te staan. We gedenken op Goede Vrijdag hoe Jezus sterft aan het kruishout. Het lijkt of daarmee het verhaal ten einde is. Basta! Klaar!

Maar niets is minder waar.

Gestorven aan het dode hout van het kruis komt Jezus na drie dagen in het graf weer tot leven. Pasen, verrijzenis, nieuw leven... Een belofte die hoop en toekomst geeft! Nu de overheidsmaatregelen rondom de coronapandemie voorbij zijn, beginnen aan alle kanten de activiteiten in de parochie weer toe te nemen: synodebijeenkomsten in Linden en Cuijk, vieringen met de ouderen en zieken, activiteiten rond communie en vormsel en met de gezinnen. Soms lijkt het of we alle activiteiten die we hebben moeten annuleren weer in willen halen...

Voor mijn werkzaamheden als vicaris-generaal geldt hetzelfde: ook in het bisdom nemen de bijeenkomsten, vergaderingen en overleggen weer toe. Ook feesten, jubilea en vormseltoedieningen kunnen nu weer volop gevierd worden. Voor mijn werkzaamheden betekent dit dat ik veel voor het bisdom op pad ben. Ik ben dan niet alleen doordeweeks op het bisdomkantoor te vinden, maar ik ga ook op pad in de parochies van het bisdom, zowel door de week als ook in de weekenden.

Als pastoor van onze Martinusparochie ben ik daarbij heel blij met de priesterlijke ondersteuning van pastor Callistus Offor en pastor Henk Janssen (die binnenkort zelfs naar Cuijk gaat verhuizen!). Zonder hen zou ik de weekendvieringen en uitvaarten niet kunnen invullen. Dat kan ik nu met een gerust hart aan hen overlaten. Daarbij verrichten op de achtergrond Astrid Kerstens, Wil Langen en Patrick Meijer veel werkzaamheden om alles in de parochie gedaan te krijgen. Als pastoor mag ik dankbaar zijn voor dit team dat samen aan onze parochiegemeenschap werkt. Daarnaast is er natuurlijk de grote inzet van de vele vrijwilligers, die deels in de afgelopen corona-periode hun werkzaamheden hebben moeten neerleggen! Nu starten de meeste werkgroepen weer op, waar wij als pastoraal team heel dankbaar voor zijn. Met het parochiebestuur willen we in de zomer graag een ontmoeting met alle vrijwilligers in onze parochie organiseren om samen de draad weer op te nemen.

Het is weer even wennen dat alles weer kan en mag. Het is weer wennen dat al de gebouwen waar wij vieren weer geopend zijn en iedere week zien we weer bekende "nieuwe" gezichten! We moeten samen onze weg weer gaan



vinden, ook als parochie. Wat behouden we, wat laten we achter, waar liggen nieuwe kansen? Aan het begin van de coronapandemie spraken we over een "nieuw normaal" dat er zou komen. Nu is het zover. Zoals de vrouwen op paasochtend het lege graf ontdekten dat hun leven en de wereld veranderden, zo mogen ook wij op weg gaan, de toekomst tegemoet, maar altijd vol vertrouwen dat God ons naar nieuwe wegen leidt!

Alvast een Zalig Pasen!
Pastoor Theo Lamers

Liturgische kalender

Vieringen in de Goede Week en Paastijd:

Dinsdag 12 april Uur van barmhertigheid

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**

Uur van aanbidding en bezinning met de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening

Woensdag 13 april

10.30 uur **Martinuskerk Cuijk**, viering ouderen en zieken

Woensdag 13 april Chismamis

19.00 uur Kathedrale basiliek St. Jan evangelist, 's-Hertogenbosch. Eucharistieviering waaronder de wijding van de oliën voor de doop, het vormsel, de ziekenzalving en de wijdingen. Ook te volgen via het YouTubekanaal van de kathedraal: Sint-Jan Den Bosch.

Donderdag 14 april Witte Donderdag

Deze dag is er geen eucharistieviering om 10.00 uur.

19.00 uur

Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. cantores
Lambertuskerk Linden, woord- en gebedsdienst

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag

vasten- en onthoudingsdag.

Deze dag is er geen eucharistieviering om 10.00 uur.

Martinuskerk Cuijk:

15.00 uur kruisweg

16.00 uur kruisweg gezinnen

19.00 uur Goede Vrijdag plechtigheid met communie m.m.v. cantores

Lambertuskerk Linden:

19.00 uur Woord- en gebedsdienst

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag

Deze dag is er geen eucharistieviering om 10.00 uur.

9.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, ochtendgebed

10.30 uur **Martinuskerk Cuijk**, zegening van de paasmandjes voor de Poolse gemeenschap

Zaterdag 16 april Pasen

21.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, Paaswake m.m.v. zanggroep Creation

Zalig Pasen!

Wij gaan weer de vieringen van de Goede Week in.

Op Palmzondag de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, op Witte Donderdag herdenken we dat Christus ons het sacrament van de Eucharistie schonk en daarna op Goede Vrijdag Zijn lijden en Zijn gruwelijke dood aan het kruis.

Hij laat zijn leerlingen en volgelingen achter in totale wanhoop en ontredde. Maar voor de leerlingen en volgelingen van Jezus gloorde er uiteindelijk hoop met Zijn glorieuze opstanding uit de dood.

Dit gebeuren dat wij herdenken op het hoogfeest van Pasen is en blijft voor ons de essentie van ons geloof.

Laten we tijdens deze dagen van de Goede Week, waarbij in ons continent een oorlog woedt vragen en bidden dat slachtoffers en vluchtelingen, soldaten en inwoners de wanhoop en ontredde van deze tijd mogen overwinnen. Dat het hoopvolle licht van Pasen ook voor hen aan de horizon mag gloren.

Met deze gedachte wenst het pastorale team, het parochiebestuur en de medewerkers van de pastorie u een Zalig Pasen!

Zondag 17 april Eerste Paasdag

9.30 uur vm **Kinderkapel Beers**, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, woord- en gebedsdienst met gelegenheidskoor
11.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering m.m.v. Vivace
11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering

Maandag 18 april Tweede Paasdag

10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor, gezinsviering

Beloken Pasen

Zaterdag 23 april

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 24 april

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering
10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, Woord- en gebedsdienst

Derde Zondag van Pasen

Zaterdag 30 april

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 1 mei

9.30 uur vm. **Kinderkapel Beers**, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering
11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering
11.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering opening meimaand m.m.v. koor Overasselt

Vierde Zondag van Pasen

Zaterdag 7 mei

18.00 uur **'t Akkertje Vianen**, eucharistieviering m.m.v. Vivace
19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 8 mei

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering
10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, eucharistieviering

Vijfde Zondag van Pasen

Zaterdag 14 mei

19 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 15 mei

9.30 uur vm. **Kinderkapel Beers**, eucharistieviering
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering
11.00 uur **MFA De Valuwe**, eucharistieviering
11.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering

Zesde Zondag van Pasen

Zaterdag 21 mei

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 22 mei

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
10.00 uur **Lambertuskerk Linden**, woord- en gebedsdienst
11.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering met eerste heilige communie m.m.v. jeugdkoor
13.30 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering met eerste heilige communie m.m.v. jeugdkoor

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur **Martinuskerk Katwijk**, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk. Bij mooi weer buitenviering bij de grot
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zevende Zondag van Pasen

Zaterdag 28 mei

19.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Zondag 29 mei

9.30 uur **Katwijk**, eucharistieviering
10.00 uur **Martinuskerk Cuijk**, eucharistieviering

Feesten komende periode

Donderdag 14 april, Witte Donderdag

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag

Zaterdagavond 16 april, Paaszaterdag, Verrijzenis van de Heer

Zondag 17 april, Hoogfeest Pasen

Zondag 24 april, Beloken Pasen

Maandag 25 april, Feest H. Marcus, evangelist

Woensdag 27 april, Gedachtenis H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

Vrijdag 29 april, Feest H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa

Zondag 1 mei, Derde Zondag van Pasen

Maandag 2 mei, Gedachtenis H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Dinsdag 3 mei, Feest HH. Filippus en Jacobus, apostelen

Zondag 8 mei, Vierde Zondag van Pasen

Zaterdag 14 mei, Feest H. Mattias, apostel

Zondag 15 mei, Vijfde Zondag van Pasen

Zondag 22 mei, Zesde Zondag van Pasen

Donderdag 26 mei, Hoogfeest Hemelvaartsdag

Zondag 29 mei, Zevende Zondag van Pasen

Dinsdag 31 mei, Feest Maria Visitatie

Vieringen door de week

De dagelijkse viering is in de Martinuskerk om 10 uur.

We starten ook weer met het maandelijks uur van aanbidding. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een van bezinning, gebed, stilte en muziek onder begeleiding van pater Callistus. De komende maanden is dit op 6 mei en 3 juni van 19-20 uur. U bent van harte welkom voor een moment van rust en gebed.

Ook in Castella zijn er weer vieringen. Er is een eucharistieviering op vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) om 19 uur.

Op 4 mei is er een oecumenische gebedsdienst voorafgaand aan de dodenherdenking in de Martinuskerk in Cuijk. Deze begint om 18.45 uur.



Gebeurtenissen van Pasen

Na de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor, nadat Mozes en Elia aan hem waren verschenen, zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze niemand mogen vertellen wat er gebeurd is totdat hij uit de dood is opgestaan. Zij gehoorzamen hem, maar volgens het evangelie van Markus discussiëren zij onder elkaar over wat dit opstaan uit de dood kan betekenen. Nu het Paasfeest dichterbij komt, kunnen ook wij ons afvragen wat opstaan uit de dood zou kunnen betekenen.

De steen is weg

Als de vrouwen vroeg op paasmorgen naar het graf van Jezus gaan om zijn lichaam te zalven, maken ze zich zorgen over hoe ze de steen kunnen weggrollen die gebruikt is om het graf te bedekken. Toch gaan ze er heen. Misschien zijn ze van plan om bij aankomst zelf al hun krachten aan te wenden of om iemand in de buurt te vinden die hen kan helpen. Maar wie zou er op die vroege morgen bij het graf kunnen zijn om hen te helpen? Hun angst verandert in opwinding als ze zien dat de steen weggerold is en een leeg graf zichtbaar is. Maar waarom is de steen weggerold? Aan de vrouwen wordt verteld dat Jezus is opgestaan. Maar de steen is niet weggerold zodat Jezus kon opstaan, de steen is weggerold om het lege graf te onthullen.

Een leeg graf

Het is moeilijk om je voor te stellen wat verrijzenis is. Toch kunnen we nadenken over enkele opvallende gebeurtenissen die met opstanding te maken hebben. Het kan betekenen dat elk graf, elk graf dat we kennen, leeg blijkt te zijn. Als de vrouwen naar het graf gaan om het lichaam van Jezus te zalven en zij het lege graf zien, denken zij dat iemand misschien zijn lichaam heeft weggenomen. Als Jezus dan verschijnt zegt Hij hen dat hij leeft! De vrouwen zijn zo blij dat het zien van het lege graf genoeg is om hen ervan te overtuigen dat Jezus is opgestaan. Ze gaan vol vreugde naar huis om het verhaal door te vertellen. Het lege graf is ook een teken van de nederlaag van het verval: lichamen worden begraven omdat ze vergaan. Als Jezus de mensen in Bethanië vraagt om het graf van Lazarus, die al vier dagen dood is, te openen, zegt de zus van Lazarus tegen Jezus dat dat niet nodig is omdat het lichaam aan het vergaan is en stinkt. Bij het lege graf van Jezus is er geen bederf, geen stank of slechte reuk te vrezem.

De deuren zijn gesloten en Hij verschijnt in hun midden

Jezus hoeft de deur niet meer te openen als Hij het huis binnengaat waar zijn Moeder en de leerlingen verblijven. Hij verschijnt aan hen zonder de deur door te hoeven gaan. Zelfs als Hij zich bij de twee leer-

lingen voegt op de weg naar Emmaüs, weet niemand hoe Hij hen heeft ontmoet. Toch wandelt en spreekt Hij met hen zoals ieder mens dat zou doen. Ze weten niet eens dat Hij het is en smeken hem om de nacht met hen door te brengen omdat het donker wordt. Er is dus eigenlijk niets ongewoons aan deze persoon die met hen spreekt, totdat Jezus zijn identiteit onthult door het breken van het brood en daarna verdwijnt. Betekent dit dat Hij fysiek niet op Jezus lijkt? Als dat wel zo is, hoe kan het dan dat zij hem niet herkennen? En hoe zag Hij er dan precies uit? We lezen ook dat Maria hem aanziet voor de tuinman, wat wel bijna betekent dat Hij er anders uit moet hebben gezien. Wat gebeurde er werkelijk met zijn lichaam in die drie dagen?

Leeftijdloosheid

Rimpels en slapeid zijn tekenen van ouderdom. Veel mensen betalen veel geld om crèmes te kopen die rimpels wegnemen. Als iemand een geneesmiddel tegen veroudering maakt zal het vast goed verkopen! Oud worden herinnert ons aan een einde, voor sommigen is er een reeks therapieën nodig om de ouderdom te aanvaarden. Er zijn zelfs mensen die hun leeftijd vervalsen om zichzelf en anderen ervan te overtuigen dat ze nog jong zijn. Opstanding vertelt ons over een situatie waarin we niet meer oud worden: geen rimpels, geen grijze haren, geen zwakke gewrichten, geen rollators, geen zwakte. We zien dit in het verhaal van de verheerlijking waar Elia en Mozes verschijnen. Deze mannen waren honderden jaren eerder gestorven, toch verschijnen zij en zien er stralend uit. De opstanding betekent geen veroudering meer: jeugdigheid en energie worden eindeloos.

Ei: symbool van nieuw leven

Het paasei wordt op veel plaatsen gebruikt om het nieuwe leven te verbeelden dat voortkomt uit de opstanding. Dit is het leven dat in gang wordt gezet door de doop, wanneer gelovigen nieuw leven in Christus krijgen. Geloven in Jezus is de basis van onze hoop op onsterfelijkheid. Door het geloof delen wij in het leven van Jezus, delen wij in zijn overwinning op de dood, gaan wij over van de dood naar nieuw leven in heerlijkheid. Het ei verbeeldt de realiteit van iets totaal nieuws. Een ei is ook een symbool van hoop: als eieren worden uitgebreed, kijken we uit naar het nieuwe leven dat zal ontstaan. Het geloof in de verrijzenis nodigt ons uit om te leven met een sterker optimisme van de Geest: het brengt een vrede die geen grenzen kent. We mogen worden vervuld van de hoop op eeuwig leven, voorbij de dood en we hoeven niet langer verdrietig, wanhopig en bang voor de dood te zijn. Dit zien we terug in het volgende symbool, het symbool van Licht.

De Paaskaars

Het gebruik van het Licht in de paasnacht is ontroerend voor hen die aan deze liturgie deelnemen. De

viering van de Paasnacht begint gewoonlijk met het doven van alle lichten. Een groot vuur wordt buiten de kerk bij de ingang aangemaakt. Toen wij jong waren, maakten wij onszelf wijs dat Petrus zich aan dit vuur verwarmde toen hij Jezus driemaal verloochende. Deze gebeurtenis vindt meestal plaats wanneer het seizoen nog koud is, dus het vuur geeft ons warmte terwijl we wachten op de priester om de viering te beginnen. Iedereen heeft dan al een kaars gekregen. De priester verschijnt met de Paaskaars, een grote, opvallende kaars. Hij zegent het vuur en markeert dan de nieuwe kaars als het licht van een nieuw jaar en nieuw leven. Hij steekt de kaars aan met het gezegende vuur en gaat naar de voordeur van de kerk terwijl iedereen hem volgt. Terwijl hij de kaars opheft, zingt hij: "Licht van Christus", waarop iedereen antwoordt: "God zij dank gebracht". Iedereen steekt zijn of haar kaars aan en de hele Kerk wordt gevuld met het licht van de aangestoken kaarsen. De priester zingt het Exsultet en de vreugde van Pasen begint.

Dit is slechts een samenvatting van wat er in de Paasnacht gebeurt. Normaal gesproken komen de meeste mensen tijdens de Kerstnacht samen om de geboorte van Jezus te vieren. Als er echter één dag in het jaar is waarop iemand naar de kerk zou moeten gaan, dan zou het de Paasnacht moeten zijn. In die nacht wordt het fundament van ons geloof gelegd, het fundament van nieuw leven, onsterfelijkheid, overwinning op de dood, tijdloosheid, weggerolde steen en lege graven. Moge dit feest ons geloof doen groeien en datgene waar we op hopen werkelijkheid laten worden, ook nu we nog op reis zijn in het land van de levenden.

Zalig Pasen bij voorbaat!

Pastor Callistus Offor

Maria-mei-maand...

Met de Maria-mei-maand in aankomst, staan de Grot en de Martinuskerk volop in belangstelling van bedevaartgangers en passanten.

Ze kunnen de gerestaureerde grot en kerktoren bewonderen en tevens genieten van de prachtige en goed onderhouden tuin...!

Maar er is meer...! Er zijn voorbereidingen gaande om met acties financiële middelen te verkrijgen om zo ook de binnenzijde van de kerk te kunnen gaan restaureren.

Vanaf 1 mei zult u daarvan al de eerste ontwikkelingen in de media zien.

24-3-2022

In Memoriam dhr. Ger Graat

Archivaris parochie overleden



Onverwacht ontvingen we op donderdag 24 maart het bericht van het overlijden van dhr. Ger Graat. Heel veel jaren was Ger iedere woensdagochtend te vinden op de pastorie waar hij de archieven uitzocht, sorteerde en inventariseerde. Tot 2013 heeft hij gewerkt aan het archief van de voormalige Martinusparochie in Cuijk. Deze bracht hij kant en klaar naar het streekarchief in Grave. Na de fusie verwerkte hij de archieven van de andere parochies die naar de pastorie toe gekomen kwamen. De laatste archiefdozen staan hiervan gereed om uiteindelijk naar het BHIC in 's-Hertogenbosch gebracht te worden. De afgelopen tijd was hij bezig om het archief van het armenbestuur - de Parochiële Caritas Instelling St. Martinus te archiveren.

Ger maakte niet alleen de overzichten en inventarissen, hij las ook vloeiend de oude handgeschreven teksten op inhoud. Daarmee wist hij niet alleen welke documenten verzameld waren, maar kon hij je vaak ook van informatie voorzien als er vragen waren. Hij was het wandelende archief van onze parochie. Ger was een aangename medewerker op de pastorie. Vaak kwamen er verhalen over pastoors, gebeurtenissen of activiteiten uit de parochie bij de koffie ter sprake, soms met persoonlijke herinneringen of elders ontdekte anekdotes. Zijn bijdrage aan het boek "Licht op Martinus" is zeker een prachtig bewijs van alle kennis die hij met zich meedroeg.

Wekelijks zat hij op de eerste verdieping op de werkkamer met een stapel oude papieren. Nadat hij aan het begin van de coronapandemie bijna het leven had afgegeven wist hij toch weer op te krabbelen en werd ook het wekelijkse bezoek weer ingepland. Nu niet meer op de eerste verdieping, maar op de begane grond waar het archief naar hem toe kwam.

Woensdag 23 maart was hij als gebruikelijk op de pastorie en liet die dag foto's die gedigitaliseerd waren door zijn handen gaan. Veel zwart-wit, nog uit oude tijden. Voor hem waarschijnlijk omringd met herinneringen en verhalen. Niemand had verwacht dat dit de laatste keer zou zijn.

We zijn Ger heel veel dank verschuldigd voor al zijn rustige en gestage werken aan de stapels archieven. Door zijn inzet is nu veel ontsloten en geïnventariseerd en heeft hij veel verhalen en informatie gedeeld met de koffiedrinkers op woensdagochtend of de vragenstellers vanuit de parochie. Veel informatie over de historie van de parochie heb ik uit zijn hand mogen ontdekken. Op vrijdag 1 april hebben we afscheid van hem genomen in de Martinuskerk in Cuijk.

Ger, dank voor alles wat je betekend hebt voor onze parochiegemeenschap, maar ook voor alle sociale en maatschappelijke instellingen en verenigingen waar je een graag geziene gast was.

Moge je nu rusten in vrede in het licht van de barmhartige God!

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
pastoor Theo Lamers



Goede Week

Het nieuws van de Goede Week.

Tegenwoordig is informatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week letterlijk binnen handbereik. Van groot wereldnieuws tot en met de heldendaden van het regionieuws, we krijgen het via allerlei kanalen binnen op de telefoon of tablet. Het is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zo verspreidt allerlei nieuws zich razendsnel; goed nieuws, slecht nieuws. Het is gewoonweg niet bij te houden.

Het is bijna niet voor te stellen dat we ooit moesten wachten op de eerstvolgende nieuwsuitzending op radio of tv. Nog langer geleden las je 's ochtends in de krant wat er de dag ervoor allemaal gebeurd was, wanneer je nog verder terug zou gaan in de tijd moest je wachten op de stadsomroeper.

En 2000 jaar geleden? Toen hoorde je van elkaar wat er gebeurd was en had je enkel regionaal nieuws. Nieuws uit die periode mogen we als Christenen nog steeds vieren, in het bijzonder de Goede week.

In die dagen gebeurden zoveel wonderlijke dingen. Hoe zou dat nieuws ons vandaag de dag bereiken? Het nieuws

van de Goede week komt dit jaar bij u thuis, via de nieuwszender 'Weten Wereld Wijd', te bekijken op het YouTube kanaal van onze parochie: Parochie H. Martinus.



De nieuwsberichten komen per dag online:

Palmzondag 10 april, om 14.00 uur

Witte Donderdag 14 april, om 20.00 uur

Goede Vrijdag 15 april, om 10.00 uur en 20.00 uur

Pasen 17 april, om 14.00 uur

De video's blijven beschikbaar na publicatie.



Denkt u mee?

Al eerder is in de nieuwsbrief geschreven over de synode die vorige jaar oktober begonnen is en volgend jaar zijn hoogtepunt zal vinden in de bijeenkomst van de bisschoppen in Rome. Op dit moment is de diocesane fase vol op gang. Gesprekken vinden wereldwijd plaats in de bisdommen. Ook in ons Bossche bisdom en ook in onze parochie. In Cuijk en Linden wordt gesproken over de vragen die vanuit Rome zijn aangereikt. Het belangrijkste van deze fase is het samen in gesprek zijn en na te denken over een gezamenlijke toekomst van de kerk.



De bisschoppen van over de hele wereld moeten per kerkprovincie een beknopt rapport naar Rome sturen over deze raadpleging. Ook mgr. De Korte moet hiervoor een rapport schrijven. Om hiervoor informatie te verzamelen - te horen en raadplegen - heeft het bisdom i.s.m. de Erasmus-universiteit Rotterdam een digitaal antwoordmodel ontwikkeld om iedereen die wil, in groepsverband of individueel, de mogelijkheid te geven aan deze raadpleging deel te nemen. U mening telt mee in het rapport dat gemaakt wordt.

U bent van harte uitgenodigd om digitaal uw mening met de bisschop te delen. Dat kan via: <https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/doemee/> Vanuit Rome zijn een tiental thema's met vragen aangeleverd. In een vereenvoudigde vorm staan ze in deze digitale vragenlijst. U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. U kunt dat in meerdere keren doen.

Wilt u uw mening met de bisschop delen over thema's die u aanspreken? U mening telt!

Pastoraal team parochie H. Martinus



Aangenaam

Door de coronapandemie werden we beperkt in allerlei vrijheden. De sociale contacten die we zo gewoon vonden, vielen weg. In de zomer van 2020 waren er wat meer mogelijkheden en werd er op de feestdag van Maria ten Hemelopneming een wandeltocht georganiseerd van Cuijk naar Katwijk voor vrijwilligers en pelgrims van een landelijke bedevaartorganisatie. Een kleine 70 deelnemers uit heel Nederland waren aanwezig en we kregen enthousiaste reacties terug.



We realiseerden ons dat onze parochie best wel wat te bieden heeft waar we andere mensen van kunnen laten genieten. Historie, religie en natuur gaan hier hand in hand. Het Erfgoedcentrum in St. Agatha, de Lourdesgrot en processietuin in Katwijk, de statige Martinuskerk in Cuijk en het mooie oude kerkje in Linden, om maar eens wat te noemen. En aan horeca ontbreekt het hier ook niet.

Een eeuwenoude vorm van pastoraat is het op bedevaart gaan. Al sinds jaar en dag komen parochies en groepen op bedevaart naar Katwijk. En juist in deze tijd, waarin de sociale contacten weer een klein beetje op gang komen en het op reis gaan nog niet altijd een vanzelfsprekendheid is, willen we parochies, KBO-groepen, gildes, etc iets bijzonders bieden in onze parochie. Naast het op bedevaart komen zijn er voldoende bouwstenen om er een mooie en betekenisvolle (halve) dag van te maken en elkaar te ontmoeten.

Op woensdag 30 maart hebben we voor vrijwilligers van de parochie een try-out georganiseerd om kennis te ma-



ken met het programma 'Aangenaam! Agatha,



Lambertus en Martinus'. En om tips te krijgen voordat we het programma presenteren aan andere parochies en groepen. Een groep van 30 vrijwilligers had zich opgegeven. De helft van de groep meldde zich om 10.30 uur in Katwijk bij Café Van Kempen voor koffie en vlaai. Aansluitend volgde een rondleiding in de kerk door Ria van Kempen, contactpersoon van de geloofsgemeenschap Katwijk, waar allerlei wetenswaardigheden over de kerk gedeeld werden. Daarna werd de groep meegenomen door Jan van den Bergh langs de Lourdesgrot, door de processietuin en hij vertelde over de symboliek van de bomen en struiken die daar staan. Na een lekkere en gezellige lunch zijn we per fiets en met de auto naar Linden gegaan waar leden van de geloofsgemeenschap Linden, Trees van den Broek, Ton Keijzers en Herman van Rhee ons verwelkomden in het kleine kerkje. Ook daar kregen we een mooie, informatieve rondleiding. Als afsluiting was er een kort gebedsmoment wat Trees, Ton en Herman hadden voorbereid. De afsluiting van de dag was in de Martinuskerk in Cuijk waar we de andere groep troffen die naar St. Agatha was geweest.



Het Poorthuis van het klooster in St. Agatha was deze dag extra open gegaan om de andere groep vrijwilligers te ontvangen en we werden door Carli van den Berg, namens het Erfgoed Centrum Nederlands Kloosterleven, verwelkomd met een lekker kopje koffie met eigen gebakken kloosterkoek. Het klooster van de Kruisheren, het langste, permanent bewoonde klooster van Nederland, heeft

een rijke historie. Via een leuk filmpje en presentatie kregen we van gids Theo een interessant kijkje in de historie van het klooster, het kerkje en het ontstaan van het Erfgoedcentrum, waarna we met eigen ogen konden zien hoe het er anno 2022 uitziet. Ondanks dat het wat fris was in het kerkje gaf het gebedsmoment dat pastoor Theo Lamers en kapelaan Callistus Ofor hadden voorbereid, een warm gevoel. Samen bidden, zingen en even stil zijn. De tuin bij het klooster lag er piekfijn bij en ook hier hoorden we dat elke deel van de tuin met zijn beplanting, een eigen betekenis heeft.

Voor de lunch waren we uitgenodigd in de pastorie van Cuijk, waar parochiemedewerkers gezorgd hadden voor een lekkere en gezellige lunch. Na de lunch werden we meegenomen door Ger Ruijs voor de rondleiding door de St. Martinuskerk en alhoewel de meesten van ons daar vaker komen, kon Ger ons toch nog wat bijzonderheden vertellen die ook voor ons nieuw waren.

Na deze rondleiding en voor sommigen ook nog een sportieve beklimning van enkele trappen, kon de dag worden afgesloten met een drankje en een evaluatiemoment, want de vrijwilligers hadden aan het begin van de dag de opdracht meegekregen om kritisch te kijken en te luisteren. Met deze tips en suggesties gaan we als organisatie verder aan de slag en zijn we voornemens om binnenkort een dergelijke dag te herhalen voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Hou daarom De Mantel en de sociale kanalen van de parochie in de gaten. Hierna gaan we parochies, KBO's, gildes, etc. uitnodigen om kennis te komen maken met Agatha, Lambertus en Martinus. Ons was het in ieder geval zeer 'aangenaam'.

Een woord van dank geldt zeker voor al diegenen die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan deze prachtige dag waarin we elkaar konden ontmoeten en we soms verbaasd waren over zoveel moois en interessants dicht bij huis.

Parochiestatistiek



Corrie Roelofs - van Duuren
Jan Baltussen
Ger Graat
Martina Hendriks - van der Burgt
Jan Martens

Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen afscheid genomen in de kerk of in het crematorium:



Jennifer Hendriks

In de afgelopen periode is in onze parochie gedoopt: