

Jaargang 4 nummer 17
december 2016

DE

MANTEL

Extra kersteditie



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Van het kerkbestuur
- 5 Vierde week van de advent
- 6 Kerstavond 24 december
- 8 Eerste Kerstdag
- 10 Tweede Kerstdag
Kerstoktaaf
- 11 Oudjaar
Nieuwjaar
- 12 3 koningen
- 13 Tweede zondag van het jaar
- 14 Derde zondag van het jaar
- 15 Vierde zondag van het jaar
- 16 Lasershow

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-
martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RA-
BO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen
bereikbaar van 9.30 - 12.00 uur.

Van de redactie

Wat betekent Kerstmis voor u? Er zijn natuurlijk wat universele elementen die Kerstmis tot ons Kerstmis maken:

- het verhaal van het kindje dat geboren werd in Bethlehem
- een moeder die haar zwangerschap op een heel bijzondere manier werd aangezegd
- een vader die die rol vol vertrouwen heeft opgepakt
- een kerstboom en misschien een kerststalletje
- wat meer tijd doorbrengen met familie - als dat kan

En daarnaast heeft iedereen nog zijn eigen invulling. Die van mij vindt u hierboven, u kunt die meemaken in de gezinsviering (woord en gebed) op 24 december in de Jozefkerk en u kunt die lezen verderop in de Mantel in de tekst van een oud lied (Transeamus) en van een oorspronkelijk Engels gedicht in vertaling.

We maken in onze parochie een Zalig Kerstmis, op veel momenten in alle kerken. Namens de redactie wens ik die van harte toe.

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1300 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 8 januari a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinus-cuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Licht is uitgezaaid"

In de stilte van de natuur en de donkerte van de dagen breekt in onze kerken een licht door in een kind dat wordt geboren. Zijn leven zal een lichtend voorbeeld worden en zelfs meer...



Pastoor Theo Lamers

Als Kerstmis dichterbij komt ontsteken meer en meer mensen lichten in hun huizen: aan kerstbomen, met kaarsen en versieringen. We zoeken de warmte en geborgenheid op en willen eigenlijk graag vergeten waar koude en eenzaamheid ons leven binnendringen.

En terwijl we dat doen weten we ook dat velen alleen en eenzaam zijn, dat mensen deze dagen op straat doorbrengen: zonder licht, zonder warmte, zonder geborgenheid.

Onze wereld is bijna een karikatuur van tegenstellingen.

En juist daarin worden we uitgenodigd om licht uit te zaaien, om het met de woorden van het lied van Sytze de Vries te zeggen. Christenen zijn lichtdragers omdat zij aangestoken zijn door de Ster die wordt geboren. Dat licht mag groeien in onze huizen, in onze gezinnen, in onze geloofsgemeenschappen en parochie, kortom in heel onze gemeenschap waarin we leven.

In de donkerste dagen van het jaar kan licht aanstekelijk en krachtig werken,

tenminste als we het niet alleen voor onszelf houden. Door de donkerste nacht schijnt het licht van de Morgenster. "Maak ons tot sterren in de nacht voor alwie met ons ademen."

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn het Licht van de liefde toe, dat het Kerstkind in ons wil uitzaaien!
Een Zalig Kerstfeest.

Theo Lamers
pastoor-deken

Het Licht is uitgezaaid

(uit: Jij mijn adem nr. 111 Sytze de Vries)

*Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren die ons wijst,
waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.*

*Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.*

*Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor alwie met ons adem halen.*



Met Kerst, oud en nieuw,
staan we op de rand van het nieuwe jaar 2017.

Als parochie hebben we veel meegemaakt,
is er veel gebeurd en veel werk verzet.

We hebben nieuwe parochianen welkom geheten in ons midden, we hebben afscheid genomen van dierbaren. Ondanks veranderingen mogen we ons echter ook gelukkig prijzen in initiatieven van saamhorigheid en samenwerking.

Het parochiebestuur wil iedereen van harte danken voor hun inzet en gebed voor onze parochie en geloofsgemeenschappen en wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2017.

Het parochiebestuur

Vierde week van de Advent

Wo 21-12 19.00 uur	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering winterkapel
Do 22-12 10.30 uur	St. Martinus parochiekerk 	Eucharistieviering voor ouderen en zieken m.m.v. dameskoor
Do 22-12 14.00 uur	H. Jozef Cuijk 	Kerstviering voor ouderen en zieken m.m.v. dameskoor

uur in de H. Jozefkerk plaatsvinden. Het dameskoor o.l.v. Annie Janssen-Lok zal de Eucharistieviering muzikaal opluisteren. Na de viering is er, zoals gebruikelijk, koffie en thee met iets lekkers! Het is fijn om bij elkaar te zijn en gezellig even met elkaar te kunnen buurten!

Werkgroep Ouderen en Zieken

Openingstijden kerststallen

Martinuskerk Cuijk

Vanaf Eerste Kerstdag tot en met 1 januari is de kerk geopend na de vieringen of van 13.00 uur tot 16.00 uur om de kerststal en de kerststallententoonstelling te bezoeken.

Lambertuskerk Beers

De kerk is geopend op Eerste en Tweede Kerstdag van: 12.00 uur tot 16.00 uur. Allen van harte welkom voor het bezichtigen van onze ruim 100-jarige kerststal.

Lambertuskerk Linden

Tijdens de Tweede Kerstdag op maandag is er gelegenheid om naar het Kerstkind en de kerststal te komen kijken. De kerk is dan open van 14.00 - 16.00 uur.

Jozefkerk Cuijk

Eerste en Tweede Kerstdag van 14.00-17.00 uur

Martinuskerk Katwijk

Rond de diensten

Antoniuskerk Vianen

Rond de diensten

H. Agatha St. Agatha

De kerststal in de Kloosterkerk van St. Agatha is geheel vernieuwd, echter de beeldengroep blijft meer dan een eeuw oud.

Rondom de Martinustoren Cuijk

Viering Werkgroep ouderen en zieken

In de laatste week van de Advent is er weer de jaarlijkse viering voor ouderen en zieken "onderweg naar Kerstmis". Samen willen we weer toelevan naar het feest van Kerstmis. Om 10.30 uur is er een eucharistieviering in de Martinuskerk, waarin pastoor Theo Lamers voorgaat en m.m.v. het dameskoor "De Uitkomst" o.l.v. Bert Gerrits van den Ende en begeleiding van Mw. Gerrie Broeren. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten onder het genot van koffie of thee en natuurlijk alvast een sneetje kerstbrood. U bent van harte welkom!

Werkgroep Ouderen en Zieken

Rondom de Jozeftoren

Bezoekgroep: Kerstviering 22 december om 14.00 uur

De kerstviering voor de ouderen en zieken zal op donderdag 22 december om 14.00

17.00 uur	H. Lambertus Beers 	Woord- en gebedsdienst m.m.v. Jeugdkoor H. Jozef
	H. Jozef Cuijk 	Woord- en gebedsdienst gezinnen m.m.v. Jeugdkoor en Opleidingsorkest Gaudete in Domino
19.00 uur	H. Antonius van Padua Vianen 	Nachtmis m.m.v. Juvia
	H. Lambertus Beers 	Nachtmis m.m.v. Gemengd koor
21.00 uur	H. Agatha St. Agatha 	Nachtmis m.m.v. De Maasklanken
	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst m.m.v. gelegenheidskoor
	St. Martinus parochiekerk 	Nachtmis m.m.v. Creation
23.00 uur	H. Jozef Cuijk 	Nachtmis m.m.v. Vivace uit Vianen

Rondom de Jozefstoren

Het jeugdkoor zingt op Kerstavond om 19.00 uur, maar de gezinsviering wordt daarnaast ook opgeluisterd door het Opleidingsorkest van Gaudete in Domino. Het wordt dus een groot muzikaal feest.

Kerstmis: koor Vivace in de nachtmis in de Jozefkerk!

De koren hebben het natuurlijk weer druk met deze dagen! Zo is met de koren overlegd over de invulling van hun muzikale ondersteuning bij de verschillende diensten.

Op Kerstavond zingt dit jaar het gastkoor Vivace uit Vianen in de nachtmis van 23.00 uur in de Jozefkerk!

Rondom de Antoniustoren

Op 24 december om 17.00 uur is er voor het hele gezin een herdertjesviering, niet in de kerk van Vianen maar gezamenlijk in de kerk van Beers. We kijken met de ogen van ezeltje Jochem naar het kerstverhaal. Je mag meespelen en/of meezingen als je wilt. Heb je ook zin in beschuit met muisjes?

Op Kerstavond vieren we om 19.00 uur in Vianen weer dat Christus onder ons geboren wordt. Tijdens de eucharistieviering m.m.v. zanggroep Juvia gaat de hemel open.



St. Agatha

Kerst in Linden

De Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden bereidt zich gedurende de adventsperiode voor op Kerstmis. Dat gebeurt niet alleen tijdens de zondagse liturgievieringen. Een speciaal voor Kerst gevormd 'Gelegenheidskoor' repeteert al weken voor een sfeervolle opluistering van de Kerstnachtviering om 21.00 uur. Voor de versiering van het kerkgebouw en het opbouwen van de kerststal krijgt de Geloofsgemeenschap zoals ieder jaar ondersteuning van het Sint Antonius en Mariagilde en van vele andere vrijwilligers/sters.



Transeamus

Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod factum est. Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio.

Transeamus, audiamus multitudinem militiae coelestis laudantium Deum, Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio.

Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria et in terra pax hominibus, bonae voluntatis, et in terra pax. Transeamus et videamus quod factum est.

Zoek op Youtube eens naar dit lied door Herman van Veen (met jeugdkoor)

Laat ons gaan...

Laat ons naar Bethlehem gaan en het woord aanschouwen dat (mens) geworden is. Maria en Jozef, en het Kind in een kribbe gelegd.

Laat ons gaan, aanhoren de menigte van Hemelse Heerscharen die God loven. Maria en Jozef, en het Kind in een kribbe gelegd.

Eer, eer zij God in den hoge. Eer, eer en vrede op aarde voor de mensen van goede wil; en vrede op aarde. Laat ons gaan en zien wat er gebeurd is.

Eerste Kerstdag

9.30 uur	H. Martinus Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochie-koor
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	St. Martinus parochie-kerk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Jozefcantorij en dameskoor
15.30 uur	St. Martinus parochie-kerk 	Peuter- en kleuterviering

Kerstdag om 15.30 uur naar de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum naar de kinderviering “Kindje wiegen”!!!

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle updates meld je dan aan op de Facebookpagina H. Martinus of schrijf je in voor de peuter-kleuter e-maillijst via info@martinuscuijk.nl Je krijgt dan enkele weken voorafgaand aan de volgende viering een bericht met daarin het thema, de datum en de locatie van de peuter-kleuterviering.

Rondom de Martinustoren Katwijk

Op Eerste Kerstdag om 9.30 uur is de kerstviering met medewerking van het Dames en Herenkoor. Enkele leden van ons koor zijn op St. Cecilia gehuldigd en onderscheiden voor hun 40 jaar lidmaatschap.



Rondom de Martinustoren Cuijk

Kindje wiegen

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van kindje Jezus. Op Eerste kerstdag is de peuter-kleuterviering “Kindje wiegen”, een kerstviering voor de allerkleinsten samen met hun familie. Dan gaan we op kraamvisite bij het pasgeboren kindje Jezus en we mogen allemaal het kindje wiegen. We luisteren naar het kerstverhaal en gaan samen kerstliedjes zingen met de piano. Na afloop is er voor alle kindjes en de (groot)ouders wat te drinken met iets lekkers. Dus kom op Eerste

Rondom de Jozeftoren

Op Eerste Kerstdag om 11.00 uur te zingen de Jozefcantorij en het dameskoor samen.



Kindje wiegen

Kerst voor de
kleinsten

Samen met broertjes en
zusjes, papa's en mama's,
opa's en oma's

1^e kerstdag

15.30 uur

Martinuskerk

Cuijk



Parochie H. Martinus

Tweede Kerstdag - Hoogfeest H. Stefanus, eerste martelaar

9.30 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	St. Martinus parochie- kerk 	Eucharistieviering m.m.v. Gospel- koor "New Spirit"
	H. Jozef Cuijk 	Eucharistie- viering m.m.v. Muziekgroep Beers



Vianen

Kerstoktaaf

Wo 28-12 19.00 uur	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering Feest Onnozele Kinderen
Vr 30-12 19.00 uur	St. Martinus parochie- kerk 	Feest H. Familie

melk en Glühwein.

Vanwege het grote succes zijn er dit jaar 2 uitvoeringen: om 19.00 uur en om 21.00 uur. Om zeker te zijn van toegang zijn kaartjes à € 1,- (bijdrage in de onkosten) verkrijgbaar bij "Via Canella - Kerstwinkel", Het toeristisch informatiepunt (Maasstraat) en na de vieringen in de Martinuskerk. Ook zijn kaartjes 's avonds aan de deur verkrijgbaar, maar... vol is vol! Na afloop wordt een deurcollecte gehouden voor het onderhoud van onze prachtige Martinuskerk.



Rondom de Martinustoren Cuijk

Na de geslaagde "Old meets new" in 2015 is er op derde kerstdag (27 dec.) een "Old meets new 2.0". Dit jaar met medewerking van Zanggroep Creation (Cuijk-St. Agatha), Zanggroep Juvia (Vianen), Tengarra Boys (Cuijk), en natuurlijk de afsluiting met de lasershow van YourFX met Daniël Theunissen. Op het kerkplein wordt de gezelligheid verzorgd door "Ut word wa" en is er chocolade-

Oudjaar - H. Sylvester - 31 december

18.00 uur	H. Antonius van Padua Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Vivace
19.00 uur	St. Martinus parochiekerk 	Eucharistieviering met samenzang
	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang

Rondom de Antoniustoren

We sluiten het jaar af met een eucharistieviering op oudejaarsavond, zaterdag 31 december 2016 om 18.00 uur. De liturgiegroep heeft dan de balans opgemaakt. We horen de kronieken van 2016 in de geloofsgemeenschap en de hele parochie gedurende het afgelopen jaar. Wie weet zorgt gemengde zangvereniging Vivace in muzikale zin wel voor vuurwerk.

Het liefst natuurlijk wensen we elkaar het beste toe met een handdruk na afloop van elke viering. Mochten we elkaar missen, dan langs deze weg: Een goed en gezegend kerstfeest, gevolgd door een levenslustig 2017!

Nieuwjaar - Hoogfeest, Maria Moeder van God - 1 januari 2017

9.30 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	St. Martinus parochiekerk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor

Rondom de Martinustoren Katwijk

Op 1 januari is er in Katwijk, hoewel het de eerste zondag van de maand is, geen viering, maar wel in Cuijk Centrum.

Wij wensen u allen een fijne mooie kersttijd en een goed begin van het nieuwe jaar.



St. Agatha

18.00 uur Za 7-1	H. Antonius van Padua Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
9.30 uur Zo 8-1	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas-klanken
10.00 uur Zo 8-1	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur Zo 8-1	St. Martinus parochiekerk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor Viering met dopelingen

The journey of the Magi

T.S. Eliot (vertaling Dick Wursten, met dank aan velen)

“ ‘t Was me een kouwe bedoening
Net de slechtste tijd van ‘t jaar voor
een reis, en dan nog zo’n lange reis ook;
de wegen zwaar, het weer guur, in het
putje van de winter.”

En de kamelen, hun vel in flarden, zere
poten, koppig weerstrevend, gingen lig-
gen in de smeltende sneeuw. Er waren
momenten van spijt, als we de zomerpa-
leizen misten, de glooiende de terrassen

en de zijdezachte meisjes die ons sor-
bets brachten.
En dan: De kameeldrijvers: ze vloekten,
morden, ze gingen ervandoor, op zoek
naar sterke drank en vrouwen, en de vu-
ren die ‘s nachts uitgingen, het gebrek
aan onderdak, de ene stad: vijandig; de
volgende ongastvrij en de dorpen: sme-
rig en veel te hoge prijzen: Ja, ‘t was
me een zware tijd.

Uiteindelijk gaven we er de voorkeur
aan ‘s nachts te reizen. We sliepen wat
tussen de bedrijven door, met in ons
hoofd rondzingend de stemmen, die
steeds maar zegden: jullie zijn zot ge-
worden, zeker!

Toen, op een morgen, kwamen we aan
in een dal, veel aangenamer, vochtig,
beneden de sneeuwgrens, we roken het
gras: een bergstroompje was er, een
watermolen, die het duister versloeg
en drie bomen tegen een lage lucht,
en een oud wit paard zag ik, dat weg-
galoppeerde in de wei; toen kwamen
we bij een herberg met een wijnranken
boven de poort. De deur stond open: zes
handen waren dobbelden om zilverstuk-
ken, voeten stampten tegen de lege
wijnzakken; maar zij wisten ook van
niets, en dus gingen we verder en kwa-
men aan tegen de avond, geen moment
te vroeg en we vonden de plaats; het
was (zou je kunnen zeggen) bevredig-
gend.

Dit alles was lang geleden, ik weet het
nog goed en ik zou het opnieuw doen,
maar schrijf op, schrijf dit op. Dit:
moesten wij heel die lange weg gaan
voor Leven of Dood? Er was Nieuw Le-
ven, dat zeker. We hadden het bewijs,
geen twijfel mogelijk. Ik had leven en
dood gezien, maar toch gedacht dat het
anders was; dit Nieuwe Leven was een

Za 14-1 19.00 uur	H. Lambertus Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Together
Zo 15-1 9.30 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 15-1 9.30 uur	H. Martinus Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochie- koor
Zo 15-1 10.00 uur	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
Zo 15-1 11.00 uur	St. Martinus parochie- kerk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
Zo 15-1 11.00 uur	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor



hard en bitter lijden voor ons, zoals de Dood, onze dood.
 Wij keerden terug naar huis, een ieder naar zijn Koninkrijk, maar niet langer op ons gemak, in de oude bedeling, temidden van vreemd volk, dat zich vastklampt aan hun goden...
 Ik zou blij zijn met een andere dood.

St. Agatha

18.00 uur Za 21-1	H. Antonius van Padua Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Vivace
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas-klanken
9.30 uur Zo 22-1	H. Lambertus Linden 	Eucharistieviering met samenzang
	St. Martinus parochie-kerk 	Eucharistieviering m.m.v. Creation
11.00 uur Zo 22-1	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Jozefcantorij

Bedevaart Lourdes

In 2017 met onze Martinusparochie op bedevaart naar Lourdes per vliegtuig en TGV

Op bedevaart gaan is een eeuwenoude traditie en ook in onze eigen parochie een jaarlijks terugkerend gebeuren. In 2017 wordt er zelfs op twee momenten vanuit onze parochie naar Lourdes gepelgrimeerd.

In het voorjaar staat een vliegreis op het programma van 29 april t/m 4 mei. Per bus vertrekken we gezamenlijk naar Maastricht-Aachen Airport waar het vliegtuig staat dat ons naar Lourdes

vliegt. Daar verblijven we in een goed 3-sterren hotel, volgen we het bedevaart programma met een viering aan de Grot, de processies, een stadswandeling, rondleiding over het Heiligdom en een excursie naar de mooie Pyreneeën. De reis wordt begeleidt door een van onze eigen pastores en een hotelleider. Tevens is het voor mensen die (intensieve) zorg nodig hebben, mogelijk om aan deze bedevaart deel te nemen.

Op bedevaart met onze nieuwe bisschop, Mgr. Gerard de Korte In de herfstvakantie, van 14 t/m 21 oktober, nodigt onze bisschop ons, en met name ook de jongeren, uit om samen met hem naar Lourdes af te reizen. Deze bedevaart reizen we per TGV. Vroeg in de ochtend worden we per bus naar Noord-Frankrijk gebracht waar de TGV op ons staat te wachten. De avondmaaltijd zullen we al in het hotel in Lourdes gebruiken. Ook in deze bedevaart zal een mooi bedevaartprogramma aangeboden worden en reist een eigen hotelleider en een van onze pastores met ons mee

Nieuwsgierig geworden en wilt u vrijblijvend meer informatie over bovengenoemde reizen of eventuele andere mogelijkheden om op bedevaart te gaan, kom dan op dinsdag 24 januari naar de informatie avond op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, Kerkstraat 10. Aanvang 20.00 uur.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen Anny Spanjers, telefoon 31 33 93 of Josefiën Jacobs, telefoon 31 70 81. Deze bedevaart organiseren we in samenwerking met VNB Pelgrimsreizen. Kijk ook op www.vnb.nl

19.00 uur Za 28-1	H. Lambertus Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
9.30 uur Zo 29-1	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
10.00 uur Zo 29-1	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur Zo 29-1	St. Martinus parochie-kerk 	Eucharistieviering met samenzang
	H. Jozef Cuijk 	Woord- en gebedsdienst

Kerstfeest

Wat hebben wij ervan gemaakt?
Een feest van witte kaarsen, dennenbomen, verloren zonen, die juist die dag komen naar huis- want kerstfeest heeft hun hart geraakt.

Wat hebben wij ervan gemaakt?
Een feest van lekker eten en geschenken, waarop we en passant Uw komst gedenken. Maar onze eerste liefde werd verzaakt.

Wat hebben wij ervan gemaakt?
Een feest van tere liedjes en gebeden,

Gerarduskalender 2017

uit Wittem



elke dag een beetje spirit!

op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezingingsteksten
puzzels
informatie

€ 6,75

te koop bij:

**De pastorie,
Kerkstraat 10,
Cuijk**

van medemenselijkheid en vrede.
die komt wanneer de oorlog wordt gestaakt.

Maar hoe hebt U het feest gewild?
Een feest van vieren en vergeven,
van liefde en het nieuwe leven
van 't kind door U omhoog getild.



Vianen



YOURFX
RENTAL SOLUTIONS FOR FX PROFESSIONALS

EEN OEROUDE VERHAAL IN NIEUW JASJE

OLD MEETS NEW 2.0 LASERSHOW

Zanggroep Creation
Cantabile Agency

ISVIA
LANDSTRIJK



Martinuskerk Cuijk

27 december 2016 om 19 en 21 uur

m.m.v. Juvia, Creation, Tengarra Boys, YourFX, Ut word wa!

Kaartjes à € 1,- (bijdrage in de onkosten)

bij VVV-TIP Cuijk, Via Canella Kerstwinkel, Martinuskerk