

Jaargang 2 nummer 6
juni 2014

DE MANTTEL



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Van het bestuur
- 6 Pastoor Küppers
- 7 Uit de parochie
- 11 Geloofsgemeenschappen
- 12 Liturgische kalender
- 19 Contactgroepen Rondom de Torens
- Parochiestatistiek
- 20 Jongerennieuws
- 22 Kinderpagina
- 24 Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485.312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Het wordt zomer, nog een paar weken en dan is het zover. Bijna iedereen die ik ken, kijkt er naar uit. Wat is dat toch, zo weinig mensen zien vol verlangen uit naar de winter, maar de zomer, en ook de lente, die kunnen niet vroeg genoeg beginnen.

Zijn het de lange dagen, 's avonds lekker buiten zitten met een kopje thee of glaasje wijn? Is het de warmte, het gevoel niet te hoeven wegduiken in een dikke jas met capuchon? Zijn het de vakantiedagen of -weken die lonken, de verre reizen naar vreemde landen of het vrijgevochten leventje op de camping? De nieuwe ontmoetingen, wie weet worden ze vrienden voor het leven. Even niet meer de sleur van alledag, maar in plaats daarvan de spanning van het onbekende, een lege agenda die we nog moeten invullen.

En wat neem je dan mee die vakantietijd in? Stress, oververmoeidheid, en die duizenden dingen in je hoofd die je had moeten doen? Ik hoop het niet. Er zijn vast veel betere dingen die je mee kunt nemen: rust, nieuwsgierigheid, openstaan voor anderen, voor het nieuwe en onbekende.

Veel mensen, vaak jongeren, zoeken dat onbekende op en trekken naar verre landen en volkeren. Steken hun handen uit de mouwen en leren andere culturen kennen. Wat is hun drijfveer? Wat maken ze mee en brengen ze mee terug? Eigenlijk zijn dat verhalen die we graag in het parochieblad willen zien. Maar ook de bijzondere ontmoetingen op de camping kunnen gemakkelijk omgetoverd worden tot een meeslepend verhaal door een creatieve pen. Ook dat zou geweldig zijn.

Voelt u zich aangesproken, of jij? We zien graag de miltjes binnenstromen, en bij deze beloof ik u dat we daarvoor tenminste twee A-4'tjes vrijhouden in het volgende parochieblad. Schrijft u? Het e-mailadres vindt u hieronder.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER IS**

**WORDT HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 22 augustus a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op amhhemmen@gmail.com.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Overweging"

Met het verschijnen van dit parochieblad staan we bij het feest van Pinksteren en sluiten we de Paas-tijd af. Misschien is de gave van de Heilige Geest wel het mooiste geschenk dat God ons geeft. In deze weken geeft de paus tijdens de algemene audiënties op woensdag inleidingen over de gaven van de Heilige Geest en noemt deze "...

de ziel en de levensader [...] van de Kerk en van elke christen: Hij is de liefde van God die van ons hart zijn verblijfplaats maakt en met ons tot gemeenschap komt. De Heilige Geest is altijd bij ons, is altijd in ons, in ons hart. De Geest zelf is 'de gave van God' bij uitstek[...]". (De teksten van de paus kunt u vinden op www.rkdocumenten.nl)

De kerk benoemt deze gaven in een zevental (als volheid) en we smeken ze af in het oude gebed dat 'Sequentie van de Heilige Geest' wordt genoemd. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods. We leren ze aan de vormelingen in de voorbereiding op het vormsel en staan stil bij de werkzaamheid van deze gaven in ieders leven.

Net na de deadline voor het inleveren van de kopij en het verschijnen van het parochieblad zijn we met de vormelingen naar het "Are-you-ready"-vormselweekend geweest. Een heel weekend lang staan we met spellen, inhoud, zingen en vieren stil bij de gave van de heilige Geest, om te ontdekken wat die in jouw leven betekent.

Het is voor iedere christen een opgave om te ontdekken wat jouw gave van de heilige Geest is. Want op deze manier is God in ieder van ons werkzaam en zo kunnen wij een bijdrage leveren aan onze omgeving, parochie en maatschappij. Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten, als een kostbaar geschenk door God aan ons gegeven. En hoe jammer is het, als we zo'n mooi geschenk alleen voor onszelf bewaren en het niet met anderen delen.

Misschien is het niet vanzelfsprekend om dat te doen, zelfs niet meer in onze parochiegemeenschap. Tegelijkertijd is het juist de uitdaging om in een veranderde toekomst van onze kerk en parochie met elkaar het leven en het geloof te delen. Dat maakt jezelf rijker en

ook je medemens. Het zijn onze handen, onze voeten, onze oren, onze ogen, onze mond waardoor God werkzaam is. Laten we dat samen delen en elkaar hiermee verrijken als een kostbaar geschenk voor elkaar. Laat de Geest van God maar waaien in onze gemeenschap!

Een zalig Pinksterfeest en alvast een goede zomertijd!

Pastoor Theo Lamers



Pastoor Theo Lamers

*Wat altijd is geweest,
het waaien van de geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zwaait ons toe en komt
en zegt Ik ben uw Vader.*

*Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende Naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.*

*Als alles is volbracht
Zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.*

Tekst: Huub Oosterhuis

Gebouwenplan en situatie Sint Jozefkerk

Zoals u misschien weet is het parochiebestuur druk bezig met het ontwikkelen van een gebouwenplan. In een eerdere Mantel is daar al aandacht aan besteed. Maar omdat dit plan voor velen in de parochie, wellicht speciaal voor inwoners van kerken en wijken, nogal ingrijpend kan zijn en bovendien veel omvattend is, zijn we als bestuur van mening dat hier in dit stadium niet genoeg aandacht aan besteed kan worden. Ook willen we bij de totstandkoming zoveel mogelijk belangstellenden betrekken. Vandaar dat wij u daarover willen blijven informeren.



Piet van de Koolwijk

Het gebouwenplan moet er toe leiden dat duidelijk wordt welke kerkgebouwen op den duur behouden kunnen blijven en welke een andere bestemming zullen krijgen. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om dit plan klaar te hebben vóór 1-1-2015. Dit wordt overigens door het bisdom ook gevraagd.

Hoe komt het gebouwenplan tot stand?

Heel kort komt het er op neer dat we eerst inventariseren wat de eigenschappen van de gebouwen zijn; dan willen we aan de hand van een vragenlijst inventariseren wat de gedachten van de kerkgebruikers zijn; daarna willen we die gedachten en meningen met gebruikers en belangstellenden uitwisselen en tot slot zal het bestuur, rekening houdend met deze inzichten, tot een haalbaar en zo breed mogelijk gedragen besluit komen.

Op dit moment is het van belang om ons te richten op die meningsvorming. Die vindt op twee manieren plaats. Eerst de vragenlijst en daarna de uitwisseling van ideeën en gedachten. Die gedachtenuitwisseling vindt plaats op 3 juli a.s. en wordt gehouden in Dorpshuis 't Akketje, Akkerweg 1, 5434 PA Vianen.

De vragenlijst zal zich richten op de kerkbeleving nu en in de toekomst, de beschikbaarheid van een pastoor of assistenten, welke betrokkenheid van parochianen is te verwachten, hoe vitaal de parochie en/of geloofsgemeenschap zal blijven en natuurlijk spelen ook de financiën een belangrijke rol. Wat dat laatste betreft is het voor alle duidelijkheid goed om te melden dat nu geen enkele geloofsgemeenschap zichzelf kan bedruipen. Als

we niet ingrijpen stevenen we dus af op een faillissement. Dat is wat we níet willen.

Deze vragenlijst treft u als losse bijlage in deze Mantel aan. Kijkt u daar alstublieft alvast naar en stuur die terug vóór 16 juni a.s. Natuurlijk kan dit ook digitaal gebeuren zie hiervoor onze website martinuscuijk.nl. Sterker nog, dat hebben we zelfs liever want dat is makkelijker te verwerken. We gaan dus een belangrijke periode tegemoet en we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij de totstandkoming van dit plan.

Ik meldde al dat het bestuur uiteindelijk tot een beslissing moet komen maar we willen daar wel graag een klankbordgroep bij betrekken. Dus als u daarin geïnteresseerd bent, laat ons dat dan weten, hetzij op 3 juli of anderszins. Als het plan klaar is zal het worden voorgelegd aan het bisdom. Het bisdom zal uiteindelijk goedkeuring moeten verlenen.

Situatie Sint Jozefkerk in de Valuwe

Waarschijnlijk is u ook bekend dat in de Valuwe een grootschalige revitalisering van de wijk plaatsvindt. De gemeente en de wijkraad wensen in dat kader een multifunctionele accommodatie in de wijk te realiseren. Daarvoor heeft de gemeente nu het oog laten vallen op de H. Jozefkerk. De gemeente heeft onderzocht of het plan om een wijkaccommodatie met verschillende functies in of op de plaats van de kerk te realiseren haalbaar is. Het resultaat hiervan is dat er een overleg komt tussen het gemeentebestuur en het parochiebestuur om te bezien of men tot elkaar kan komen.

Voordat het parochiebestuur ja heeft gezegd tegen dit overleg was natuurlijk de vraag aan de orde of deze stap gezet moest worden vooruitlopend op het gebouwenplan en de vraag hoe de geloofsgemeenschap tegen dit idee aan kijkt. Daarom is op zondag 6 april j.l. in de H. Jozefkerk een bijeenkomst gehouden met kerkbezoekers en belangstellenden. Deze bijeenkomst was zowel informatief als meningsvormend. Centraal stond de vraag: is dit een kans of een bedreiging? De aanwezigen reageerden zeer betrokken bij deze vraagstelling en de meningen liepen aanvankelijk zeer uiteen. Vooral degenen die van oudsher in de wijk gewoond hebben gaven aan hier niet enthousiast van te worden. Zij zagen het vooral als hun kerk waar zij lief en leed gedeeld hebben. Een andere groep was hier positiever in. Zij zagen vooral de continuïteit voor de toekomst als een probleem en wilden meedenken. Een opvallend geluid was de oproep van een jongere die een beroep deed op de aanwezigen om toch ook aan die groep te denken. Willen de jongeren ook voor de toekomst een kans hebben om hun geloof te kunnen belijden, dan moeten we ons nu bedenken dat we stappen moeten zetten om dat ook mogelijk te maken op een vernieuwende manier en onder een nieuw dak. Aan het eind van de bijeenkomst

was duidelijk dat men in z'n algemeenheid niet afwijzend stond tegenover de vorming van een MFA waarin de kerk ook een plaats kan krijgen. Het parochiebestuur zet het overleg met de gemeente nu voort, mede omdat de wijk hiermee ook een wijkvoorziening in het vooruitzicht heeft. Win - Win dus. De parochie minder lasten en de wijk een brede voorziening.

Ook hier gaat een klankbordgroep uit de aanwezigen over de schouders meekijken. Hoe die plannen er tot nu toe uitzien en wat de mogelijkheden van de parochie zijn, wordt door de contactgroep van de geloofsgemeenschap nogmaals gepresenteerd aan de geïnteresseerden. Dit gebeurt op zondag 29 juni a.s. u krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Het parochiebestuur heeft nu besloten om vooruitlopend op de totstandkoming van het gebouwenplan het overleg met de gemeente over de toekomst van de kerk voort te zetten. Wat het resultaat hiervan zal zijn is nu nog niet te zeggen maar wij zullen u hierover zeker informeren.

Namens het parochiebestuur,
Piet van de Koolwijk, vice-voorzitter.



Collectieve vrijwilligersverzekering

De huidige samenleving kan niet functioneren zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De zorg, het verenigingsleven, maar ook onze parochie kan alleen bestaan met de hulp van de vrijwilliger. Ook de overheid is zich hier terdege van bewust.

Alle vrijwilligersorganisaties en alle vrijwilligers in de gemeente Cuijk zijn automatisch verzekerd. Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen tegen de risico's van aansprakelijkheid en ongevallen. Ook de Bestuurdersaansprakelijkheid en de Rechtsbijstanddekking zijn vanaf 1 januari 2014 collectief verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen/"derden" veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie.

De ongevallenverzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval, overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie, inclusief het komen van en gaan naar activiteiten. Onder de Vrijwilligerspolis zijn verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwilligers van de organisatie, stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages en verkeersregelaars. Meer informatie kunt u vinden op www.vrijwilligersnet-nederland.nl

Van het bestuur

De kerkbalans 2014 is nu al bijna een half jaar oud. Toch willen we nog even aandacht vragen voor de **actie Kerkbalans**. Op de eerste plaats willen wij alle parochianen danken voor hun jaarlijkse bijdrage. Ook willen wij de parochianen die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt vragen alsnog de bijdrage over te maken.

Waar we u zeker attent op willen maken is het feit dat het vanaf 1 januari 2014 mogelijk is gebruik te maken van een nieuwe en eenvoudige manier van **belastingvrij schenken**. Hieronder een uitleg hoe uw eigen kosten te verlagen of de bijdrage aan de geloofsgemeenschap te verhogen.

Periodieke gift

Periodieke schenkingen waren tot nu toe alleen fiscaal aftrekbaar als die in een notariële akte werden overeengekomen tussen de schenkende en de ontvangende partij. Maar sinds 1 januari 2014 is er **geen drempel** en geen maximum verbonden aan periodieke giften die u **tenminste 5 jaar** doet aan een door de fiscus erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2014 hoeft de gift **niet meer via de notaris** te lopen en is een onderhandse akte voldoende.

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe regel voor u als trouwe deelnemer aan de Actie Kerkbalans?

- U kunt op uw uitgaven besparen, terwijl de kerk hetzelfde van u ontvangt als voorheen.
- U kunt meer aan de kerk geven dan voorheen, terwijl uw uitgaven gelijk blijven.
- Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd kunt u 18,35% tot 52% van uw gift terugvorderen via de belastingen.

Wanneer is uw gift een periodieke gift en aftrekbaar voor de belastingen:

- Als u de gift in een onderhandse akte met de kerk hebt vastgesteld.
- Als u regelmatig, minstens 1 keer per jaar, bedragen overmaakt naar de parochie c.q. de geloofsgemeenschap.
- Deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn.
- Als u de bedragen minimaal gedurende 5 jaar achter elkaar overmaakt.
- Als de kerk u geen tegenprestatie levert voor deze gift.

Als u kiest voor deze periodieke schenking moet u een onderhandse overeenkomst sluiten met de parochie c.q. de geloofsgemeenschap. De modelovereenkomst van de Belastingdienst plus de toelichting kunt u via de Belastingdienst downloaden. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Ook bij het secretariaat van de H. Martinus kunt u deze gegevens opvragen.

Van het bestuur

Pastoor Küppers, 30 jaar in Cuijk

Met Pinksteren is het precies 30 jaar geleden, dat ik in 's-Hertogenbosch door bisschop Bluysen tot priester gewijd werd. Op pinksterzaterdag 9 juni 1984 vond die gebeurtenis plaats in de kathedrale basiliek van Sint Jan.

Vijf jaar daarvoor, in september 1979, werd ik als pastoraal medewerker benoemd bij pastoor Toebes voor de Martinusparochie en bij pastoor de Jager voor Katwijk en Vianen. Dit jaar ben ik dus 35 jaar met ons bisdom verbonden en ben ik in diverse parochies en dekenaten werkzaam geweest. Daarnaast ben ik meer dan tien jaar lid van de redactie van het vroegere bisdomblad geweest en heb ik ook zitting gehad in de priesterraad van ons bisdom.

Door een chronische ziekte was ik genoodzaakt het actieve pastoraat te stoppen. Ik ben toen gaan wonen in het verzorgingshuis van de zusters Dominicanessen in Nijmegen, later bij de Franciscanessen in Alverna bij Wijchen. Eind vorig jaar heb ik na overleg met pastoor Lamers de gelegenheid gekregen om als emeritus op de pastorie in Cuijk te gaan wonen.

Enkele actieve parochiemedewerkers hebben het vroegere woongedeelte van de huishoudster opgeknapt en fris geschilderd en daar woon ik nu al weer een aantal maanden. Van hieruit kan ik in de parochiekerk assisteren, als pastoor Lamers in een andere kerk in de viering voor moet gaan. Omdat mijn stemkracht niet altijd optimaal is, helpt broeder Johan Flapper mij bij de vieringen. Zo kan ik in deze tijd mij toch nog verdienstelijk maken voor de Cuijkse geloofsgemeenschap.

Daarnaast heeft de bisschop mij gevraagd om het Caritaswerk in ons bisdom te helpen reorganiseren. Nu in vele dekenaten parochies fuseren, worden ook de parochiële caritasinstellingen samengevoegd en op een aantal plaatsen ook nieuw opgericht. Dit gebeurt omdat het noodzakelijk is dat er overal door de parochies daadwerkelijk aandacht en tijd besteed wordt aan zorg voor de naasten, hulp in nood, zorg voor zieken en ouderen, bestrijding van armoede en nog veel meer activiteiten op het gebied van diaconie en caritas.

Op Eerste Pinksterdag 1984 deed ik mijn eerste H. Mis in Valkenswaard. Dit jaar, 2014, dertig jaar later, mag ik



op Eerste Pinksterdag in de Sint Martinuskerk, die mij zo dierbaar is, dit zesde lustrum samen met u gedenken in de hoogmis van 11 uur.

Gerard Küppers, emeritus pastoor-deken.

Website parochie online..!

De website van de parochie is sinds Pasen online..! Het heeft enige tijd geduurd, maar het resultaat mag er ook naar zijn. De website is zeer overzichtelijk, fris, uitgebreid en gebruiksvriendelijk.

We hebben het ambitieuze plan om zeer regelmatig de agenda en nieuwsberichten te verversen. Op deze manier blijft u up-to-date. Ook de wekelijkse vieringen worden in de agenda aangeboden, dus u hoeft niet lang te zoeken om te weten waar en hoe laat de vieringen gehouden worden. Mocht er een begrafenis, een doop of huwelijksviering zijn, dan vindt u deze ook in de agenda. U wordt hierbij van harte uitgenodigd regelmatig de website te bezoeken...immers zo blijft u als nooit te voren op de hoogte omtrent alle activiteiten in de parochie!

We zijn ons ervan bewust dat we nog in de opstartfase zitten en dat hier en daar de website verbeterd of aangepast kan worden. Wanneer u opmerkingen hieromtrent heeft, laat het ons weten, zodat we kunnen zien of we de website nog mooier en beter kunnen maken.

Wilfred de Koning, lid parochiebestuur

Films met betekenis

Op dinsdagavond 10 en 17 juni wordt u uitgenodigd voor de film "Shadowlands". Iedereen kent de beroemde en deels verfilmde Narniaboeken. Maar het levensverhaal van de schrijver, C.S.Lewis, is minstens even boeiend. Hij was theoloog en bracht zijn dagen door in betrekkelijke rust en eenzaamheid. Totdat hij op een dag de Amerikaanse Joy ontmoette.



Zij had andere opvattingen en leidde een compleet ander bestaan. Ze voelen zich tot elkaar aan getrokken en hun ontmoetingen zouden grote gevolgen hebben voor de rest van hun leven. Op de twee avonden kijken we steeds een deel van de film. Daarna is er een nagesprek waarin we onze indrukken uitwisselen. En samen kunnen nadenken hoe we zelf in het le-

ven staan en hoe mensen ons geloof hebben beïnvloed. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur op de pastorie naast de St. Martinuskerk, Kerkstraat 10. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro

Interview met... Mayke Smits

Zou u willen beginnen met uzelf voor te stellen en iets te vertellen over de gang van zaken m.b.t. de voedselbank in het algemeen?

Al ruim 2 jaar ben ik als vrijwilliger actief bij de Voedselbank Land van Cuijk. Als regionaal bestuurslid, maar eveneens ben ik bijna wekelijks te vinden op het uitgiftepunt in Cuijk. Voedselbank Land van Cuijk heeft 4 uitgiftepunten: Grave, Boxmeer, Mill en Cuijk. Het depot van onze voedselbank is sinds januari 2014 gehuisvest in Rijkevoort, voorheen in Oeffelt.

De uitgiftepunten en ook het depot steunen op een vaste groep vrijwilligers (onbezoldigd).

Voedselbank Land van Cuijk is aangesloten bij de vereniging Voedselbanken Nederland, die als doel heeft de voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. Dit zijn:

1. Een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede
2. Verspilling van voedsel tegengaan.

Elke voedselbank is autonoom, maar landelijk hebben we zeker voordeel van grote voedselleveranciers, grote fondsen als de Postcodeloterij, ondersteuning in wet- en regelgeving. Maar het is ook van belang de kracht te benutten die op de lokale markt aanwezig is.

Hoe gaat de voedselbank in Cuijk te werk, en vindt u dat alles goed gaat?

Wekelijks halen onze chauffeurs een partij voedsel op bij ons regionaal distributiecentrum in Tilburg. Het aanbod vanuit het distributiecentrum fluctueert en toont een dalende trend. De overschotten aan voedsel worden krapper, maar bovenal moeten die verdeeld worden over meer pakketten. In de loop der week worden nog een aantal vaste leveranciers bezocht o.a. in Tegelen, Odiliapeel, Veghel en niet te vergeten onze lokale bakkerijen en supermarkten waar we voedsel krijgen. Het voedsel wordt allemaal naar het depot getransporteerd en de chauffeurs zorgen voor de juiste opslag in koel- of vriesruimtes. Wij hanteren de richtlijnen volgens de Voedsel- en warenautoriteit. Voedselveiligheid is onlosmakelijk verbonden aan het werk van een voedselbank.

Al het voedsel wordt gratis verstrekt en het zijn allemaal goede producten die om uiteenlopende redenen niet meer verkocht worden. Het aanbod verschilt iedere week. Fruit, zuivel en vlees behoren tot uitzonderingen. Wat betreft de groentes hebben we de laatste maanden een ruimer aanbod. Primaire levensbehoeften zoals suiker, rijst, tandpasta, spaghetti krijgen we zelden aangeboden.

In Cuijk is de wekelijks uitgifte op donderdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Om 12.30 uur komt de transportauto de goederen afleveren, die vervolgens door vrijwilligers uitgepakt en gesorteerd worden, hierna worden ze uitgesteld in een carré opstelling, het oogt als een vrien-

delijke uitstraling en voor de cliënt een prettige manier om te shoppen. Er zijn in Cuijk eigen regels wat betreft openingstijden, wijze van afmelding, afhalen van het voedselpakket. Zodra een cliënt bij het uitgiftepunt binnenkomt wordt zij/hij geregistreerd en krijgt een kaart waarop de gezinssamenstelling staat, zodat de vrijwilliger weet hoeveel men van een bepaald product krijgt. Voor de vrijwilliger is het die middag handen uit de mouwen steken, maar gelukkig is de uitspraak "moe maar voldaan" van toepassing op hen.



Vrijwilligers zorgen voor het uitdelen van de voedselpakketten

Wat voor mensen worden door de voedselbank geholpen, en hoeveel zijn dat er op dit moment? Kun je jezelf aanmelden, is er een selectie, en zo ja, hoe gaat die?

Laten we zeggen de financiële crisis is overgeslagen op de burger. De doelgroep in onze huidige maatschappij is niet meer een nauw omschreven groep, maar is juist heel divers. Gescheiden partners, die door een gedwongen verkoop van hun huis met een fikse restschuld blijven zitten, zzp'ers die onvoldoende inkomsten kunnen genereren vanwege de economische crisis, mensen die hun baan kwijt zijn geraakt terwijl de kosten van levensonderhoud blijven toenemen. Veel cliënten zitten in een schuldhulpverleningstraject en krijgen wekelijks een heel laag leefgeld. Wat de reden ook mag zijn, mensen zitten in financiële nood en het kan iedereen overkomen.

Momenteel maken 99 gezinnen uit Cuijk gebruik van de voedselbank, wat zo'n 266 monden betekent, waarvan veel kinderen. Nog even ter verduidelijking: een voedselpakket is geen invulling maar een aanvulling op hun wekelijkse boodschappen.

Wat vindt uzelf van dit werk? Wat is de reden dat u dit bent gaan doen, en hebt u het idee dat het u voldoening geeft?

Er valt binnen de organisatie veel werk te verrichten, het bestuur realiseert zich dan ook dat de voedselbank een aangelegenheid is van vrijwilligers (45) terwijl het toch de kenmerken van een bedrijf bezit. Wekelijks in het Land van Cuijk 211 gezinnen (598 pers.) voorzien van een voedselpakket vraagt om een uitstekende

organisatie: logistiek proces, aanvoer voedsel, intake, herscreeningen, verdeling op de uitgiftepunten, presentaties bij



scholen, kerken en service clubs. Er is veel werk te doen op het gebied van sponsoring om steeds weer zeker te zijn van voedsel en niet te vergeten de financiële middelen. Een aantal vrijwilligers zet zich zelfs meerdere dagen per week in. Jammer genoeg ligt er een zware druk om maandelijks aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

Ik zou hopen dat de voedselbank niet nodig hoeft te zijn, maar het is een illusie om te denken dat het van tijdelijke aard is. Er zullen altijd mensen zijn die tussen wal en schip raken, crisis of niet. Mensen in nood hulp bieden, is het belangrijkste wat je je medemens kunt aanreiken. Het geeft me een behaaglijk gevoel wanneer ik kwetsbare mensen in onze maatschappij kan ondersteunen. Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk, dat is het waar wij het voor doen.

Verlag Lourdesreis

Op zondag 27 april zijn wij vertrokken voor onze reis naar Lourdes. Voor ons is dit een bijzondere onderneming, omdat we nog nooit zover van huis zijn geweest en 3 van ons nog nooit met het vliegtuig hadden gereisd. Voor ons is een zodanige reis extra bijzonder, omdat wij niet zonder onze begeleiding en hulpmiddelen kunnen. Maar door de aanpassingen en middelen die er te plaatse geregeld kunnen worden is het ook voor ons mogelijk om deze bijzondere reis mogelijk te maken.

In de bus was het al feest en na even wachten, met veel kriebels in de buik, op het vliegveld kon onze reis beginnen. Wat veel, vooral nieuwe, indrukken hebben wij opgedaan. De reis, de mensen, het eten, de bezichtigingen, de diensten, de sfeer.... Eigenlijk alles was even prachtig, emotioneel en indrukwekkend. Dank jullie wel reisgenoten, personeel, bisdom, pastoor en natuurlijk alle vrijwilligers (en iedereen die we zijn vergeten). Bedankt voor jullie hulp, aandacht, de glimlach, de groet, het praatje die onze reis nog aangenamer maakten. Het fijnste vonden wij dat we er bij hoorden! En dat iedereen ons nam zoals we zijn.

Groetjes van Ton, Mien, Ineke en Irene

Afscheid van Crescendo

In september 1998 ontstond enthousiasme bij een aantal parochianen van de toenmalige H. Jozefparochie voor een nieuw kerkkoor met modern repertoire. Liedjes zingen met pit, met een boodschap, in woorden van deze tijd, ook gospels, dat was de drijfveer. Een aantal

kernleden, met Peter Hendriks erbij, vormden het begin en snel was de groep uitgebreid, genoeg verschillende stemmen en volume om aan de slag te gaan. De groep ontwikkelde onder leiding van Peter, geloof in eigen kunnen en vertrouwen in het optreden in de kerk. De naam die gevonden werd, Crescendo, paste bij de ambitie van de leden en de verwachtingen van parochianen. Al snel was het niet zo maar meer de dienst begeleiden met zang. Gaandeweg kwam er meer bij, namelijk echte bezieling en plezier in de muziek.

De afgelopen 15 jaar was Crescendo niet weg te denken uit de parochie H. Jozef. Crescendo heeft de eigen leden weten te binden, en zeker ook de parochianen aan de parochie. Vooral de kerstvieringen met muzikale begeleiding van een band zijn bij de parochianen in hart en geheugen gebleven. Zo warm, zo vol, zo mooi, niet zelden ook om er emotioneel bij te worden. Crescendo verwierf zo naam en zelfs een faam die leidde tot optredens in de regio bij andere parochies en bijvoorbeeld bij Dichterbij. In 2007 gaf Crescendo op een zondagmid-



dag een concert, vastgelegd op dvd, dat als gedenkwaardig mag worden herinnerd.

Tijden veranderen, en vooral ook het parochielandschap verandert; Peter stopt na 15 jaar als dirigent, dat heeft hij besloten en dat staat vast. Aangezien bijna alle andere koorleden hebben besloten niet door te gaan, allemaal om andere redenen, gaan we dus niet meer op zoek naar een nieuwe dirigent. Dit betekent dus het einde van Crescendo.

We willen iedereen die ons in de afgelopen 16 jaar gesteund heeft van harte bedanken: voor het applaus na elke viering, voor de hartverwarmende woorden en de complimenten, voor het gevoel echt iets betekend te hebben voor onze parochianen.

Op zondag 13 juli is de laatste keer dat Crescendo de zondagviering zingt. Het is het afscheid van Peter en ook het afscheid van Crescendo. Er gaat een tijdperk ten einde, maar er blijven veel goede en warme herinneringen.

Namens Crescendo,
Jamilla en Trees

Rondom de Martinustoren Cuijk

De Veertigdagentijd en Pasen waren een mooie voorbereiding en groot feest. In de vasten is de tuin in de kerk opgebouwd van Woestijn naar Paastuin, die met Pasen uiteindelijk in volle glorie mocht bloeien. De Goede Week begon met het fantastische kinderfeest op Palmzondag met ruim 100 kinderen. Een deel van hun palmpasestokken hebben ze na de viering naar Maartenshof gebracht om daar de mensen blij te maken.

Het was fijn om met zoveel mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen samen de paaswake met de doop en het vormsel van Esmay te mogen vieren. Op eerste paasdag was weer de peuter-kleuterviering met gezinnen uit heel onze parochie om samen het paasverhaal te vertellen, te zingen en daarna paaseieren in de pastorietaan te zoeken.

Ondertussen worden de twee slechtvalkjes die geboren zijn alweer wat groter. In de paasweek geboren, verwachten we dat ze in de week na Pinksteren uit zullen vliegen. De week daarvoor heeft u kans om ze te zien op het "balkon" van de nestkast aan de oostzijde van de Noordtoren.

Met het schrijven van het parochieblad zijn de laatste voorbereidingen bezig voor de Eerste Heilige Communie van 37 kinderen uit de parochie. Het gaat een mooi feest worden.



De 22 vormelingen uit de parochie bereiden hun tassen voor om eind mei op vormselweekend te gaan: "Are you ready?" Om daarna op pinksterzaterdag om 19 uur het vormsel te ontvangen.

De zaal van de pastorie is in deze maanden nog druk bezet met activiteiten voor de geloofsgemeenschap en de hele parochie: evaluatie van de (palm)paasproject voor de kinderen, voorbereiding van de (nieuwe) gezinsbelevaart in juli, de gespreksgroep "Rondom het Woord", een groot aantal huwelijksgesprekken (die in juni plaats zullen vinden), bestuur, commissies en werkgroepen.

Heel langzaam beginnen een aantal groepen (van geloofsgemeenschap én parochie) hun werkzaamheden voor dit jaar af te ronden en de plannen voor 2014-2015 in de steigers te zetten. Van een aantal activiteiten leest u vast en zeker meer in dit parochieblad of in het eerste blad van het nieuwe werkjaar.

In het rustige zomerseizoen wat betreft activiteiten, is het druk aan bezoekers van de kerk. Om verzekerings-technische redenen kunnen we de kerk niet in zijn geheel openstellen voor bezoek. Om dit toch mogelijk te maken, zijn we op zoek naar kerkwachten. Heeft u tijd om ons te komen helpen?

Wij wensen u alvast mooie Pinksterdagen toe en een fijne zomervakantie!

Contactgroep *Rondom de Martinustoren*

P.s. Wist u dat al sinds pastoor Jan Toebes, de Martinuskerk ansichtkaarten verzamelt van Martinuskerken over de hele wereld? Mocht u een kaart van een Martinuskerk tijdens uw vakantie tegenkomen, dan vinden wij het erg leuk er één te mogen ontvangen!

Ziekenzondag 2014

Zondag 14 september a.s. vieren wij in de Martinuskerk in Cuijk de jaarlijkse ziekenzondag. Voor deze dag wordt u allen uitgenodigd en komen gezonde en zieke mensen uit onze geloofsgemeenschap bijeen om samen de eucharistieviering bij te wonen. De viering begint om 11.00 uur en zal worden opgeluisterd door het dames- en herenkoor o.l.v. Bert Gerrits van de Ende.

De zieken worden persoonlijk uitgenodigd door de leden van de werkgroep voor ouderen en zieken. Mocht u of iemand in uw omgeving ziek zijn, waarover wij nog niet zijn geïnformeerd, wilt u dit dan even aan ons doorgeven. Wij zouden het jammer vinden als wij bij het uitnodigen iemand zouden vergeten. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, daar wordt (zo nodig) door ons voor gezorgd.

In het verleden bezocht onze werkgroep ook de verpleeghuizen Pantein in Boxmeer en Mill. Als u familie of kennissen hebt die elders in een verpleeghuis verblijven, wilt u dit dan even aan ons doorgeven zodat wij hen ook kunnen bezoeken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact op nemen met één van de volgende personen:

Mw. J. Bardoel, tel. 318337 - Mw. T. Thomassen, tel. 312500
Mw. B. Kaal, tel. 317086 - Mw. H. Minten, tel. 317482
Mw. R. Buenen, tel. 313486 - Mw. M. Schrijen, tel. 321733
Bezoekgroep voor ouderen en zieken rondom de Martinustoren



Zondag 29 juni: Dia's in verband met eventuele verbouwing H. Jozefkerk tot Mfa

Voor belangstellenden is er op zondag 29 juni na de Eucharistieviering gelegenheid om de dia's te zien van de eventuele verbouwing van de H. Jozefkerk tot Mfa. Graag even aanmelden bij de pastorie of de Contactgroep van de Jozefkerk (Wim Hofmans, Peter Hendriks of Frans v.d. Bogaard).

Aanmelden voor parochieblad in brievenbus

Als U geen parochieblad krijgt en U wilt er graag een ontvangen in uw brievenbus, dan kunt U dat opgeven bij de pastorie of bij de Contactgroep.

Jubilarissen Jozefkerk

Zoals gebruikelijk ieder jaar, vieren we als Jozefkerk onze Jozefviering op of rond de 19e maart, de dag van onze patroonheilige. Dat is ook juist de dag dat wij al onze vrijwilligers en werkgroepen/koren van harte willen bedanken voor hun vele werk dat zij voor onze kerk doen. En dat vaak al vele jaren lang.

Door onze vrijwilligers en onze werkgroepen waaronder natuurlijk ook de koren, zijn we al vele jaren lang een actieve kerk. En dat hopen we ook nog lang te blijven. Namens de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk, willen wij van hieruit onze vrijwilligers nogmaals van harte bedanken en hopen dat we nog lange tijd op u mogen rekenen. Ook degenen die ons vele jaren hebben geholpen en door ziekte of andere omstandigheden dat niet meer kunnen of voorlopig niet meer kunnen, willen we graag nogmaals van harte bedanken! Sommige vrijwilligers zijn al zoveel jaren vrijwilliger dat we hen graag extra wilden huldigen vanwege een jubileum als vrijwilliger op zondag 23 maart. Hieronder vindt u de namen

35 jaar vrijwilligers

Marian v.d. Velden, vanwege 35 jaar lid van het dameskoor, een zeer gewaardeerd lid van het koor.

Mien Vissers, eveneens vanwege 35 jaar lid van het dameskoor, ook een zeer gewaardeerd lid van het koor. Daarnaast is ze ook actief in de koffiewerkgroep, die voor ons elke zondag na de dienst zorgt voor een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.

Gerd Zegers, vanwege 35 jaar lector in deze kerk, daarbij ook voorgaand in de gebedsdiensten. Daarnaast is Gerd ook collectant. Verder is hij vroeger ook lid geweest van de parochievergadering van onze kerk met een gewaardeerde inbreng van zijn kant. Bovendien is Gerd voorgaand in de avondwake, waarbij hij altijd op een integere wijze de "juiste



snaar" wist te raken.

Anny van Lankveld, vanwege 35 jaar vrijwilligerswerk voor onze Jozefkerk. Anny is lid van de Bezoekgroep, die opkomt voor zieken en alleenstaanden en mensen die behoefte aan een bezoekje hebben. Daarbij bezoeken ze mensen en is er 3x per jaar een bijeenkomst in de Jozefkerk: met Kerstmis, Pasen en het Ziekentriduüm in september. Daarnaast is ze lid van de Bloemengroep van de kerk en ook een trouwe bezorgster van het parochieblad. Vroeger is ze ook nog lector geweest!

Ruim 50 jaar vrijwilliger: Ton Theunissen"

Vanwege ruim 50 jaar vrijwilligerswerk bij de Kerstwerkgroep, die elk jaar weer een prachtige Kerststal bouwt met de bijbehorende attributen zoals o.a. natuurlijk ook een hele mooie en grote kerstboom, maar daarnaast eveneens andere prachtige kerstversieringen.

En dit allemaal in een bepaald thema. Ton heeft deze Kerstwerkgroep jarenlang als voorzitter op een bekwame manier geleid en heeft afgelopen jaar daarvan afscheid genomen.

Ton blijft voor advies uiteraard beschikbaar. Heel fijn! Wij als Jozefkerk zijn hem veel dank verschuldigd, evenals alle andere jubilarissen!!



Onderscheiding

Op vrijdag 25 april, daags voor Koningsdag, is Anita van den Berg koninklijk onderscheiden met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Anita doet ook voor onze Jozefkerk vrijwilligerswerk, zoals het plannen van de lectorbeurten waaraan zijzelf ook meedoet en het bezorgen van het parochieblad. Ook heeft ze de administratie jarenlang verzorgd en Woord- en Communiediensten voorbereid en geleid. Proficiat met deze koninklijke onderscheiding!!

Afscheid dirigent Peter Hendriks en koor Crescendo

Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige parochieblad (maart 2014) heeft onze dirigent Peter Hendriks besloten om, na 16 jaar dirigeren, voor de vakantie te stoppen met het koor Crescendo en het jeugdkoor. Ook het koor Crescendo heeft zelf, na intern overleg, besloten om te stoppen. Wij als Jozefkerk betreuren uiteraard beide besluiten, maar hebben er wel begrip voor. Vanaf deze plaats ook willen wij als Contactgroep en als Jozefkerk dirigent Peter en het koor Crescendo van harte bedanken voor hun vele werk, hun vele uren repetitie, hun vele uitvoeringen in onze kerk. Het was elke keer weer een genot om naar te luisteren, prachtig om zo de Eucharistieviering te kunnen beleven! Dank je wel daarvoor en we gaan het heel erg missen!!



De laatste keer dat het koor Crescendo en zijn dirigent Peter Hendriks de Eucharistieviering opluisteren is zondag 13 juli a.s.!!

In juli wordt de gezinsviering op zondag 6 juli gehouden. (dus de 1e zondag i.p.v. de 2e zondag van de maand). Daarna is het ook voor het jeugdkoor zomervakantie. In de maand augustus is er geen gezinsviering.

Contactgroep Rondom de Jozefstoren
Frans van den Bogaard

Paasviering in de St. Jozefkerk

Op Witte-Donderdag j.l. hield de bezoekgroep haar paasviering voor zieken en ouderen. Pastor Kees Michielse ging voor in de Eucharistieviering. Het dameskoor van de parochie verzorgde de muzikale omlijsting. Het thema van de dienst was: Samen aan de deeltafel van het leven. De prachtige tekening op de voorkant van de uitnodigingen was door Jeffrey gemaakt. De teksten, die pastor Kees had samengesteld, gaven de mensen weer stof om na te denken. Na de dienst werd er in het bomvolle parochiezaaltje nog koffie gedronken en natuurlijk met een paasbroodje erbij! Nadat alles was genuttigd en ieder weer was bijgepraat ging men weer tevreden huiswaarts. Pastor Kees, Joost, de mensen van de catering, de bezoekgroep en in het bijzonder Jeffrey, heel hartelijk dank voor deze geslaagde paasmiddag. Jeffrey heel veel succes op de kunstacademie! Namens de bezoekgroep: *B. Albers*.

Nationale ziekendag: zaterdag 13 september 2014

Op zaterdag 13 september a.s. houdt de bezoekgroep haar jaarlijkse nationale ziekendag voor zieken en ouderen. Het belooft een gezellige middag te worden met veel variatie in het programma. Wilt u graag aan deze middag deelnemen? Kom dan rustig naar het parochiezaaltje: u bent altijd welkom.

De bezoekgroep

Jubileumviering Dameskoor Cuijk-Noord

Zondag 30 maart j.l. vierde het Dameskoor van de geloofsgemeenschap H. Jozef Cuijk-Noord, haar 50-jarig jubileum.

Om 11.00 uur werd de Eucharistie, opgedragen door Pastoor Kees Michielse, verzorgd, waarin de speciaal

voor deze viering ingestudeerde nieuwe Mis werd gezongen. Het was verheugend te zien dat velen de moeite hadden genomen om aanwezig te zijn.

Tijdens de Mis sprak Peter Hendriks, lid van de Contactgroep Jozefkerk, het koor toe. Hij feliciteerde het koor met het 50-jarig jubileum en daarna werd door het jongste lid van het Jeugdkoor aan de dames een roos aangeboden.



Na afloop van de dienst sprak de heer van de Koolwijk, namens het kerkbestuur van de parochie St. Martinus, de dames toe. Ook hij sprak zijn grote waardering uit voor het jarenlang verzorgen van de rouw- en trouwdiensten. Hij overhandigde daarna een envelop met inhoud. Alle aanwezigen, waaronder verschillende oud-leden en veel familieleden, kregen dan de gelegenheid om de dames te feliciteren, veelal vergezeld van een kleinere of grotere donatie. In het stemmig versierde parochiezaaltje werd daarna door velen nog nagepraat onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers en er werd een glaasje gedronken. De dames hebben later in eigen kring nog een gezellige bijeenkomst gehad als afsluiting van de zeer geslaagde gouden jubileumviering.

De dames willen iedereen die, in welke vorm dan ook, meegewerkt heeft aan dit geslaagde feest, hartelijk danken.

De werkgroep
Ria Thijssen, Miens de Rooij.

Rondom de Lambertustoren Beers

In het vorige verslag hadden wij terug gekeken naar de tijd rond Kerst en het nieuwe jaar. Daarna naar wat er komen gaat, naar de plannen die al klaar lagen en wat daar zoal bij komt kijken, zoals materialen en personen. Eerst was er op 23 februari de presentatie van 1ste Communicanten. Hier waren 13 kinderen die aan dit feest meededen. Een mooi begin, waar de werkgroep goed haar best had gedaan en een goede start voor de belangrijke dag nl. 21 april, waarop de kinderen hun 1ste Communie ontvingen.

Het was wel een bijzondere dag nl. 2de Paasdag 's middags om 13.30 uur, maar 'n tijd die bij velen goed was gepland, want het kerkbezoek was heel goed.

De kerk was mooi versierd en de kinderen waren allen goed voorbereid. Er werd goed meegedaan in zang en gebed. De zang werd ondersteund door een aantal

Liturgische kalender

Dagelijkse vieringen

Weekdagen 11.15 uur: Kruisherkenkapel, St. Agatha

Woensdagen 19.00 uur:

ma, di, do en vr. 17.30 uur:

Jozefkerk, Cuijk

Vespers Jozefkerk Cuijk

Bijzondere vieringen

Vrijdag 6-6, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eerste Vrijdag, H. Nobertus

Maandag 9-6, 11.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Gildemis, Tweede Pinksterdag

Donderdag 12-6, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Onze Heer Jezus

Christus, eeuwige hogepriester, feest

Vrijdag 13-6, 19.00 uur, Antoniuskerk Vianen, H. Antonius van Padua, hoogfeest kerkpatroon

Dinsdag 24-6, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Geboorte H. Johannes de Doper, hoogfeest

Datum	Zaterdag 7 en zondag 8 juni Pinksteren	Zaterdag 14 en zondag 15 juni Drievuldighheids-zondag	Zaterdag 21 en zondag 22 juni Sacramentsdag	Zaterdag 28 en zondag 29 juni Heiligen Petrus en Paulus	Zaterdag 14de Zondag door he
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zaterdag 19.00 diverse koren Vormselviering Zondag 11.00 Dames- en Herenkoor	Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 Samenzang	Zaterdag 19.00 Creation Zondag 11.00 Samenzang	Zondag Herenkoor
H. Agatha St. Agatha 	Zaterdag 19.00 Fanfare Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 Samenzang	Zaterdag 19.00 Creation Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 Samenzang	Zaterdag Zondag Samenzang
H. Lambertus Beers 	Zaterdag 19.00 Gemengd koor	Zaterdag 19.00 Gemengd koor	Zondag 11.00 Gildemis Together		
H. Jozef Cuijk 	Zondag 11.00 Jeugdkoor	Zondag 11.00 Crescendo	Zondag 11.00	Zondag 11.00 DieDrie	Zondag Jeugdkoor
H. Martinus Katwijk 		Zondag 9.30 Parochiekoor		Zondag 9.30 Gebedsdienst Parochiekoor	Zondag Parochie
H. Lambertus Linden 	Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 10.00 Gebedsdienst Samenzang	Zaterdag 19.00 Gildemis Samenzang (zondag geen dienst!)	Zondag 9.30 Samenzang	Zondag Gebeds Samenzang
H. Antonius van Padua Vianen 	Zondag 11.00 Vivace Gildemis	Zaterdag 18.00 Gebedsdienst Vivace	Zondag 11.00 Vivace		Zaterdag

Vrijdag 27-6, 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk, H. Hart van Jezus, Hoogfeest
 Vrijdag 27-6, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Taizéviering
 Donderdag 3-7, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, H. Tomas. Feest
 Maandag 7-7, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch, Eerste steenlegging
 Woensdag 9-7, 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, HH. Martelaren van Gorcum, feest
 Vrijdag 11-7, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, H. Benedictus, patroon

van Europa, feest
 Woensdag 23-7, 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, H. Birgitta, patrones van Europa, feest
 Vrijdag 25-7, 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, H. Jacobus de Meerdere, apostelfeest
 Woensdag 6-8, 19.00 uur, Jozefkerk Cuijk, Gedaanteverandering van de Heer, feest
 Vrijdag 15-8, 19.00 uur, Lourdesgrot Katwijk, Maria ten Hemelopneming, hoogfeest

g 5 en 6 juli ndag t Jaar	Zaterdag 12 en zondag 13 juli 15de Zon- dag door het Jaar	Zaterdag 19 en zondag 20 juli 16de Zon- dag door het Jaar	Zaterdag 26 en zondag 27 juli 17de zon- dag door het Jaar	Zaterdag 2 en zon. 3 augus- tus 18de Zon- dag door het Jaar	Zaterdag 9 en zon. 10 aug. 19de Zondag door het Jaar
11.00 oor	Zondag 11.00 Dameskoor	Zondag 11.00 Herenkoor	Zaterdag 19.00 Samenzang Zondag 11.00 Samenzang	Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 Samenzang
g 19.00 9.30 ang	Zondag 9.30 Samenzang	Zaterdag 19.00 Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 Samenzang	Zaterdag 19.00 Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 Samenzang
	Zaterdag 19.00 Together		Zondag 11.00 Samenzang		Zaterdag 19.00 Samenzang
11.00 oor	Zondag 11.00 Crescendo	Zondag 11.00 Samenzang	Zondag 11.00	Zondag 11.00	Zondag 11.00
9.30 ekoer		Zondag 9.30 Parochie- koor		Zondag 9.30 Parochiekoor	
10.00 dienst ang	Zondag 10.00 Samenzang	Zondag 10.00 Samenzang	Zondag 9.30 Eucharistie Samenzang	Zondag 10.00 Samenzang	Zondag 10.00 Eucharistie Samenzang
g 18.00		Zondag 11.00		Zaterdag 18.00	

ouders en begeleid door Leo van Kempen die dat al vele jaren doet. Een hele mooie dienst die in handen was van onze pastoor Theo Lamers die met zo'n jeugd in zijn nopjes is. Ook de werkgroep heel hartelijk bedankt voor al het werk wat gedaan moest worden. Zij hebben een verslag gemaakt dat u hieronder kunt lezen.

Dan hadden we zaterdag 1 maart carnavalsavond. Niet zoals gewoonlijk 'n carnavalsmis, maar een Gebedsdienst, met als voorganger Harrij van Haren. Voor velen een verrassing, voor mij 'n hele klus. De pater van de Kruisheren die voor zou gaan, had zijn verplichtingen in België en kon onmogelijk naar Beers komen. Maar we hadden nog 14 dagen om alles te regelen en naar ik vernomen heb was iedereen tevreden. Met de zang van het Visserskoor en de dans van de Dansmariekes 'n goed verzorgde dienst. De lezingen en gedichten door Prins Grad, zijn prinses en de staf van de Jeugdraad werden goed gebracht en aanhoord.

Bij het einde van de dienst viel mij de eer te beurt om 'n onderscheiding te ontvangen van de Prins als wel van de Jeugdprins, waarvoor mijn hartelijke dank. Na afloop van de dienst zag ik Henriëtte Claassen en Jan al weer druk aan het werk met het opruimen van de versieringen en dacht op dat moment dat Henriëtte die onderscheiding meer had verdiend dan ik, zij was degene die alles regelde en uitwerkte, van boekje tot tijd en moment van doen. Maar later hoorde ik dat de Prins haar ook heeft onderscheiden. Henriëtte ook van mij, mijn hartelijke dank voor jouw hulp.

Op dinsdag 11 maart werden we opgeschrikt door het nieuws dat Harrie van de Heuvel plotseling is overleden na 'n val van 'n ladder. Hier word je stil van en je kan dit nieuws eerst niet goed bevatten en wat een verlies voor Paula en de kinderen. Harrie was voor mij 'n bijzonder persoon, waar ik ongeveer 30 jaar mee heb samen gewerkt in de kerk en het koor. We waren allebei tenor in het Gemengd koor, Visserskoor en voorheen in het Lambertuskoor en lid van het Gregoriaanskoor. Tevens was Harrie van den Heuvel voorzitter van het Gemengd koor.

Ook ging Harrie voor in avondwake diensten en als nodig mee als voorganger naar 'n crematie dienst. Vele jaren was hij lid van de Liturgisch werkgroep en sinds kort lid van de werkgroep 'Rondom de toren'. Heel dankbaar zijn wij daarom, voor alles wat Harrie voor kerk en maatschappij heeft gedaan. Als Harrie iets aanpakte ging hij voor de 100%. Harrie: Bedankt.

Het grote aantal bezoekers in de avondwake en bij de uitvaartdienst bewijst dat Harrie een gezien persoon was en door vele hoog gewaardeerd werd. Op vele plaatsen gaan wij hem missen. Paula, kinderen en kleinkinderen wij wensen jullie allen veel sterkte toe met dit verlies.

Zo begon voor ons 'n aantal diensten van afscheid ne-

men van nog 4 overledenen. Op 18 maart overleed Luda Coenen-Hendriks, echtgenote van Gerrit Coenen, op 'n leeftijd van 75 jaar. Na een lang slopend ziekbed is zij te Ubbergen overleden en op zaterdag 22 maart na een uitvaartdienst te Beers begraven. Gerrit en de kinderen, na 'n lange en slopende tijd krijg je rust, maar toch is er veel verdriet bij dit afscheid. Sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Op 4 april overleed Corrie Keijzers van der Heijden, weduwe van Wim Keijzers, op 'n mooie leeftijd van 91 jaar. Na 'n avondwake op 8 april en 'n uitvaartdienst op 9 april is zij bijgezet op het kerkhof alhier en begeleid door 'n grote pracht aan bloemen. Kinderen en familieleden, allen sterkte bij het afscheid van Oma Corrie.

Op 9 april overleed te Boxmeer Nelly Peters-Crujisen, echtgenote van Tien Peters, op 'n leeftijd van 90 jaar. In haar hebben wij 'n stille creatieve vrouw verloren. Prachtige handwerken en tekeningen heeft zij nagelaten aan Tien en de kinderen. Hiernaar kijken zal het gemis verzachten en troost geven. Daarin zal oma Nelly voortleven in eeuwigheid.

Woensdag 23 april is de dag dat Frank Claassen, echtgenoot van Diny Loenen, afscheid nam van 'n slopend en pijnlijk jaar. Pas 50 jaar oud en gegrepen door 'n dodelijke ziekte namen we op 28 april met 'n avondwake onder zeer grote belangstelling afscheid van hem. 29 april vond de crematie plaats te Beuningen. In zijn persoonlijke brief bedankt Frank iedereen voor zijn mooie en gelukkige 49 jaren, en heel veel mooie woorden aan hen die hem bijstonden in zijn laatste, maar o zo moeilijk jaar. Vrienden, maar vooral Diny en kinderen heel veel sterkte en bij moeilijke dagen, kijk terug naar die vele mooie foto's van jullie leven met elkaar. Het zal je kracht en verlichting geven in de komende dagen en probeer te leven met de mooie dingen die hij achter liet. Frank, rust zacht.

Beste parochianen, zie hierin ook het grote nut van onze kerk in en bij het afscheid nemen van onze geliefden, waar velen nog de kans krijgen om hun medeleven te tonen aan de nabestaanden en hun dankbaarheid aan de overledene. Steun onze Geloofsgemeenschap met uw geldelijke bijdrage en als die brief met aanmeldingsformulier nog niet weg is, doe het dan alsnog. Is hij weg, onze hartelijke dank.

Contactgroep Geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers *Harry van Haren*

Eerste heilige communie Beers

Op maandag 21 april j.l. deden 13 Beerse kinderen hun Eerste Heilige Communie. Onder grote belangstelling van familie en vrienden kregen de kinderen voor het eerst de hostie, in een met zelf gepimpte communiedozen, ballonnen en silhouetten-van-de-kinderen-zelf versierde H. Lambertuskerk.

Heilige Communie Vianen



Op zondag 21 april, 2de Paasdag, hebben 7 kinderen uit Vianen hun 1ste Heilige Communie mogen ontvangen. Samen met pastoor Lamers hebben zij zich hierop een aantal maanden voorbereid.

Tijdens de kindermiddagen is er gewerkt in het project Samen op weg. We hebben een bezoekje gebracht aan de bakker, een filmpje gekeken over hoe een hostie gemaakt wordt, het kruisteken geleerd, samen leren bidden en veel gesproken, gelezen en van gedachten gewisseld met pastoor Lamers.

Tijdens deze kindermiddagen werkten de kinderen samen met de kinderen uit Beers. Een aantal middagen zijn in Beers georganiseerd en een aantal in Vianen. Er is zelfs 1 kindermiddag in Vianen georganiseerd waar alle communicanten uit Cuijk, Beers en Vianen bij aanwezig waren. Zij hebben toen de Palmpasen stok versierd. Super leuke middag! En tijdens de Palmpasen viering zag het er erg mooi uit.

Maandag 21 april begon in ieder geval met droog weer... Eerst nog even allemaal op de foto en dan kon de viering beginnen. Wat zagen ze er allemaal prachtig uit. De kerk was ook erg mooi versierd met de zelf gemaakte knutselwerkjes. Alle familie, vrienden en kennissen zaten in de kerk, dat vonden ze erg fijn... maar ook wel spannend. Tijdens de viering hebben de communicanten zelf alle liedjes gezongen. Knap hoor! En zelfs de ouders moesten eraan geloven: zij hadden als verrassing een mooi lied gezongen voor hun kinderen (dromendans).

Maar toch blijft het mooiste moment de 1ste Heilige Communie ontvangen, 1 voor 1 naar voren, handen goed gevouwen, daar gaan ze dan! Aan het einde van de viering kwam muziekvereniging Vicinia de kerk binnen; surprise! Persoonlijk vind ik dit toch altijd een kippenvol momentje. Nadat iedereen zich buiten bij de kerk had verzameld, mochten de communicanten nog de helium ballonnen oplaten en kon het feest thuis verder gaan. Het was een geweldige dag!

Werkgroep Eerste Heilige Communie Vianen
Colette Hubers

Pastoor Theo Lamers ging voor in deze kerkdienst en Harmonie Irene luisterde de viering op met enige muzikale werken. Oud schooldirecteur Leo van Kempen begeleidde de kinderen op orgel tijdens het zingen van de liedjes en ook enkele ouders zongen mee ter ondersteuning. Na hun eerste communie werden de kinderen vol enthousiasme toegezongen door een ouderdelegatie (Dromendans van Vinzzent), hetgeen zeer gewaardeerd werd! Tot slot werd het buiten het Lang zullen ze leven ingezet, ondersteund door de Harmonie en daarna mochten de ballonnen losgelaten worden. Het was een zeer geslaagd project!

Op zondag 1 juni om 11.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk volgt nog een gezamenlijke dankviering van alle communicanten uit Beers, Cuijk en Vianen en dan is het project Eerste Heilige Communie afgesloten voor deze groep.

Een aantal Beerse kinderen verwoordde het zo:
Hallo allemaal, ik ben Maarle, ik vond het leuk om mijn 1e communie te doen. Het zingen ging goed en de hostie krijgen ook. Weet je hoe ik onthoud hoe je de handen moet houden? Dat is hetzelfde als bij het toetsen bij volleyballen. We hadden bij het feestje na de kerk een vuurtje in de tuin. Groetjes Maarle!!!!

Op maandag 21 april, 2de paasdag, heb ik mijn eerste heilige communie gedaan. Na veel voorbereiding met kinderbijeenkomsten, de speurtocht in de kerk en een bezoekje naar Den Bekker in Haps was het dan eindelijk zo ver. Ik vond het heel erg leuk en gezellig om mijn communie te doen. Er waren ook heel veel mensen in de kerk dat was erg leuk. Dat we een hostie kregen vond ik ook erg bijzonder, ik vond hem zelfs lekker. Pastoor Lamers heeft tijdens de viering nog allerlei dingen aan ons gevraagd dat was erg leuk, ik vond hem ook erg aardig en lief voor ons allemaal. De versierouders hadden de kerk ook erg mooi versierd. En de communiewerkgroep had alles goed geregeld. Ik heb een super leuke dag gehad.



Op de foto de communicanten van 2014: v.l.n.r. en van boven naar beneden: Jesse Jansen, Tooske Cuppen, Sarah Peeters, Sieme Gerrits, Audrey Schaap, Floris de Koning, Maarle Bolder en Imke Hendriks. Nina Derks, Floortje Burgman, Britt Jans, Juup van den Besselaar en Lara Keijzers.



De communiewerkgroepen Cuijk, Beers en Vianen werken sinds de fusie vorig jaar samen. Wij als werkgroep Vianen, hebben besloten om als lid te stoppen. Helaas hebben zich tot nu toe nog geen nieuwe werkgroepleden aangemeld... dus mocht u interesse hebben, dan kunt u zich melden bij Pastoor Theo Lamers.

Agenda

Op 1e Pinksterdag 8 juni is er in onze kerk de jaarlijkse Gildemis. Deze Eucharistieviering begint om 11.00 m.m.v. Vivace en het Sebastianus Gilde

Op vrijdag 13 juni vieren wij in Vianen het feest van onze patroonheilige Antonius van Padua. Deze viering begint om 19.00 uur. We willen samen met onze vrijwilligers, die zoveel zorg dragen voor het werk in onze parochie en geloofsgemeenschap, onze kerkpatroon vieren. Aansluitend wordt iedereen van harte uitgenodigd om samen koffie en/of thee te drinken en gezellig bij te praten. (En voor wie wil, kan op tijd weer thuis zijn voor de wereldkampioenschappen voetballen!) Viert u onze patroon met ons mee?

Wie is Antonius van Padua, de patroon van de geloofsgemeenschap Vianen?

Zijn oorspronkelijke naam is Fernando Martins de Bulhoses, telg uit een rijke adellijke familie uit Lissabon, de hoofdstad van Portugal.

Fernando is geboren op 15 augustus 1195 en is als vijftienjarige in 1210 toegetreden tot de kanunniken, die leefden volgens de regels van Augustinus.

Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om daar het christelijke geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Op dat moment noemde hij zich naar de vader van de woestijnmonniken: ANTONIUS.

In Afrika was Antonius een begaafd prediker geweest, maar door gezondheidsproblemen vertrok hij naar Italië, waar hij bescheiden op de achtergrond bleef en de meest eenvoudige klusjes op knapte. Zijn gaven als prediker kwamen echter aan het licht toen bij een grote kerkelijke plechtigheid de feestpredikant verstek liet gaan. Omdat niemand onvoorbereid de vele hooggeplaatste bezoekers durfde toe te spreken wees iemand gekscherend op Antonius: "We kunnen altijd Antonius er op af sturen". In zijn nederigheid nam Antonius de opmerking aan als een bevel en was er niet meer van af te brengen.

Hij hield zo'n gloedvolle preek dat hij onmiddellijk door Franciscus de wijde omgeving werd ingestuurd om te gaan preken, zelfs tot in Zuid Frankrijk en Noord Span-

je. In 1230 vroeg en kreeg hij zijn ontslag als provinciale overste omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij stierf in 1231 op 36-jarige leeftijd en werd nog geen jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleeraar uitgeroepen.



Antonius is o.a. patroon van verloren zaken, wie kent niet het gebedje; "Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik mijn vind."? Waaraan heeft Antonius dit patronaat te danken? Het staat vast dat Antonius al 25 jaar na zijn dood voor deze nood (het kwijt zijn van iets) werd aangeroepen. Bij de verklaring hiervoor wordt verwezen naar het refrein van het zogeheten 'responsorie'. Dit is het liturgisch gezang in de mis, waarin de gelovige zijn reactie uitdrukt op de zojuist

gehoorde lezing(en) b.v. epistel en evangelie.

Een gedeelte van dit lied luidt vertaald als volgt: Vloed en boeien wijken, jong en oud vragen en krijgen hun toebehoren en verloren zaken terug. Bid voor ons zalige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Overigens bestaat er nog een andere verklaring voor Antonius als patroon voor verloren voorwerpen, en wel de volgende: in een middeleeuwse tekst zou hij geprezen zijn voor zijn krachtdadige preken. Daaraan werd de conclusie verbonden dat hij onder de mensen verloren zeden weer terugbracht; in het Latijn beschreven als: 'mores perditos'. Bij het overschrijven van die tekst zou een monnik zich hebben verschreven en in plaats van 'mores perditos' 'res perditos' hebben genoteerd. En 'res perditos' betekent 'verloren zaken'.

Waarom is in Vianen gekozen voor Antonius van Padua? In 1910 heeft de rijke effectenhandelaar Jan Greven aan het bisdom Den Bosch een grote som geld nagelaten waarmee nieuwe kerken gebouwd konden worden, echter onder een duidelijke voorwaarde; de nieuwe kerk(en) moest toegewijd worden aan Antonius van Padua. Waarschijnlijk kon zo in 1930, toen Vianen de status van 'ontginningsdorp' was ontgroeid, een nieuwe kerk gebouwd worden met natuurlijk Antonius van Padua als patroon.



Rondom de Toren H. Agatha

Helaas hebben wij niets mogen ontvangen.

Meimaand in Katwijk

De meimaand en oktobermaand zijn van oudsher bekend als Mariamaand. In mei komen sinds vele jaren parochies met hun parochianen naar Katwijk op bedevaart. In Katwijk is een kopie van de grot van Lourdes gebouwd. Waarom juist in Katwijk? Hier in Katwijk zijn wij eigenlijk een filiaal van Lourdes.

In het kleine Franse plaatsje Lourdes aan de voet van de Pyreneeën zou Maria in 1858 18 keer aan Bernadette Soubirous zijn verschenen. De vele genezingen die sindsdien plaatsvonden raakten wijd en zijd bekend. Bij veel mensen ontstond er een vurige wens om de grot met de geneeskrachtige bron te bezoeken. Helaas was deze reis niet voor iedereen weggelegd, maar nadat de paus zelf een Lourdesgrot in de tuin van het Vaticaan liet bouwen, verschenen er over de hele wereld honderden Lourdesgrotten.

Pastoor Suys liet in het processiepark een Lourdesgrot aanleggen, waarin men een tweede Mariabeeld plaatste. Door de toenemende bekendheid van het Lourdeswonder trokken bedevaarten uit het hele land naar het kleine Brabantse dorpje. In 1887 kwam de parochie Haps als eerst naar Katwijk. Dit jaar dus 127 jaar geleden. In 1952 besluit een groep jongens uit Groesbeek naar Katwijk te gaan, omdat de toestand van hun veertienjarige vriend kritiek is. De jongen lijdt aan een longziekte. Ze beloven jaarlijks terug te keren als hun vriend het overleeft. En de jongen komt er inderdaad weer bovenop. De groep houdt zijn belofte en onderneemt ieder jaar weer de bedevaart. Dit jaar voor de 62e keer.

Zo komt ieder hier met zijn eigen intenties om kracht, inspiratie, geloof en energie te vinden. Er worden vele kaarsjes opgestoken, ook nu in de examenperiode. Koren uit de omgeving zingen graag in het mooie



kerkje met zijn prachtige akoestiek. De 1e zondag van mei verzorgde het koor Akkoordje de viering. 10 geofefende zangers zongen vol overgave. De 2e

zondag kwam Zang Veredelt. Op deze zondag van de Dodenherdenking (in Katwijk wordt de inval van de oorlog herdacht 10 mei 1940) en Moederdag stond de viering

in het teken van Maria Moeder en de dodenherdenking. Het koor wist met de keuze van gezangen een goede verhouding te vinden. 18 mei kwam Canthonis. Zij zongen de prachtige Orgelmesse van J. Haydn en bijzondere Marialiederden.

25 mei om 8.30 uur is Groesbeek gekomen (zie hierboven). Velen van hen zijn komen wandelen als vorm van bedevaart. Ook op 25 mei, maar dan om 11 uur, zong het gemengd koor uit Overasselt. Zij zingen hier sinds 1976 met enige regelmaat en kwamen vroeger met de boot over de Maas naar Katwijk. Op Hemelvaartsdag was het Jongerenkoor uit Balgoy in Katwijk. Het koor van Katwijk zorgde voor een mooie afsluiting van de meimaand. Ook op doordeweekse dagen komen groepen naar Katwijk, met auto, bus of fiets. Bijvoorbeeld, de KVO kring Cuijk, de KBO Haps, ouderen en zieken en nog vele anderen. Als geloofsgemeenschap proberen we in mooie vieringen onze bedevaartgasten in een goed verzorgde kerk en tuin te ontvangen. De positieve reacties worden in dank aanvaard. U ziet dat Maria in Katwijk nog leeft bij velen.

Op 15 augustus vieren wij Maria ten Hemelopneming. Als het goed weer is om 19.00 uur buiten bij de grot. Altijd heel bijzonder, zeker voor mensen die wel eens naar Lourdes zijn geweest. Buiten bij de grot in de stilte van de natuur, met het gezang van de vogels en op de achtergrond de trein, waarmee velen in Lourdes aankomen, geeft dit een bijzonder warm gevoel. In de winkel tegenover de kerk staat een prachtige grote foto (1 meter) van de viering bij de grot in 2013. U bent allen van harte welkom in Katwijk.

Maria

*De wereld in vrede
Alles ondersteboven
Zo jong als ik ben
Wil ik dat geloven*

*Ik zie om me heen
Oorlog, honger en pijn
Maar ik hoor in mijn hart
Dat het anders zal zijn.*

*Zo kan het beginnen
daar geloof ik in
Het kind in mijn buik
Wordt een nieuw begin*

*Die stem in mijn hart
Als een vuur, niet te
blussen,
Heel diep in mezelf
Met niemand ertussen.*

Tekst: Gerrie Huiberts



Rondom de Lambertustoren Linden

Terwijl Nederland nog nageniet van onze songfestivalinzending 'Calm after the Storm' van Ilse en Waylon, zitten wij in Linden nog midden in de storm. Soms zijn we bij de apostelen aan boord van hun schip en zijn we net als zij door de woeste golven in paniek, want het gaat niet echt goed met Gods kerk in Nederland. Die situatie heeft natuurlijk te maken met de nog steeds veranderende opvatting over kerk-zijn in onze samenleving, maar zeker ook met het beleid van het Nederlands episcopaat. In Linden voelen we dat bijna aan 'den lijve'. In de afgelopen maanden hebben we, zoals wij dat noemen, met man en macht geprobeerd 'het kaarsje brandend te houden', maar soms lijkt de storm dat lichtje uit te blazen!

Na een jaar gefunctioneerd te hebben als Geloofsgemeenschap in de grote Martinusparochie, hebben we behoefte aan een evaluatiemoment. Om die reden nodigen we alle Lindense kerkgangers uit om op zondag 6 juli om 11.00 uur in de Burcht bij elkaar te komen om met ons na te denken over de toekomst van onze Lindense geloofsgemeenschap.

In onze vorige bijdrage in De Mantel hebben we onze bezorgdheid uitgesproken over de zielzorg in onze parochie. Het bisdom en ook onze pastoor zetten zich vooral in om op diverse plaatsen en tijden de eucharistievieringen rond te krijgen, maar echt verder dan dat komen ze niet. Inbreng van leken en het geven van verantwoordelijkheid aan betrokken gelovigen op het gebied van liturgie, wordt zoveel mogelijk beperkt en ontmoedigd. We hebben maanden terug in overleg met onze pastoor een brief aan bisschop Hurkmans gestuurd waarin we onze zorgen hebben uitgesproken over de nieuwe koers van de staf van het bisdom. Het is immers nog niet zo lang geleden dat juist het bisdom Den Bosch uitblonk in participatie van pastorale werkers en werkers en voor een deel dreef op de inzet van geschoolde leken. We vragen in onze brief om de achterliggende reden van die beleidswijziging.

Uit Rome kan die verandering niet gekomen zijn; daar komen juist hoopvolle signalen vandaan! Treffend is in dit verband de opmerking van de Paus dat 'sommige priesters roomser zijn dan de Paus'. Nee, op onze brief hebben we helaas - zoals de laatste jaren vaker gebeurde - nog steeds geen antwoord ontvangen. Het is toch eigenlijk triest dat de kans groter is dat je vandaag of morgen Paus Franciscus aan de telefoon krijgt, dan dat je netjes antwoord krijgt op een brief van de eigen bisschop!

Uiteraard vroegen we ook om de reden van de beleidswijziging ten aanzien van het uitreiken van de communie tijdens de gebedsvieringen. Nu wij in Linden dat verbod opgelegd hebben gekregen - terwijl op veel plaatsen om ons heen die uitreiking nog steeds plaats

vindt, - kiezen wij voor andere symbolen. We beleven de gemeenschap met het licht van kaarsen, het drinken van water uit de bron en het breken van matses. Dat laatste symbool staat juist in deze Paastijd centraal. We breken het brood zoals de Emmaüsgangers dat samen met Jezus deden. Die eenvoud en symboliek staan in schril contrast tot de huidige door het bisdom Den Bosch gepropageerde liturgie van triumfalisme met veel priesters en uiterlijk vertoon, waarbij de aanwezige gelovigen slechts bankvulling zijn. Die koerswijziging is des te schrijnender door de heiligverklaring van Paus Johannes XXIII op Beloken Pasen. Hij was juist de Paus die wars was van deze uitbundige

vorm van kerk - zijn. Al met al zijn we in Linden afgeleden tot een normale geloofsgemeenschap, terwijl we juist heel verwend waren dankzij een uitzonderlijk betrokken pastoraat. We zullen nu moeten wennen aan deze verarmde vorm van kerk-zijn, die uitsluitend gericht is op een priesterkerk met vooral aandacht voor sacramentele bediening.

Wellicht dat sommige kerkgangers zich hier heel goed in kunnen vinden, maar er zullen ook gelovigen zijn die zich om die reden teleurgesteld hebben afgewend van de kerk van wie ze in het dagelijks leven meer verwachtten. We denken dat die tweedeling zeker ook geldt voor ons dorp, waar in korte tijd de kerk is geworden tot een verschijnsel in de marge.

Na één jaar zijn we ons koor kwijt, de misdienaars zegden bijna allemaal af en ook van de koster, de lectoren en de schoonmaakgroep horen we alarmerende berichten. Gelukkig staat daar tegenover dat de kerkhofploeg nog op volle sterkte is, de versiering van de kerk in goede handen blijft en dat de liturgische diensten dankzij de inzet van enkelen nog gevierd kunnen worden. De druk op de enkeling wordt echter steeds groter. Het teleurstellende daarbij is dat de kerkleiding in Den Bosch van de gevolgen van dit beleid, dat leidt tot het uithollen van de vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschappen, niet wakker ligt. Zij kiezen eerder voor een kleine en selecte kerk, dan voor een kerk van wijlen monseigneur Bluysen, die uitging van een kerk van 'de uitnodiging'.

Het is moeilijk wennen aan deze koerswijziging, die onherroepelijk meespeelt in de motivatie van vrijwilligers en vrijwilligers. Laten we hopen dat het kaarsje niet uitwaait, maar de storm kan doorstaan en dat het 'Calm after the Storm' gaat worden!

Herman van Rhee



Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Thea Hermans 315892 Peter Hendriks 314030
Dion Jilesen 312097

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Tiny Josemanders 317936 Wilma van Daal 313871
Nelly Strik 317243 Mickey Nuijs 318725
Piet Wagemans 312069 Harry van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Frans van den Bogaard 315742 Peter Hendriks 322822
Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Maarten Hermens 0643138081
Henriëtte van de Lockant- Heijltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Jacqueline Lamers-Manders 321008
Thea Scheers-Jans 320137

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Ria van Kempen 317612 Ton Lukassen 314633

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Ton Keijzers 384067 Jan van den Broek 322819
Mien Heijnen 316272 Herman van Rhee 315904

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat:
Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

9 maart	Nolan van Gemert	St. Martinus
16 maart	Gregory Pilzak	St. Martinus
16 maart	Job Coenen	H. Agatha
23 maart	Sophie Armas	H. Lambertus Linden
23 maart	Fabian Dinnissen	H. Jozef
23 maart	Lieve Henderson	St. Martinus
5 april	Lieve Pinsel	H. Jozef
6 april	Merel Verbroekken	St. Martinus
6 april	Zoë Janssen	St. Martinus
13 april	Lex Bardeel	H. Agatha
19 april	Esmay Jansen	St. Martinus
21 april	Sem Broekmans	H. Agatha
3 mei	Tess van der Heijden	H. Agatha
4 mei	Lisa van Benthum	H. Jozef
17 mei	Suze Bosboom	H. Agatha
25 mei	Fenna Ebbers	H. Jozef
29 mei	Lisa Wijntjes	St. Martinus

Hartelijke felicitaties voor de gedoopte, de ouders en familie!

Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

3 mei	Mark Jansen en Nadia van Meeteren	H. Jozef
9 mei	Jacky Arts en Suzanne Jansen	St. Martinus
15 mei	Daniël Zegers en Maaïke Handgraaf	H. Agatha

Van harte proficiat met jullie huwelijk!

In komende week zullen elkaar het ja-woord geven:

3 juni	Yvo Schell en Linda Slaats	(Martinuskerk - Cuijk)
6 juni	Maurice van Eeuwijk en Gina Vink	(Martinuskerk - Katwijk)
7 juni	Rob Mesman en Karin van de Koppel	(Martinuskerk - Cuijk)

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

2 maart	Coos Taihuttu	H. Jozef	73 jaar
7 maart	Chris Grijsbach	St. Martinus	64 jaar
11 maart	Irma Dobbeltsteen-Belms	H. Agatha	79 jaar
14 maart	Frans Verstappen	H. Jozef	78 jaar
15 maart	Harrie van den Heuvel	H. Lambertus Beers	75 jaar
22 maart	Luda Coenen-Hendriks	H. Lambertus Beers	75 jaar
1 april	Piet van Oostrum	St. Martinus	95 jaar
9 april	Corrie Keijzers-van de Heijden	H. Lambertus Beers	91 jaar
14 april	Nelly Peters-Cruisjen	H. Lambertus Beers	90 jaar
29 april	Frank Claassen	H. Lambertus Beers	50 jaar
3 mei	Jan Verberk	St. Martinus	78 jaar
23 mei	Antoon Tops	St. Martinus	84 jaar
28 mei	Dina Loeffen-Lamers	St. Agatha	98 jaar
31 mei	Tontje Verbiesen	H. Antonius van Padua	74 jaar

Ons gebed wordt gevraagd voor....

28 mei	Hein Creutz	Maartenshof	92 jaar
--------	-------------	-------------	---------

Een mens stippelt zijn weg uit

Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat. (Spreuken 16:9)

Tijdens de paaswake ben ik de diepste en krachtigste verbinding met God aangegaan waar ik al zolang naar verlangde. Een verbinding waar ik als zijn kind naartoe ben gegroeid, door voor de weg te kiezen van Jezus Christus.

Door te durven

kijken naar Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn verhalen en daden, Zijn lijden, Zijn verrijzenis. Jezus is voor mij de deur naar de Vader. Deze deur heeft altijd op een kier gestaan, maar ik bleef er een lange tijd voor staan en durfde hem steeds meer open te duwen.

Tijdens de paaswake stond ik weer voor deze deur. Daar zat ik dan, knielend voor het kruis. Met op de achtergrond een lied gespeeld en gezongen door drie hele dierbare mensen. Op dat moment herleefde ik de weg en het lijden, die Jezus voor mij en voor ons is gegaan. Ik kon alleen maar stralen en glimlachen en voelde even letterlijk dat de pijn en het lijden in mijn leven van voor deze dag weg werden genomen. Wat ben ik dankbaar dat God zijn Zoon voor ons heeft gegeven!!

Na mijn doopsel en vormsel moest ik nog even van pastoor Theo blijven staan. Ik stond recht tegenover jullie, voor mijn familie, vrienden en voor de parochiegemeenschap. Het was geen groot en overweldigend gevoel van binnen. Geen wonder, geen 'abracadabra'. Maar juist een hele kleine innerlijke vreugde en reinheid die ik ieder mens zal gunnen. Joshua en ik keken elkaar met een glimlach aan en beiden beseften we eigenlijk niet waar deze vandaan kwam. Dat is de vrede die God ons brengt! De rust en de pure levensvreugde, zonder alle poespas van het dagelijkse leven. Nu begint het leven voor mij pas. En nu is het aan mij om de stem van God ook elke keer weer te kunnen onderscheiden van alle andere stemmen. Niet altijd te hoeven praten, maar alleen te vertrouwen op en luisteren naar zijn Woord. Te vertrouwen op het eeuwige leven dat Hij ons allemaal gegeven heeft. Soms zal ik daarvoor alles moeten opgeven, mij gedachten, mijn voorstellingen en mijn interpretaties. Ik zal altijd eerlijk moeten blijven tegen Hem en mijn zonden en tekortkomingen elke keer weer aan Hem moeten belijden. Ik zal moeten waken dat ik geen kwaad



Esmay Jansen

met kwaad zal vergelden en altijd naar het goede moet streven. Daar zal Jezus Christus mij bij helpen. Dit is de enige manier om telkens weer terug te komen tot deze innerlijke rust en vreugde. Want ik zal mijn eigen weg blijven uitstippelen, maar de Heer zal de richting bepalen die ik ga. Het was een Gezegende en hele mooie dag en ik ben zo enorm dankbaar voor alle dierbare mensen die deze dag samen met mij hebben mogen vieren.

Tot slot wil ik graag nog een tekst met jullie delen. Een tekst waardoor ik telkens weer tot het besef kom dat wij degene zijn die de vrije keus hebben om voor het Goede te kiezen. Een 'spiegel' van het Onze Vader. Waardevol, maar confronterend.

Liefs, Esmay Jansen.

*Zeg niet onze Vader.
Zeg niet Vader,
als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet onze,
als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet hemel,
als je slechts naar aardse zaken verlangt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd,
als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet Uw rijk kome,
als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet Uw wil geschiede,
als je geen tegenslag kunt verdragen.
Bid niet voor het brood van vandaag,
als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet voor vergeving van schulden,
als je in wrok leeft met familie of bureu.
Bid niet voor een leven zonder bekoring,
als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad,
als je niet op zoek bent naar het goede.
Zeg niet amen en zo zij het,
als je dit gebed niet ter harte neemt.*

Nieuws uit de vormselwerkgroep

Dit jaar zijn er 21 vormelingen; kinderen van 11 - en 12 jaar die op zaterdag 7 juni het sacrament van het Vormsel ontvangen. Ze komen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie H. Martinus. Deze kinderen zijn in december 2013 begonnen met de voorbereidingen op dit sacrament. We komen bij elkaar in het zaaltje van de Jozefkerk in Cuijk-Noord, in het zaaltje bij de Lambertuskerk van Beers of in 't Akkertje in Vianen. De mensen van de Vormselwerkgroep begeleiden de voorbereidingen. Dit doen zij samen met twee begeleiders van de Rock Solid jongerengroep. Alles in samenspraak en met pastoor Theo Lamers.

De eerste avond in december stond het thema sacramenten centraal. We hebben de vormelingen verteld over de 7 sacramenten die wij in onze katholieke traditie kennen. Daar hebben we ook spelletjes over gespeeld. Tot slot hebben de vormelingen de informatie gekregen om in hun projectmap te stoppen.

In januari hebben we gewerkt binnen het thema “Vast en zeker”. We hebben een quiz gedaan met allemaal vragen over de achtergrond van het carnavalsfeest en de vastentijd. We hebben gesproken over het vastentrommeltje vroeger en nu. De vormelingen hebben bedacht waar ze minder tijd in zouden stoppen tot aan Pasen. Door bijvoorbeeld minder TV te kijken, of minder te game: een nieuwe vorm van vasten, jezelf iets onthouden. In februari hebben we een avond gewerkt aan het thema geloven. Eerst hebben we spellen gedaan die te maken hebben met geloof en vertrouwen hebben in jezelf. Tijdens deze avond hebben de kinderen uitleg gekregen over het waarom en de inhoud van de geloofsbelijdenis. In de Goede Week hebben we op Witte donderdag gezamenlijk naar “the Passion” gekeken. Op goede Vrijdag hebben de vormelingen meegeholpen in een viering in Beers. En op Paaszaterdag hebben zij een kleine rol vervuld tijdens de Paaswake. Binnenkort gaan we samen op kamp. Tijdens dit kamp zijn de laatste voorbereidingen met als thema In vuur en vlam. Er zijn gesprekken over geloofsvragen van de kinderen, spellen over de H. Geest en uitleg over de drie symbolen bij het toedienen van het vormsel; handoplegging, zalven met chrisma, kruisteken. Dan kunnen de vormelingen goed voorbereid hun sacrament ontvangen.



De feestelijke vormselviering is op zaterdag 7 juni om 19:00 uur in de Martinuskerk in Cuijk. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.

Vormselwerkgroep;

Mariska Driessen, Paul de Hoog,
Pastoor Theo Lamers, Francij Nuijen, Anja v.d. Wiel

Het paasverhaal leeft...

Het is half negen op Witte donderdag, drie dagen voor Pasen. We staan hier op de vismarkt in Groningen.

Zo begon The Passion dit jaar. We stonden in de stromende regen. Ongeveer om half acht was het begonnen met regenen en het was niet meer opgehouden. Na drie jaar The Passion gevolgd te hebben op tv, stond ik dan eindelijk echt bij het podium.

Mijn dag kon toch al niet meer stuk wat er ook ging gebeuren. Mijn vriendin en ik waren al vroeg op de Vismarkt gearriveerd. Wij hadden nog een stuk van de repetities gezien. Het belooft een gigantisch spektakel te worden. De rest van de jongeren waren nog naar een jongerenviering gegaan, maar hoewel wij heel graag naar die viering waren gegaan, waren wij naar Groningen afgereisd voor The Passion. We wilden graag vooraan staan en dat stonden we. We konden ons geen betere plek wensen. We stonden bij het trapje waar alle artiesten het podium op gingen. Eenmaal ons plaatsje bemachtigd hebben we de Groningers wat Brabantse gezelligheid bijgebracht. Toen het om half acht begon met regenen, zijn we met zes man onder 1 paraplu gekropen. De regen bevorderde het saamenhorigheidsgevoel in positieve zin. We deelden dezelfde ellendige nattigheid. Rond achten kwam de mededeling dat de Vismarkt vol was. De vraag of het paasverhaal nog leeft onder de mensen is hiermee beantwoord, denk ik. Misschien dat er mensen komen voor de geweldige muziek of voor de artiesten die in het verhaal meespelen, maar ze krijgen het verhaal mee. Ieder jaar wordt The Passion groter en wordt er meer aandacht aan besteed.

Beau had medelijden met ons, maar wij hadden medelijden met de artiesten. Zij moesten zonder jas in de stromende regen een prachtig live verhaal neerzetten. Doordat wij zo dicht bij de trap stonden, hebben wij Simone Kleinsma gezien vlak voordat ze optrad, gefocust en verkleumd. Voordat haar optreden begon werden de schoenen snel gewisseld, van platte naar tien centimeter hoge hakken, haar deken en jas werden overgedragen naar haar persoonlijke assistente en toen ging ze het podium op.



Van een verkleumde en bibberende Simone veranderde ze in Maria, de moeder van Jezus, die haar zoon zag sterven voor haar ogen. Daar stond een moeder die nergens bang voor was, maar een groot verdriet had om haar zoon die ging sterven. Ja, Maria, die maakte de meeste indruk. Het liedje Hou van mij bleef me nog het meeste bij. Dit werd gezongen door Maria en Jezus op het moment dat hij werd afgevoerd door de politie.

Na het laatste liedje en een luid applaus werd ons verzocht om zo snel mogelijk het plein te verlaten, want de bloemenjaarmarkt moest opgebouwd worden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Onze stramme spieren kwamen weer in beweging en met een warm hart gingen wij op zoek naar de warme bus om de rest van ons lichaam ook op te warmen. We hadden nog een busrit van twee uur voor de boeg. Volgend jaar maar in Den Bosch? Dat is toch een stukje dichterbij.

Ylona

Kinderwerk in de Veertigdagentijd

Sinds begin 2011 -ontstaan vanwege de organisatie van een musical ter gelegenheid van de 100-jarige verjaardag van de Martinuskerk in Cuijk - draait er een werkgroep Kinderwerk in de parochie Heilige Martinus.

Doel van deze Werkgroep is tweeledig:

1. Speciale aandacht schenken aan de kinderen in de leeftijd tussen de Eerste Heilige Communie en het vormsel.
2. Via 'evenementen' jonge gezinnen betrekken bij de parochie Heilige Martinus.

De afgelopen weken is een groep kinderen bezig geweest met de veertigdagentijd, palmpasen en pasen. Tien oud communicanten hebben samen geluisterd naar verhalen, geknutseld en o.a. een kwartetspel gespeeld



over de Zeven Werken van Barmhartigheid. Echt gezellig en leerzaam. Tevens hebben we samen een toneelstuk voorbereid dat we tijdens de Viering op 1e paasdag in de Jozefkerk mochten opvoeren in een volle

kerk. Ieder had er zijn rol: Maria, Jezus, Petrus en de Apostelen. Het was echt heel leuk! Dat gaan we vaker doen! Wil je meedoen, laat het dan weten!

En dan was er natuurlijk het Palmpasenfeest. Voor het tweede jaar al weer. En nu al bijna niet meer weg te denken. Vele kinderen van de parochie waren samen met hun ouders op zaterdagmiddag naar de Martinuskerk gekomen om een palmpasenkruis te versieren. Maar voordat we daarmee aan de slag zijn gegaan, werd er een film getoond van de Zandtovenaar. Prachtig! Wat een kunst om met zand het lijdensverhaal van Jezus te kunnen vertellen.

Op zondagmorgen kwamen deze kinderen naar de viering, samen met de communicanten van dat jaar. In een overvolle



kerk is een echte-mooie en kleurrijke- palmpasenopocht gehouden. Daarna zijn de oud-communicanten met hun Palmpasenkruis op bezoek gegaan bij de ouderen en zieken in Maartenshof. Een dankbaar bezoek!

En oh ja, beide vieringen werden prachtig opgeluisterd door het Jeugdkoor!

Bijna alle paaseieren gevonden!

Op eerste paasdag om 15.30 uur was er in de St. Martinuskerk in Cuijk het 'Paasfeest voor de kleinsten'. Tijdens deze peuter-kleuterviering



werd voor kleinsten uit onze parochie het Paasverhaal verteld op hun eigen niveau. Ook werd er samen gezongen en gebeden.

Natuurlijk kon het zoeken van de paaseieren in de pastorietaan ook dit jaar niet ontbreken en gingen de ruim 30 kinderen na de viering vol enthousiasme op zoek naar de paaseieren. Bijna alle paaseieren (99 van de 100) werden gevonden!

Natuurlijk stond er voor de kinderen (en hun ouders) als beloning voor het zoeken een glaasje drinken en



wat lekkers klaar, wat door het lekkere weer gezellig kletsend in de tuin kon worden opgegeten en gedronken. Het was dit jaar weer een geslaagd Paasfeest voor de kleinsten.

En het laatste paasei... dat werd dit jaar gevonden door het hondje van de tuinman!



Peuter-kleuterviering 'Samen delen'!

Samen delen

Kloosterkerk H. Agatha in St. Agatha

Peuter-kleuterviering

Zondag 22 juni om 15.30 uur

Samen luisteren naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen, samen zingen, samen spelen én... **Samen delen!**

Alle peuters en kleuters zijn samen met papa, mama, broertjes en zusjes, opa's en oma's van harte welkom!

Meer info: www.martinuscuijk.nl of Parochie H. Martinus

Op zondag 22 juni is er om 15.30 uur weer een peuter-kleuterviering met het thema 'Samen delen'. Alle peuters en kleuters zijn van harte welkom om samen met hun ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's te komen luisteren naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen, samen te zingen én natuurlijk ook echt samen te delen!

Wat: Peuter-kleuterviering 'Samen delen'
Wanneer: Zondag 22 juni
Tijd: 15.30 uur
Waar: Kloosterkerk H. Agatha in Sint Agatha.
Tot ziens op 22 juni!

Eerste Communieviering Cuijk

Het was een prachtige dag, 18 mei, waarop 37 kinderen uit onze parochie de eerste communie mochten vieren in de Martinuskerk. In een overvolle en mooi versierde kerk (dank-je-wel aan de ouders) hebben we liedjes met het Jeugdkoor gezongen, geluisterd naar verhalen en eucharistie gevierd.

Alle kinderen mochten in de viering iets doen: voorlezen of meehelpen met het klaarmaken van de altaartafel. Het was een spannend en mooi moment waarop zij voor het eerst de communie mochten ontvangen. Dit was waar we de afgelopen maanden samen naar toe geleefd en gewerkt hebben.

Aan het einde van de viering hebben we samen met alle ouders, familie en anderen het lied Onder, boven, voor en achter gezongen en natuurlijk moest iedereen meedoen met de bewegingen die erbij horen.

Nadat pastoor Theo alle communicanten had gefeliciteerd, werden buiten de ballonnen opgelaten en kon thuis het feest verder gaan.

Communicanten: van harte proficiat en we hopen dat we nog vaak samen mogen delen aan de tafel van de Heer.

Werkgroep
Eerste heilige
Communie Cuijk



Met Martinus naar Maria...

Met Martinus naar Maria...

Gezinsbedevaart naar Katwijk

Zondag 6 juli 2014

Start: 14.00 uur
Martinuskerk Cuijk

15.30 uur
Mariakinderviering in Katwijk

Bijna vakantie...
Op vakantie naar ...
Samen op weg naar Maria... met de gezinsbedevaart!

Een wandeltocht van ongeveer 3 km waarbij kinderen en ouders samen met anderen op bedevaart gaan naar Maria en ontdekken wie zij is!

Aansluitend aan de viering willen we graag samen wat drinken. We willen hierbij graag het lekkers wat iedereen heeft meegenomen delen. Neemt u ook iets mee?

Meer info: www.martinuscuijk.nl of Parochie H. Martinus

De vakantie komt er aan! Een tijd waarin je er even tussen uit kunt gaan ...

Nog vóór de vakantie is er de mogelijkheid om samen met het gezin op weg te gaan naar Maria! Op zondag 6 juli organiseert de werkgroep kinderwerk een gezinsbedevaart van Cuijk naar Katwijk.

Tijdens een wandeltocht van ongeveer 3 kilometer wandelen ouders en kinderen samen met andere gezinnen naar de Mariagrot in Katwijk. (Natuurlijk zijn opa's en oma's ook van harte welkom.) Onderweg zijn er allerlei leuke en boeiende activiteiten om te ontdekken wie Maria is!

Wanneer iedereen in Katwijk is aangekomen is er een Mariaviering speciaal voor kinderen, waarbij verschillende elementen uit de wandeltocht terug zullen komen. Na afloop van de viering kunnen we samen gezellig wat drinken. We willen hiervoor iedereen die komt vragen om wat lekkers mee te nemen, zodat we dit samen kunnen delen.

Gaan jullie ook mee naar Maria?

Wat: Gezinsbedevaart: Met Martinus naar Maria
Wanneer: Zondag 6 juli 2014
Start: 14.00 uur, Martinuskerk in Cuijk
Viering: 15.30 uur, Mariagrot in Katwijk (bij slecht weer in de kerk)
Meer info: www.martinuscuijk.nl



Doop Esmay



Knutselen
palmpasensterk



Aan de koffie
in Lourdes



Lourdes reis



Slechtvalk



Peuter- en kleutenviering
Pasen



Palmpasenviering



Bedevaart Ouderen en
zieken Katwijk



Bonte avond
AYR-weekend