

Jaargang 2 nummer 5
maart 2014

DE

MANTTEL



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Paus Franciscus
- 5 Toon van den Acker
- 6 Van het bestuur
- 8 Uit de parochie
- 11 De Goede Week
- 12 Liturgische kalender
- 14 Geloofsgemeenschappen
- 19 Contactgroepen Rondom de Torens
- Parochiestatistiek
- 20 Jongerennieuws
- 22 De parochie uit
- 23 Kinderpagina
- 24 Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485.312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Met veel trots presenteren we u weer het nieuwe parochieblad. Met man en macht hebben we hier weer aan gewerkt, ondanks een drukke tijd voor Miriam en voor mij. We waren met totaal verschillende zaken bezig, in de afgelopen maand. Miriam met de carnavalsperikelen, aangezien haar man Prins Carnaval van de Scheresliepers is dit jaar, en ik omdat mijn moeder stervende is. Vrolijkheid en verdriet, ze liggen soms zo dicht bij elkaar, dat weet iedereen.

De lente lijkt op dit moment al volop begonnen, hoewel het nog maar half februari is als ik dit schrijf. Als je aan de mensen om je heen vraagt of ze nog een echte winter verwachten, zegt de helft: "Nee, gelukkig niet", en de andere helft: "Nee, jammer hè?" Wie weet komt er nog wel een piepklein wintertje aan en lopen we rond de tijd dat u dit leest met carnaval in de sneeuw naar de optocht op zondag of door de Grotestraat met de Elfkroegentocht op dinsdag. Je weet het nooit in Nederland.

Na de carnaval gaan we door de vastentijd naar de Goede Week en daarna naar Pasen toe, een inspirerend feest, zeker dit jaar ook voor Esmay, die gedoopt gaat worden. U leest hierover meer op de jongerenpagina. Maar ook voor veel niet-gelovige Nederlanders wordt het lijden van Jezus steeds meer zichtbaar gemaakt, niet alleen met films, zoals de hippie-film 'Jesus Christ Superstar', maar zeker ook met de jaarlijkse opvoering van The Passion. Dit jaar is die in Groningen, maar de televisie-uitzending kan gezamenlijk bekeken worden in het zaaltje van de Jozefkerk. Kijkt u maar eens op de pagina's van 'De parochie uit'.

We beginnen met een nieuwe jaargang en verderop in het blad vindt u daarover nog een klein artikeltje, met de wensen die wij van de redactie nog hebben voor de tweede jaargang. Misschien hebt u ook een verlanglijstje voor uw parochieblad, laat u dat dan gerust aan ons weten.

Wat de toekomst brengt, weten we niet. Maar we kunnen wel proberen om zelf daar een zo positief mogelijke invulling te geven. Een vrolijke carnavalstijd gewenst, en daarna een inspirerende vastentijd!

Annemarie Emmen

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 16 mei a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op amhhemmen@gmail.com.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Met het verschijnen van het nieuwe parochieblad staan we aan het begin van de Veertigdagentijd, onze voorbereidings-tijd op Pasen. Een tijd van bijzondere verstillings, inkeer, versoering en bezinning. Tijdens de eerste dagen van deze periode mag ik in de Abdij van Koningshoeven een retraite geven voor een groepje jongeren van ons bisdom.



We trekken ons terug uit het leven van alledag, gaan de stilte in en willen ons verdiepen in en laten inspireren door de zondagsevangelien van deze periode. De lezingen van deze weken nodigen uit om na te denken over de plaats van je geloof in je leven en als bron van je bestaan. In prachtige vergelijkingen nodigt Jezus ons daartoe uit: "Niet van brood alleen, leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God", "...wie van het water drinkt dat Ik hem geven zal, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer...", "U ziet de Mensenzoon, het is Degene met wie u spreekt", "Wie in Mij gelooft zal leven..."

Met indringende woorden spreekt Jezus tot zijn toehoorders en daarmee ook tot ons. Hij nodigt ons uit om zijn woorden te horen en "Ja" te zeggen tegen Hem en tegen God, zoals ook zijn toehoorders doen: "Heer, geef mij van het water zodat ik geen dorst meer krijg...", "Wie is de Mensenzoon, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.", "Ik geloof vast dat Gij de Messias zijt."

Al zijn het eeuwenoude woorden, ook vandaag worden diezelfde vragen steeds opnieuw aan ons gesteld. Heel uitdrukkelijk in de paasnacht, aan ieder van ons als we onze doopbeloften hernieuwen: "Geloof u in...?" En dit jaar bijzonder voor Esmay, die we in deze bijzondere nacht door het sacrament van het doopsel en vormsel opnemen in onze gemeenschap. De nacht waarin zij heel uitdrukkelijk zal zeggen: "JA, ik geloof!". Of heel bijzonder door onze vormelingen die met Pinksteren het sacrament van het vormsel ontvangen: "Ja, ik geloof!" Deze bevestiging van ons gelovig mens-zijn vindt haar uitwerking in onze daden, in ons handelen, ons doen en laten. De Vastenboodschap (zie elders in dit parochieblad), en de boodschap voor de Wereldjongerendag 2014 op Palmzondag van paus Franciscus, nodigen daar ook toe uit om ons "Ja, ik geloof!" ook daadwerkelijk handen en voeten te geven in onze zorg en aandacht voor onze naasten. De paus is daarvan zelf een sprekend

voorbeeld.

Hoewel hij niets verandert aan de boodschap van de kerk, laat hij haar op een andere wijze zien: bevlogen en betrokken bij de armen en uitgestotenen van onze samenleving. Zijn handelen mag uitnodigend zijn voor onze parochie en ons als gelovigen in onze zorg en aandacht voor elkaar, vol liefde, vergevingsgezind en op zoek naar elkaar. "Hij is arm geworden, opdat wij Rijk zouden zijn" (vgl. 2 Kor. 8,9). Laten wij er samen naar zoeken om die rijkdom door te geven aan elkaar en te behouden voor de generaties na ons. Dat ook ons leven aanstekelijk mag zijn voor anderen: "Ja, ik geloof!"

Goede Veertigdagentijd
en een Zalig Pasen!

Pastoor Theo Lamers

" VIER DAGEN "

- Witte Donderdag

*De laatste avond met zijn vrienden
brood en beker gedeeld
vuile voeten gewassen
laatste hartenwens: wees allen één
zien zij het niet aankomen?
die ene die de groep verlaat
het was nacht...
Vader, blijf je achter mij staan?*

- Goede Vrijdag

*Ze spannen Pilatus voor hun kar
ze spelen vuil spel
ze vreten de massa op
ze vernederen tot en met
ze doden als routine.
We willen eens zien wie hem zal redden!*

- Stille Zaterdag

*Ingezwachteld
toelating nodig voor de begrafenis
wachers of slapers?
ontreddering, heen en weer geloop
stilte voor de ...*

Pasen!

*Hij is niet hier, Hij is verrezen!
De windsels aan de kant...
Mag Hij in jou leven?*

Armoede centraal in eerste Vastenboodschap paus Franciscus

Begin februari heeft het Vaticaan in zeven talen de Vastenboodschap van paus Franciscus gepubliceerd. Het is de eerste keer dat hij als bisschop van Rome de gelovigen helpt zich voor te bereiden op de komende Veertigdagentijd.



Bekering

“Ik zou u bij gelegenheid van de Veertigdagentijd enkele overwegingen willen aanreiken, die u zouden kunnen helpen bij uw persoonlijke en gemeenschappelijke bekering”, zo begint Franciscus zijn boodschap, die hij reeds op 26 december ondertekende.

Zelfverloochening

“De Veertigdagentijd is een geschikte tijd voor zelfverloochening. Het zou goed zijn als we onszelf afvragen wat we kunnen opgeven om door onze eigen armoede anderen te helpen en te verrijken,” aldus de paus. “Laten we niet vergeten dat echte armoede pijn doet. Zelfverloochening is niet waarachtig zonder de dimensie van boete. Ik wantrouw een daad van naastenliefde die niets kost en geen pijn doet.”

Arm geworden voor ons

De paus heeft zich laten inspireren door een tekst uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe: ‘U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond: omwille van u is Hij arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede’ (2 Kor. 8,9). Als navolgers van Christus is het de bedoeling dat christenen arm worden om andere rijk te maken, zegt de paus.

Drie dimensies

Franciscus maakt een duidelijk onderscheid tussen nood en armoede. Hij schrijft dat de strijd tegen de nood het belangrijkste actieveld van de Katholieke Kerk zou moeten zijn. De paus onderscheidt drie dimensies van nood: materiële, morele en spirituele nood.

Diaconie

Materiële nood wordt door de Kerk bestreden door haar diaconie. In de liefde tot en de hulp aan de behoeftigen valt het gelaat van Christus te ontwaren, zegt de paus. Diaconie betekent volgens Franciscus ook de strijd

tegen de oorzaken van ellende, zoals mensenrechtenschendingen, discriminatie en uitbuiting. “Als macht, luxe en geld afgoden worden, gaat dat ten koste van de rechtvaardige verdeling van de welvaart. Onze gewetens moeten daarom bekeerd worden tot gerechtigheid, gelijkheid, eenvoud en delen.”

Drugs en pornografie

Van morele nood is sprake als mensen verslaafd zijn aan slechte gewoonten en zonde. “Hoeveel pijn bestaat er niet in gezinnen waarvan een van de leden - vaak een jongere - verslaafd is aan alcohol, drugs en pornografie!”, schrijft Franciscus.

Zelfmoord

Ook wijst de paus op de velen die in wanhoop verkeren vanwege werkloosheid en uitzichtloosheid. “In deze gevallen kan morele nood terecht worden aangemerkt als het begin van zelfmoord. Dit type nood, die ook de oorzaak is van financiële ruïnering, is onveranderlijk verbonden met de geestelijke nood die we ervaren als we ons van God afkeren en zijn liefde verwerpen.”

Val

Het willens en wetens afwijzen van Gods heilsaanbod is gevaarlijk, waarschuwt de paus. “Als we menen dat we God, die ons door Christus de helpende hand biedt, niet nodig hebben, omdat we geloven dat we onszelf wel kunnen redden, dan stevenen we op onze val af. Alleen God kan ons echt verlossen en bevrijden.”

(Bron: RKK) De volledige tekst van de Vastenboodschap kunt u vinden in de kerken van onze parochie, of bijvoorbeeld op www.rkdocumenten.nl



In dit parochieblad kijken we vooruit naar het Paasfeest, maar wat betekent dit feest eigenlijk voor ons?

We hebben deze vraag voorgelegd aan een paar van onze parochianen, en willen u graag hun reacties laten lezen. Kijkt u naar dit format verderop in het blad.

Iedereen kent wel het lied Mijn Herder is de Heer (psalm 23). Voor mij was dit lied bij mijn komst naar Cuijk in 1977 aanleiding om tijdens mijn installatie te vragen: "Noemt u mij a.u.b. geen "pastoor", wat letterlijk "herder" betekent. In de bijbel wordt die naam voor God gereserveerd. Ik vroeg toen: "Noem me liever "herdershond".

Misschien was ik een beetje geïnspireerd door het Dagboek van een herdershond, een TV-serie waar iedereen voor thuis bleef. Een herdershond heeft namelijk de taak om de kudde bij elkaar te houden. Dus moet hij zorgen dat de hardlopers hun tempo wat verlagen en tegelijk moet hij aandacht hebben voor de achterblijvers.

Eigenlijk denk ik daar nu nog zo over. Als tachtigjarige probeer ik voor de parochie van Langenboom en de parochie Wilbertoord nog altijd de rol van herdershond te spelen. Wie we ook zijn, we hebben allemaal behoefte aan de benadering van Jezus van Nazareth. Hij wilde er voor iedereen zijn. Ik heb de indruk dat mijn opvolger Kees Michielse - ik heb hem nog 'n jaar als student in de klas gehad - er ook zo over denkt .

Het verbaast me dan ook niet dat Jezus na zijn doop in de Jordaan niet naar de vrome Joden in Juda gaat, maar juist naar de stammen in het Noorden. Daar woonden de Galileërs, een samenraapsel van allerlei buitenlanders. Juist uit hun midden kiest Jezus zijn twaalf apostelen, daar gaat Hij naar de armen en zieken, daar deelt Hij het brood met een menigte mensen. Lammen, blinden, tollenaars en zondaars: zij krijgen de eerste aandacht van Jezus. Dit alles tot ergernis van de tempelpriesters, de farizeeën en de welgestelde saduceeën.

Gelukkig lijkt onze paus Franciscus ook letterlijk in dat voetspoor van Jezus te lopen. Van huis uit is hij lid van de sociëteit van Jezus, een Jezuiet dus. IK geloof dat wij als kerk in de leer moeten gaan bij de jonge kerken in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Het merendeel van hen is arm, maar hier in Uden hoor ik van medebroeders uit Congo, Indonesië, Nieuw Guinea en Brazilië hetzelfde verhaal: nood brengt mensen samen. Misschien is het probleem van onze westerse landen dat we teveel hebben en dat is niet genoeg. Onze materiële welvaart kan ons niet redden.



Toon van den Acker

Daarom ben ik blij dat ik op mijn oude dag nog iets kan betekenen voor de Stichting Klaartje Derks. Wij zorgen in Kenia, dankzij vele giften en mensen die daar vrijwillig enkele maanden gratis gaan werken, dat zo'n tweeduizend weeskinderen eten, kleding, onderdak en een schoolopleiding krijgen. Als je één keer gezien hebt wat die hulp voor kinderen betekent, dan laten die kindergezichten je nooit meer los....

Beste mensen in Cuijk, ik vond het leuk dat de redactie van het parochieblad me vroeg enkele regels te schrijven. Jullie zijn me nog steeds heel dierbaar. Ik vond het destijds verstandig mijn taken aan Pastor Kees over te dragen en ik ben blij dat hij ook na zijn zeventig jaren voor Cuijk beschikbaar blijft.

Lieve mensen, ik heb vele, vele goede herinneringen aan Cuijk. Blijf voor elkaar opkomen en dan komt alles voor elkaar.

Het ga U allen goed ...

Toon van den Acker,o.s.c.

*Ik ben de vriend van dag en nacht,
Ik zal er zijn.
Voor elke nood, voor elke klacht,
Ik zal er zijn.*

*Een vriend in voor- en tegenspoed,
Ik zal er zijn.
Die altijd voor je opendoet,
Ik zal er zijn.*

*Klop en mijn deur zal opengaan,
Ik zal er zijn.
Vraag en mijn hart zal openstaan,
Ik zal er zijn.*

*Bons op mijn deur en schaam je niet,
Ik zal er zijn.
Ik levensangst, in zielsverdriet,
Ik zal er zijn.*

*Voor elk verlangen, elk gemis,
Ik zal er zijn.
De God die altijd met je is,
Ik zal er zijn.*

*Dit is je troost, je zekerheid:
Ik zal er zijn.
Dit is mijn naam, nu en altijd:
Ik zal er zijn. Amen*

Een fusie van 7 geloofsgemeenschappen tot één parochie wordt ingegeven door het helaas teruglopend kerkbezoek. Met het samenvoegen heeft de parochie het beheer en de verantwoording overgenomen van 6 bijzondere kerken en 5 gebouwen die dienst deden als woning van de pastoor en zoals in Cuijk Noord ook nog ruimten om te vergaderen.



De financiële uiteenzetting in de brief 'Kerkbalans', die onlangs is bezorgd, geeft gezien het tekort op de balans voldoende weer dat de beschikbare geldmiddelen vooral efficiënt ingezet moeten worden. Het doel van de parochie en zelfs als een verplichting van uit het bisdom opgelegd, is om vóór 1 januari 2015 een gebouwenplan te ontwikkelen. Het gebouwenplan is in principe een inventarisatie van gebouwen met de daaraan gekoppelde financiële last voor de exploitatie. Tevens zal het gebouwenplan in de toekomst een leidraad zijn voor het al of niet in eigendom houden van de gebouwen. Vooruitlopend op het vaststellen van het gebouwenplan kan in goed overleg met het bisdom tot eerdere verkoop of verhuur van een gebouw worden besloten. Verkoop van de pastorie in Vianen wordt op grond van het huidige gebruik overwogen. De ruimte op de begane grond wordt nog incidenteel voor overleg door de geloofsgemeenschap gebruikt. Een kostbaar restauratie traject voor de kerk in Beers en de Martinus in Cuijk is onlangs afgesloten. De inzet van veel vakmanschap heeft bij beide kerken tot een schitterend resultaat geleid. Het in stand houden van dergelijk erfgoed is slechts mogelijk door beroep te doen op subsidieregelingen en het verwerven van fondsen.

Onlangs zijn er in De Gelderlander enkele artikelen verschenen over mogelijke plannen die de gemeente Cuijk met de gebouwen van de parochie in de geloofsgemeenschap H. Jozef in Cuijk-Noord heeft. Een eerder plan om de Multi Functionele Accommodatie op de begane grond van het door Mooiland te bouwen appartementencomplex te vestigen bleek financieel niet haalbaar. Het college van B&W laat momenteel een quick scan voor de herbestemming van o.a. de H. Jozefkerk uitvoeren, immers het college heeft nog andere locaties in Cuijk-Noord als optie staan. Het bestuur zal medio maart met het resultaat hiervan op de hoogte worden gebracht

waarna mogelijk een standpunt over de toekomst van de betreffende gebouwen geformuleerd zal moeten worden. Het parochiebestuur heeft samen met de Contactgroep Rondom de Jozefstoren, middels een tweetal voorleesbrieven, de parochianen geïnformeerd over de stand van zaken.

Op zich is het niet zo vreemd dat het College haar oog heeft laten vallen op de H. Jozefkerk; reeds voor de fusie zijn er door het toenmalige parochiebestuur van de St. Jozefparochie gesprekken gevoerd met het Bisdom en gemeente over eventuele herbestemming van de St Jozefkerk en de bijgebouwen. Wordt vervolgd...

De dorpsraad van Katwijk gaat gebruik maken van de IDOP- regeling (Integrale DorpsOntwikkelingsPlannen). Deze provinciale subsidie is vooral bedoeld om de leefbaarheid van de kleinere dorpskernen te versterken. De dorpsbewoners worden bij het maken van de plannen betrokken, een belangrijke voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken. De focus van de dorpsraad is gevestigd op een wandel- en fietsroute waarvan de kerktuin een onderdeel zou kunnen uitmaken. De kerk, de monumentale grot en de kerktuin lenen zich prima om deze in de plannen van Katwijk te integreren. Met andere woorden: de parochie is positief over de plannen en is daarmee ook gesprekspartner. Inmiddels is er een tuinarchitect geselecteerd en zij zal in de loop van maart met haar eerste voorstellen komen. De bedoeling is in ieder geval dat de werkzaamheden nog dit jaar aanvangen. Ik houd u op de hoogte.

Ton Gijsbers

Kerktaxi: chauffeurs gezocht!

Met de herziening van het liturgisch rooster is er niet ieder weekend in iedere kerk een eucharistieviering of dienst. Regelmatig zien we daarom mensen van verschillende geloofsgemeenschappen in diverse kerken. En dat is een goede zaak! Zo bouwen stap voor stap aan die nieuwe parochie en kijken we over oude grenzen heen. Wellicht zijn er mensen die ook graag naar één van de diensten in een andere kerk willen omdat er ter plaatse geen dienst is. Als gemeenschap kunnen we elkaar daarin wellicht helpen door het idee van de "kerktaxi". Het bestuur is hiervoor op zoek naar chauffeurs die het niet erg vinden om iemand op te halen en samen naar een andere kerkdienst te gaan. Samen onderweg kunnen we die nieuwe gemeenschap mee vorm geven. Bent u misschien één van die chauffeurs die daaraan mee wil helpen? Met een berichtje naar het parochiesecretariaat (info@martinuscuijk) of een telefoontje (312555) willen we inventariseren of we dit samen op kunnen starten. Helpt u mee?

Het parochiebestuur

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om de website van onze parochie af te ronden. Een hele klus kan ik u vertellen, want we hebben ons ten doel gesteld dat de website zeer uitgebreide informatie zal gaan verschaffen. We willen graag samen met u de nieuwe parochie vormen, ons geloof, activiteiten en informatie delen, om te groeien in onze nieuwe gemeenschap! De moderne media en ook onze website kunnen ons hierbij helpen. We hebben ook ruimte gereserveerd voor elke geloofsgemeenschap om daar 'lokale' informatie te plaatsen. *Maar de basis zal toch informatie zijn vanuit de parochie.*

Niels Hendriks is bereid gevonden om de website te gaan vullen met pagina's tekst. We willen streven om met Pasen de website grotendeels klaar te hebben. In de kerken zult u vernemen wanneer de website 'in de lucht' is. Vanaf dat moment zal op de website *wekelijks* met grote regelmaat nieuwe informatie gezet worden.

Op dit moment bent u voor actuele informatie en berichten ook van harte welkom op de Facebookpagina van de parochie of pastoor Theo Lamers. Parochie-H-Martinus of parochieh.martinus.cuijk of op Twitter: @MartinusCuijk



Pasen is verdieping...

Toen ik de vraag kreeg, wat Pasen eigenlijk voor mij betekent, ben ik toch eens gaan nadenken. Had me dit jaren geleden gevraagd, dan had ik wellicht gezegd dat ik het sfeervol vind om op Paasavond te zingen in de kerk, maar dat 't me verder niet veel deed.

De afgelopen jaren is m'n gevoel rondom Pasen flink veranderd. Waardoor ik er anders naar ben gaan kijken weet ik niet exact, maar ik ben ervan overtuigd dat 'the Passion' op t.v. me aan het denken heeft gekregen. Het oude verhaal is voor mij hierdoor gaan 'leven'. Het laatste avondmaal van toen ervaren mensen van nu ook. Zo geven mensen die op het randje van de dood staan vaak ook een wens, wijze raad of een levensles mee aan familie of vrienden.

Een haan die 3 keer kraait: verraad. Voor ieder mens is het een uitdaging om eerlijk, puur en oprecht te blijven, ook wanneer je 'uitgedaagd' wordt een ander te verraden zodat je er zelf beter van wordt. Verhalen

Een nieuwe jaargang, een nieuw geluid? U heeft in het afgelopen jaar 4 edities van het parochieblad voorbij zien komen en de vijfde heeft u pas in handen gekregen. Met veel voldoening kijken we terug op dat eerste jaar: een geweldig uitzienend blad, met schitterende vormgeving - jammer genoeg was alleen het eerste blad in full colour -, nieuws en feiten, berichten uit alle geloofsgemeenschappen, teksten ter overweging, een kinderpagina en bladzijde met jongeren nieuws en ook telkens weer foto's van allerlei bijzondere en minder bijzondere gebeurtenissen uit onze parochie.

Tevreden, en toch ook weer niet. Logisch, zult u zeggen, het kan altijd beter. Maar zo zien wij het niet: we hebben wel degelijk hele duidelijke en precies omschreven wensen:

- een jongere die in elke volgend nummer de gedachten en het geloof van zijn of haar leeftijdsgroep weergeeft, een tekst van een liedje bespreekt o.i.d.
- een of meer tekenaars die een vaste of afwisselende invulling willen geven
- vaste schrijvers, die bijvoorbeeld in elke parochieblad een verhaal of rubriek (misschien een boekbespreking?) willen aanleveren

Als u iemand bent, of als u iemand kent, die samen met ons in het komende jaar invulling wil geven aan dit prachtige blad, dan horen we dat graag. We zoeken creatievelingen, die in De Mantel een positieve gedachte willen uitdragen, op een bijzondere manier. We kijken uit naar uw reacties.

Namens de redactie,
Annemarie Emmen

genoeg rondom de Tweede Wereldoorlog, maar ook in het 'hier en nu' speelt verraad nog steeds een rol.

De lijdensweg van Jezus (een zwaar kruis dragend) wordt tastbaar wanneer je mensen om je heen ziet sjouwen met een (figuurlijk) zware rugzak; soms iedere dag, soms jarenlang, soms zonder dat iemand een handje naar hen uitsteekt. Jezus die aan het kruis genageld wordt. Reden? Jaloezie, macht, onwetendheid. Hoe vaak 'nagelen wij iemand aan het kruis' om eenzelfde reden?

En dan met Pasen ... de engel die de steen wegrolt, een leeg graf, Jezus verrijst, hoop, nieuw leven! Heel tastbaar, want rond Pasen komen de knoppen weer aan de takken, worden er jonge dieren geboren, gaan mensen steeds meer naar buiten en staat 'hoop' bij veel mensen centraal! Pasen is voor mij 'verdieping'... ieder jaar verdiep ik me er een klein beetje verder in, zodat het niet langer een oud verhaal is, maar een verhaal van 'nu'.

Linda van Elst

Vastenactie 2014 Sierra Leone

Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone langzaam weer op. Ze proberen hun trauma's te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny.

Als we kennismaken met Sierra Leone zien we op het eerste gezicht een schitterend landschap en gastvrije mensen. Wie echter verder kijkt, ziet ook de diepe littekens. Ongeveer een derde van de mensen sloeg na een militaire staatsgreep in 1991 op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen van het RUF en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Sinds het einde van de oorlog in 2002 is het land bezig aan een moeizame periode van wederopbouw. De kinderen moeten opnieuw leren leven in een gezin en moeten weer naar school. De verwoeste infrastructuur moet steen voor steen, huis voor huis, weer opgebouwd worden. Voormalige rebellen en teruggekeerde vluchtelingen moeten samen verder. Ze moeten elkaar kunnen vergeven om te kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Diomplor-programma

Voor het campagneproject 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-district. Daar hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het 'Diomplor-programma' opgericht. In de lokale taal betekent 'diomplor': saamhorigheid. Het programma begint als een spontaan initiatief in de vluchtelingenkampen in Guinee. De zusters zien de mensen in het kamp rondhangen en horen hun verhalen: "Het waren verschrikkelijke verhalen en ze raakten me diep," vertelt zuster Teresa. De vluchtelingen om haar heen blijven hopen en vertrouwen op God. Dat helpt zuster Teresa: "Ze herstelden daarmee ook mijn hoop en vertrouwen. Zij hadden zoveel geleden en zij bleven toch geloven in een betere toekomst."

Terug naar huis

De burgeroorlog is in 2001 afgelopen; de vluchtelingen keren terug naar hun dorpen. In 2003 vragen de mensen uit Koidu, onder leiding van 'chief' Ambrose Jimissa of de zusters zich blijvend bij hen willen vestigen. De situatie die de vluchtelingen thuis aantreffen is "verschrikkelijk," vertelt Ambrose Jimissa: "Alle huizen waren verwoest, maar ook de scholen en ziekenhuizen. Er was niets om naar terug te keren. Eigenlijk hadden we het als vluchtelingen beter, want toen kregen we voedsel van de VN." Zo komen zuster Teresa en haar medezuster Mary Anthony naar Koidu. De zusters zoeken contact



met de mensen die ze in de vluchtelingenkampen hebben leren kennen en vragen hen of ze willen meewerken met het vervolg van het Diomplor-programma.

School

Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Zuster Mary Anthony: "Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken." Met verschillende programma's bereiden de zusters de kinderen voor op een plaats in de samenleving: "We willen goede burgers van ze maken, maar we willen ze ook zelfstandig maken," legt zuster Mary Anthony uit. "Zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren."

Er zitten geen voormalige kindsoldaten op de school, maar veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van vrede en tolerantie. De zusters leren de kinderen harmonieus samen te leven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Sierra Leone.

U bijdrage voor dit project kunt u in de veertigdagentijd doneren via de bijgevoegde vastenactie-envelop in de daarvoor bestemde collectebussen in de kerken.

"Martinus Kerkgids": iets voor u?

Herhaalde oproep.

De Martinuskerk in Cuijk is sinds jaar en dag een belangrijke, zo niet de belangrijkste culturele publiekstrekker in Cuijk. De kerk ligt tijdens het voorjaar en de zomer op een druk bezochte wandelroute van Cuijk naar Nijmegen, en vele wandelaars willen dan ook even een bezoek brengen aan onze kerk. En ook veel van de toeristen die in die periode hier in de omgeving vakantie vieren brengen dan een bezoek aan onze kerk. Maar helaas is de kerk, noodgedwongen, alleen te bezichtigen van achter de glazen deuren, dit om vandalisme en diefstal te voorkomen. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de bezoekers het interieur van de kerk met zijn vele prachtige kunstschaten en muurschilderingen van

VASTENAKTIE

dichtbij konden bewonderen. Het parochiebestuur wil daarom eens kijken of we de kerk in 2014 in de periode tussen Pasen en de herfstvakantie op bepaalde dagen kunnen openstellen voor publiek. Dit kan echter alleen maar als er op die dagen toezicht is van één of meerdere personen. Wij zoeken daarom een aantal vrijwilligers die bij toerbeurt op een van die dagen toezicht willen houden en die zich een beetje willen verdiepen in alle facetten betreffende de kerk, het interieur en de aanwezige kerkschatten, dit om uitleg te kunnen geven mochten er vragen komen van bezoekers.

Voor dit laatste is er natuurlijk uitstekend studiemateriaal voor handen in de vorm van het boek "Licht op de Martinus". Er kan dan ook voor elke dag een inventarisatie gemaakt worden van het aantal bezoekers, om te kijken of het de moeite loont om ook in de jaren daarna de kerk op die bepaalde dagen open te stellen. Wij zoeken daarom een aantal enthousiaste vrijwilligers die als "Martinus Kerkgids" deze taak op zich willen nemen. Mocht u nog wat vrije tijd over hebben en geïnteresseerd zijn in deze interessante functie, neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie, telefoon 0485-312555. Mochten zich voldoende mensen hier voor aanmelden dan kunnen we daarna gaan kijken hoe we een en ander gaan invullen.

Met vriendelijke groet,

Antoon Janssen
namens de Contactgroep H. Martinus Cuijk-centrum,

Bisdombedevaart

Martinusparochianen nemen deel aan bisdombedevaart van het bisdom van 's-Hertogenbosch

Een vijftiengigtal parochianen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van bisschop Hurkmans en zich inmiddels ingeschreven om samen met hem op bedevaart te gaan naar Lourdes. Samen met pastoor Theo Lamers zullen zij op zondag 27 april per vliegtuig vanaf Eindhoven Airport naar Lourdes vliegen. Lourdes, een plaats waar iedereen welkom is, ziek, gezond, oud, jong, gelovig en niet-gelovig, een plaats waarvan vaak wordt gezegd: 'Hier krijg je écht het gevoel dat de hemel de aarde raakt'. Lourdes moet je zelf beleven en is niet zomaar een dagexcursie tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Sluit u daarom aan bij onze parochie en ga mee op bedevaart. Wanneer u een zorgbehoefte heeft is dat géén belemmering om deel te nemen. Vele vrijwilligers, waaronder artsen en verpleegkundigen, staan tijdens de reis en het verblijf in Lourdes voor u klaar!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met Anny Spanjers, telefoon (0485) 31 33 93 of kijk op www.vnbreizen.nl Folders liggen ook in alle kerken van onze parochie.

Films met betekenis

In de aanloop naar Pasen kunt u weer een bijzondere film komen bekijken. Op dinsdagavonden **1 en 15 april** van 20.00-22.00 uur staat 'Il vangelo secondo Matteo' (het evangelie volgens Mattheüs) centraal. Deze film van Paolo Pasolini verbeeldt het verhaal van Jezus. De zwart-wit beelden en de letterlijke citaten die zo uit het evangelie zijn overgenomen, maken het zien van deze film tot een bijzondere ervaring.

We gaan de film in twee delen bekijken. De eerste avond gaan we na het filmgedeelte met elkaar in gesprek over de vraag: wat is ons beeld van Jezus? De tweede avond is de vraag: hoe belangrijk is Jezus in deze tijd?



Op dinsdagavonden **10 en 17 juni** kunt u zich laten inspireren door een waar gebeurd verhaal. De film 'Shadowlands' gaat over C.S.Lewis, de beroemde schrijver van de Narniaboeken. Hij was ook theoloog en leidde een rustig en tamelijk leven, totdat hij de Amerikaanse Joy ontmoette. Haar levenslust en diepzinnigheid hadden een verstrekkende invloed op zijn manier van leven en zijn geloof.

Alle avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur op de pastorie naast de St. Martinuskerk. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro per avond.



*Op de vraag van de Pastor wat Pasen voor mij betekent, moest ik wel even nadenken! Voor mijzelf is Pasen een nieuw begin, een nieuwe kans. Ik zie in Hem een lichtpunt naar onze toekomst. We mogen vertrouwen op zijn Liefde voor ons mensen. Dat ook wij die liefde uitdragen naar onze medemensen.
Wens allen een Gezegend Pasen.*

T. J.

Beste lezer, lezeres,

In 1998 hield het koor Seolto op te bestaan. Ger Keijzers, collega-muzikant, benaderde mij namens het parochiebestuur met het verzoek eens na te denken over een koor.

Ik had de nodige ervaring opgedaan met het dirigeren van orkesten en koren met BRC tijdens de Vierdaagse feesten en bij het Nijmeegs Amusementsorkest met zijn shows in de Vereeniging en aan de Waalkade. Ik besloot op het verzoek van het parochiebestuur in te gaan en een nieuw koor te beginnen. Na een informatieavond in het parochiezaaltje konden we starten met 14 mensen. Zij kozen de naam Crescendo. Dat is nu inmiddels dus zo'n 16 jaar geleden.

In mei 2000 stopte de organiste/dirigente van het jeugdkoor per direct en stond ook dat koor op het punt te stoppen. Ik besloot het jeugdkoor een jaar onder mijn hoede te nemen om het bestuur zo de tijd te geven om een vervanger te vinden. Na een jaar zoeken vond ik het inmiddels zelf zo leuk om te doen, dat ik het ben blijven doen.

Dat betekende 2x per week een repetitieavond en 3 weken per maand een viering opluisteren in de Jozefkerk. Jaren later is dat teruggebracht naar 2 vieringen per week, mede door het (toen al...) teruglopende aantal bezoekers in de kerk.

Als dirigent vind ik eigenlijk dat het na 6 of 7 jaar tijd is voor nieuw bloed voor de groep.

De ideeën zijn dan uitgewerkt en ook voor de groep is het verfrissend om weer een nieuwe dirigent voor het koor te zien. Er is gezocht naar een andere dirigent maar dat viel nog niet mee.

Mede omdat er in 2007 al sprake van was dat de Jozefkerk misschien niet lang meer open zou blijven, hebben we samen besloten om er nog een paar jaar aan vast te knopen om tot het einde met het koor door te gaan. In 2011 kwam de gemeente Cuijk met het bericht geen interesse meer te hebben in de Jozefkerk. De plannen werden ingetrokken dus kon het nog een lange tijd worden duren voordat de kerk er niet meer zou zijn. Daarom heb ik 2 jaar geleden tegen het bestuur en de koren gezegd dat ik met ingang van zomer 2014 (in het jaar dat ik 50 zou worden) zou gaan stoppen als dirigent van de koren. Dat gaf 2 jaar ruimte om vervanging te zoeken. Dat enkele maanden geleden het gemeentebestuur toch weer interesse toonde in de Jozefkerk was toen dus nog helemaal niet aan de orde, opdat u niet denkt dat mijn vertrek daarmee ook maar iets te maken heeft.

Mijn reden is namelijk de volgende: na 16 jaar is de inspiratie op. In de voorbije jaren heb ik met veel plezier veel tijd gestoken in de koren met het vinden van geschikte muziek en het bewerken daarvan. Dat betekent muziek omschrijven en soms opnieuw van tekst



of muzieknoten voorzien. U herinnert zich vast nog de muziekshow in 2007. Zo ook de bewerkingen voor de live orkesten tijdens de kerst- en paasvieringen, de verzorging van de tv-uitzending op de lokale televisie en de gezinsvieringen samen met het opleidingsorkest van harmonie Gaudete in Domino.

Het is u misschien niet opgevallen, maar het koor heeft de laatste 2 jaar maar 3 of 4 nieuwe nummers gekregen. Daarmee kan ik het koor niet naar behoren motiveren en activeren.

Nu klinkt het koor nog goed en is de sfeer prima. Dat verandert naarmate nieuwe muziek en activiteiten uitblijven. Daar is niemand mee gediend.

Na intern overleg, zonder mijn aanwezigheid, heeft Crescendo besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuwe dirigent. Meerdere koorleden hebben aangegeven aan iets anders toe te zijn en er blijven te weinig koorleden over om het koor voort te zetten.

Voor het jeugdkoor zijn we actief op zoek naar een nieuwe dirigent.

Ik heb het dirigeren met veel plezier gedaan en kijk op een mooie tijd terug, waarin ik van de besturen en pastores altijd alle ruimte heb gekregen voor de muzikale keuzes die we gemaakt hebben. Ik ben trots op beide koren en bedank hen voor het geduld dat ze met mij gehad hebben. Ik bedank u dat u al die jaren naar de koren hebt willen luisteren en voor uw vaak positieve en warme reacties. Ik hoop dat u met ons om u heen kijkt en vraagt om een nieuwe dirigent voor het jeugdkoor te kunnen vinden. Denk daarbij aan familie, vrienden, studenten, etc.

Ik ben niet meteen uit beeld; met Diedrie blijven we nog steeds zingen en verzorgen we indien nodig de vieringen op de 5e zondag van de maand. Ik blijf ook lid van de contactgroep 'Rondom de Toren' en zal samen met Anita Hoed de misboekjes blijven drukken. Dus geen 'Houdoe', maar 'Tot Ziens',

Een hartelijke groet,

Peter Hendriks

Vieringen 40-dagentijd. Op dinsdagen in de veertigdagentijd is er om 19.00 een oecumenische vesperdienst in de protestantse kerk aan De Markt. U bent van harte uitgenodigd om samen onderweg te gaan naar Pasen.

Vieringen in de Goede Week

dinsdag 15 april	19.00 uur: oecumenische vesperdienst, protestantse kerk Cuijk
woensdag 16 april	19.00 uur: Chrismamis, Kathedrale basiliek, 's-Hertogenbosch 20.00 uur: Boeteviering, Kruisherenkapel, St. Agatha
donderdag 17 april	10.30 uur: Ziekenviering, Martinuskerk, Cuijk 14.00 uur: Ziekenviering, Jozefkerk, Cuijk 19.00 uur: Witte Donderdagviering, Martinuskerk Cuijk
Paaszaterdag	19.00 uur: Gebedsdienst, Lambertuskerk, Linden 9.00 uur: Ochtendgebed Martinuskerk Cuijk, Ochtend: wijwater halen 19.30 uur: Gebedsdienst als voorbereiding op de paaswake, Jozefkerk, Cuijk 21.00 uur: Paaswake voor de hele parochie, zanggroepen uit de parochie, vormelingen en het doopsel en vormsel van Esmay Jansen, Martinuskerk, Cuijk

Bijzondere vieringen

vrijdag 7 maart:	9.00 uur: Eerste vrijdag, Martinuskerk, Cuijk
woensdag 19 maart:	19.00 uur: Hoogfeest H. Jozef, Jozefkerk, Cuijk

Viering van Boete en Verzoening

De veertigdagentijd die voorafgaat aan het paasfeest is hét moment om “schoon schip” te maken en de vreugde te ervaren van de verzoening met God.

In de Veertigdagentijd wordt er een boeteviering gehouden in de kloosterkapel in St. Agatha op woensdag 16 april om 20.00 uur. In deze viering denken we samen na over het leven en hoe wij daarin staan, hoe ons denken, handelen en spreken zich verhouden tot de liefde waar God voor staat.

Na deze viering is er gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening in een kort persoonlijk gesprek met iemand van de aanwezige priesters. U kunt ook in de dagen er aan voorafgaand en er op volgend een afspraak maken met de kruisheren of één van de priesters in onze parochie. Vaak wordt dit sacrament ontvangen in één van de ruimtes van de pastorie of het klooster, waar gewenste privacy en comfort een groot pluspunt zijn in het goed en positief ervaren van dit sacrament.

Bezinningen tijdens de drie Heilige Dagen

In het kruisherenklooster in St. Agatha zullen in de Goede Week inleidingen gehouden worden tijdens de drie Heilige Dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Op Witte Donderdag is er een bijbelse bezinning rond “Het laatste avondmaal en Eucharistie”.

Op Goede Vrijdag: Met lied en tekst cirkelen rond “Wij roemen het kruis...”.

Op Paaszaterdag: beeldmeditatie rond “Stilte”.

De bezinningen beginnen om 10.30 uur en eindigen om 11.30 uur met een kort middaggebed. U bent van harte uitgenodigd om U op deze bijzondere dagen met ons te bezinnen.

Het kruisherenconvent

Het Passieverhaal

Het Passieverhaal van Christus in de kunst

Lezing op Palmzondag in het klooster van Sint Agatha

De Passie gaat over de gebeurtenissen tijdens Jezus' laatste dagen: het Laatste Avondmaal, Jezus in de Hof van Getsemane, de Judaskus, Christus voor Pilatus, de kruisweg, de zweetdoek van Veronica, dobbelende soldaten en de kruisiging. Daarna, tijdens Pasen, zien we de opstanding van Christus uit het graf.

Door de eeuwen heen is deze reeks voorstellingen door kunstenaars in beeld gebracht, in verschillende tijden en in verschillende vormen. Op Palmzondag 13 april geeft kunsthistorica Walda Bosman over deze voorstellingen een lezing in het klooster van de Kruisheren in Sint Agatha. De kloostertraditie van de Kruisheren is gebaseerd op de kruisverhalen en opstanding van Christus.

De lezing begint om 14.30 uur. U kunt zich aanmelden via de website van Biblioplus (<http://www.biblioplus.nl/activiteiten>) of via het Erfgoedcentrum in Sint Agatha (tel. 0485 - 311 007, email: info@erfgoedkloosterleven.nl). Kosten: € 5 per persoon.

Liturgische kalender

Datum	8 en 9 maart 1ste Zondag van de Veertigda- gentijd	15 en 16 maart 2de Zondag van de Veertigda- gentijd	22 en 23 maart 3de Zondag van de Veertigda- gentijd	29 en 30 maart 4de Zondag van de Veertigda- gentijd
Kerk				
St. Martinus parochiekerk 	Zondag 11.00 Dameskoor	Zondag 11.00 Herenkoor	Zaterdag 19.00 Creation Zondag 11.00 Dameskoor	Zaterdag 19.00 Samenzang Zondag 11.00 Samenzang
H. Agatha St. Agatha 	Zondag 9.30 De Maasklanken	Zaterdag 19.00 De Maasklanken Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 uur Samenzang
H. Lambertus Beers 	Zaterdag 19.00 Together		Zondag 11.00 Gemengd koor	
H. Jozef Cuijk 	Zondag 11.00 Jeugdkoor	Zondag 11.00 Crescendo	Zondag 11.00 Jozefviering, alle koren	Zondag 11.00 Dameskoor
H. Martinus Katwijk 		Zondag 9.30 parochiekoor		Zondag 9.30 Gebedsdienst Parochiekoor
H. Lambertus Linden 	Zondag 10.00 Eucharistievie- ring	Zondag 10.00 Gebedsdienst	Zondag 10.00 Gebedsdienst Creation	Zondag 10.00 Gebedsdienst
H. Antonius van Padua Vianen 	Zaterdag 18.00 Gebedsdienst Juvia	Zondag 11.00 Vivace presentatievie- ring Eerste Com- munie		Zondag 11.00 Allegro Vivace

De tijden en plaatsen voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag vindt u vindt u op pagina 11 in dit parochieblad.

Dagelijkse vieringen
Weekdagen 11.15 uur: Kruisherkenkapel, St. Agatha

Woensdagen 19.00 uur:
ma, di, do en vr. 17.30 uur:

Jozefkerk, Cuijk
Vespers Jozefkerk Cuijk

5 en 6 april 5de Zondag van de Veertigda- gentijd	12 en 13 april Palmzondag	Vrijdag 18 april Goede Vrijdag Vasten- en ont- houdingsdag	Zondag 20 april Eerste Paasdag	Maandag 21 april Tweede Paasdag
Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 uur Jeugdkoor, Gezinsviering met Palmpasen- optocht	15.00 Kruisweg samenzang 19.00 Goede Vrijdagviering Herenkoor	11.00 Dames- en Herenkoor	11.00 Herenkoor
Zaterdag 19.00 De Maasklanken Zondag 9.30 Samenzang	Zondag 9.30 Samenzang	15.00 Goede Vrijdagviering 20.00 Kruisweg	9.30 Creation	9.30 Samenzang
Zaterdag 19.00 Together		15.00 Kruisweg met vormselin- gen	11.00 Gemengd koor	13.30 Eerste heilige Commu- nie
Zondag 11.00 Samenzang	Zondag 11.00 Samenzang	15.00 uur Kruis- weg	Zondag 11.00 Gezinsviering Crescendo en Jeugdkoor	11.00 uur samenzang
Zondag 9.30 Parochiekoor			Zondag 9.30 parochiekoor	
Zondag 10.00 gebedsdienst	Zondag 9.30 Eucharistievie- ring	19.00 Kruisweg	Zondag 10.00 gebedsdienst	
Zaterdag 18.00 Gebedsdienst Juvia, Gezinsvie- ring	Zaterdag 18.00 Vivace	19.00 kruisweg Allegro Vivace	Zondag 11.00 Vivace	11.00 Eerste heilige Commu- nie

Rondom de Martinustoren Cuijk

De afgelopen periode heeft vooral in het teken van de Advent en Kerst gestaan, met daarin 2 bijzondere gebeurtenissen. Als eerste het concert van vocaal Ensemble Tissonant t.b.v. De Vincentiusvereniging. Het indrukwekkende concert rond psalm 51 "Miserere" en enkele kerstliederen heeft met de deurcollecte voor de Vincentiusvereniging een bedrag van ruim € 325,- opgeleverd. Hiermee kan in de parochiegemeenschap weer geholpen worden om armoede te bestrijden. Het tweede concert was al in weer in 2014: het nieuwjaarsconcert door de kerkelijke harmonie "Gaudete in Domino" samen met het blokfluitensemble, het aspirantenorkest en The plastic Paddies. Met een grote opkomst maakten de verschillende deelnemers het concert weer tot een sfeervol geheel. De deurcollecte was bestemd voor het instrumentenfonds van de harmonie en het onderhoud van de kerk.

Op zondag 2 februari, het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, ofwel "Maria Lichtmis" hebben we naar goed gebruik een kaarsenprocessie in de kerk gehouden en onze lichtje laten branden bij Maria.

Nu de kerststal is opgeruimd beginnen langzaam de voorbereidingen voor de Veertigdagentijd. Het liturgisch A-jaar, dat we dit jaar vieren, nodigt weer uit om iedere Zondag van de Veertigdagentijd, stap voor stap, de Woestijn om te bouwen naar een Paas-tuin. Een hele klus om te maken, maar mooi om in deze periode naar Pasen toe te groeien en te leven.

Misschien heeft u ook gezien dat de kerk nieuwe bewoners heeft. Boven in de Noord-toren is enkele jaren geleden een nestkast voor een slechtvalk geplaatst. Afgelopen zomer was er met regelmaat een mannetjes slechtvalk te zien. Op dit moment is er ook een vrouwtje te vinden en heeft zelfs een tweede mannetje geprobeerd in te dringen. Wie weet mogen we komende lente de jonge generatie verwelkomen!

Viering voor ouderen en zieken

Wij nodigen u uit voor de viering op donderdag 17 maart a.s. om 10.30 uur in de St. Martinuskerk. Pastoor Lamers zal voorgaan in de eucharistieviering. Het Dameskoor "De Uitkomst" o.l.v. Bert Gerrits van de Ende zal deze viering opluisteren. Na de viering is er weer een gezellig samenzijn. Als u aan deze viering wilt deelnemen en geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen, kunt u zich opgeven bij een van de volgende dames van de werkgroep:

T. Thomassen	tel. 312500	J. Bardoel	tel. 318337
H. Minten	tel. 317482	B. Kaal	tel. 317086
R. Buenen	tel. 313486	M. Schrijen	tel. 321733

Werkgroep voor ouderen en zieken

Contactgroep *Rondom de Martinustoren Cuijk*

Rondom de Jozefstoren

H. Jozef-viering: zondag 23 maart 2014 om 11.00 uur
Zoals gebruikelijk ieder jaar, hebben we als Jozefkerk onze Jozefviering rond de datum van onze patroonheilige (19 maart). Dit jaar is dat op zondag 23 maart 2014. Tijdens die viering bedanken we al onze vrijwilligers en werkgroepen/koren voor hun vele werk voor onze kerk. Daarbij zijn ook een paar vrijwilligers die we extra gaan huldigen vanwege een jubileum als vrijwilliger: 35 jaar en zelfs 50 jaar.

Paasviering van de bezoeegroep

Op 17 april a.s., Witte Donderdag, houdt de bezoeegroep haar jaarlijkse paasviering voor de ouderen en zieken. Pastor Michielse gaat voor in de eucharistieviering en het dameskoor komt de dienst opluisteren. Na de kerkdienst gaan we nog een gezellig kopje koffie/thee drinken met zijn allen en daar hoort natuurlijk paasbrood bij. Iedereen is van harte welkom. De bezoeegroep van de H. Jozefkerk

Kerstviering van de bezoeegroep

Op 21 dec. 2013 hield de bezoeegroep haar jaarlijkse kerstviering. De kerk was helemaal in kerstsfeer gebracht. Evenals andere jaren werd het thema van de kerstwerkgroep door de bezoeegroep overgenomen: "Massamedia en de boodschap van Jezus' geboorte". Pastor Michielse ging voor in de eucharistieviering.

Het koor Vivace uit Vianen verzorgde de muzikale omlijsting van de kerstviering. Na de kerkdienst werd er nog koffie gedronken met lekker kerstbrood erbij. Het zaaltje zat bomvol. Het was een prachtige kerstviering!

Dames van de bezoeegroep, zangkoor, de kerststalbouwers, bloemengroep, de dames die de catering verzorgen en Gerard en Joost: hartelijk dank voor jullie medewerking! Speciale dank aan pastor Kees Michielse die de lezingen en de teksten passend bij het thema heeft verzorgd. Teksten en lezingen die je tot nadenken stemmen. Pastor Kees, het gehele jaar staat u niet alleen voor onze gemeenschap klaar maar ook daar buiten. U inspireert en stimuleert de mensen om door te gaan, net als die man uit Nazareth die hield ook niet van geld en macht en was graag onder de mensen om er voor de mensen te zijn! Heel veel dank!!

Ook zijn de kinderen en juffrouw Marieke van basisschool De Regenboog reuze bedankt voor de leuke kerststukjes die ze hebben gemaakt en zelf bezorgd hebben bij zieken en ouderen, die een steuntje in de rug hard nodig hadden. Dit werd erg gewaardeerd door iedereen. Hartelijk dank, het was erg leuk om dit samen met jullie te doen.

Namens de bezoeegroep, B.Albers

Wijkraad De Valuwe doet mee met de landelijke actie NL doet: Doet u ook mee?

Wat is NL Doet?

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014, samen met duizenden organisaties in het land, NL doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Hoe ziet onze actie er uit:

Onze wijk de Valuwe staat in de steigers en wat is er nou beter dan ook te laten zien dat we zelf ook niet te beroerd zijn om een handje uit te steken om de leefbaarheid te verbeteren?

Hierom gaan we op vrijdag 21 maart met zijn allen aan de slag om onze wijk op te schonen. Met verschillende teams gaan we in twee ploegen van 2 uur alle wijkdelen langs (10.00-14.00 en/of 14.00-16.00 uur). Tijdens onze tochten ruimen we zwerfvuil op, schoffelen we boombakken, maken we verkeersborden schoon en doen we meer van dit soort karweitjes. Ook maken we gebruik van deze actie om te inventariseren waar de verbeterpunten van de desbetreffende wijkdelen/straten zijn.

Scholen en organisaties in onze wijk hebben al toegezegd dat ze mee gaan doen. En de Jozefkerk stelt die dag het parochiezaaltje beschikbaar. Een centraal punt waar vanuit de vrijwilligers de wijk intrekken en waar zij een kopje koffie/thee/limonade kunnen drinken.

Doet u mee? Voor meer informatie, mail of bel naar: lissette_1@hotmail.com, 06-51425602 of ph.hijl@live.nl, 06-51100937

Namens de *Wijkraad De Valuwe*
Paulien Hijl

De medaille heeft twee kanten

Het is goed om eens een geluid van de geloofsgemeenschap, zeg maar 'werkvloer', van de H. Jozefkerk te laten horen in dit parochieblad. Anders zou het er misschien op lijken alsof daar alles naar onbezorgd genoegen verloopt.

De "Jozefparochianen" uit Cuijk Noord en de Heeswijkse Kampen komen iedere zondag nog in groten getale naar de viering, al zijn het ook hier vooral de ouderen. Ook uit de verdere omgeving tellen we veel kerkgangers, waaronder jonge Poolse en Hongaarse gezinnen. Tellingen van het aantal bezoekers geven aan dat tijdens de gewone zondagsvieringen de Jozefkerk het hoogst 'scoort'. Op zichzelf is dat natuurlijk geen item! Het gaat de aanwezigen daarbij niet om de schoonheid van de kerk, noch om de dure gewaden, maar vooral om de pastorale wijze waarop hen telkens weer een spiegel wordt voorgehouden.

De aanvankelijke geruchten over de verkoop van de kerk beginnen serieuzere vormen aan te nemen. Het is daarom des te begrijpelijker dat de angst voor het spoe-

dig 'ontbinden' van onze geloofsgemeenschap behoorlijk begint toe te slaan.

De gemeente staat bij de bewoners van Cuijk Noord in het krijt door de belofte om voor een multifunctionele accommodatie (MFA) te zorgen. Wat is er gemakkelijker dan te denken aan de kerk? Volgens de bedoelingen van het bisdom ligt het voor de hand, dat de kerkgangers dan maar naar de Martinuskerk in het centrum moeten gaan. Het lijkt er inmiddels wel op dat ons bisdom eerder kiest voor de organisatievorm en het instituut dan voor de pastorale toewijding en zorg.

De bedoeling was om tot een fusie van bijna alle parochies in Cuijk te komen met een bestuurlijke en financiële samensmelting. Met daarnaast één grote pastoraatgroep, onder leiding van de nieuwe voorzitter van het parochiebestuur, de pastoor, om invulling te geven aan de opdracht waar alles om draait, het zielenheil van de gelovigen.

Die intentie dreigt verlaten te worden door de verkoop van de Jozefkerk. Bij verkoop wordt daar de grootste en nog redelijk goed functionerende geloofsgemeenschap waarschijnlijk 'opgeblazen'. Dat is jammer, want de huidige beschikbare en zeer toegewijde 'bedienaar van het altaar' kan wekelijks nog steeds de harten van heel veel gelovigen raken. Dit allemaal nog afgezien van het feit dat deze Jozefkerk door alle parochianen met dubbeltjes is bijeengegaard, tientallen jaren lang. Wie gaat er straks over die centen van de opbrengst beschikken? Verdwijnen die in de grote pot van de nieuwe Martinusparochie? Met al deze zaken zijn de parochianen rondom de Jozefkerk in deze tijd heel nadrukkelijk bezig. Meer dan met het feit of de liturgie wel strikt op de oeroude Romeinse wijze wordt ingevuld.

Wij blijven hopen dat de geruchten over de verkoop van de kerk niet bewaarheid zullen worden. De Jozefkerk kan en mag nog best een tiental jaren beschikbaar blijven voor zijn oorspronkelijke parochianen en voor allen die daar op gezette tijden graag naar toe gaan.

Bovendien kan niemand weten of we - na een eventuele verkoop of grote verbouwing - over tien jaar niet zullen zeggen: "Jammer dat we die kerk niet meer hebben voor de gelovigen uit de Rooms Katholieke Kerk". Die wereldkerk heeft zich in de twee millennia van haar geschiedenis wel vaker opgericht vanuit grote diepten. Dat heeft heel vaak te maken met degenen die er de leiding hebben. Wat dat betreft brengt onze huidige Paus Franciscus veel hoop terug in de harten der gelovigen, ook in die van de Jozefkerk.

Paul van Maanen

Op pagina 6 vindt u een artikel van het bestuur waarin o.a. ook de situatie betreffende de St. Jozefkerk uiteen wordt gezet.



We vieren feest: 50 jaar samen zingen door Dameskoor H. Jozefkerk

We vinden het zeer de moeite waard om aandacht te schenken aan het gouden jubileum van het Dameskoor van de H. Jozef.

Met veel toewijding en overgave hebben we al die jaren vieringen verzorgd als mensen feest vierden vanwege een huwelijk, een huwelijksjubileum, de naamdag van onze parochie, maar ook als mensen verdriet hadden, bij afscheid nemen van een lief mens, jong of oud.

Met liederen hebben we, persoonlijk, maar ook als geloofsgemeenschap meegeleefd in lief en leed.

Samen zingen ... is naar buiten treden, je laten horen wat in je hart leeft in alle verschillende levensmomenten. We willen alle mensen die ooit, eens en nu in ons koor mee zongen en mee zingen van harte danken en feliciteren met deze mijlpaal.

Op zondag 30 maart om 11 uur zullen we de eucharistieviering mede verzorgen en daarmee ook ons jubileum vieren.

U bent allen van harte welkom om het Dameskoor na afloop van de viering te feliciteren in de kerk ofwel in het parochiezaaltje.

Bestuur Dameskoor H. Jozef

Rondom de Lambertustoren Beers

Bij de evaluatie van het afgelopen jaar in de vergadering van 14 januari door de werkgroep 'Rondom de Toren' was men redelijk tevreden over de vieringen van de laatste tijd. De Kerstvieringen waren redelijk tot goed bezocht met als uitzondering de Herdertjesviering, toen was de kerk helemaal vol. Een geweldig gevoel: een dienst met zoveel mensen! Voor de organisatie 'n geweldige opsteker. De werkgroep uit Beers en Vianen had weer een mooi verhaal verteld, dat door de kinderen werd gespeeld. Met de gezangen en muziek van Juvia uit Vianen was de viering helemaal af. Juvia, hartelijk dank. Voor velen een mooi begin van Kerstmis. De Nachtmis, mooi bezocht, ruim 100 bezoekers en de verzorging door het Gemengd koor was weer heel goed,

een feestelijk gebeuren. De H. Mis op 1ste Kerstdag met ongeveer 125 bezoekers werd verzorgd door het koor Together. Zij waren in volle sterkte en vulden de gehele kerk met mooie liederen, wat het Kerstfeest een nog beter gevoel geeft als je dit hebt meegemaakt. Koorleden en organisatie hartelijk dank en de bezoekers hartelijk dank voor uw waardering en bezoek.

Het kerststalbezoek was ook de moeite waard om de kerk hiervoor open te houden, nl. 90 bezoekers. Een bijkomstigheid maar toch ook weer belangrijk waren de collectes en kaarsenverkoop in deze dagen. Opbrengst collectes € 371,09, van de kaarsen groot en klein €140,00. Alles bij elkaar mooie en geslaagde kerstdagen.

De tijd gaat door en zo kwam zondag 29 december om 11.00 uur de H. Mis, de koren waren vrij, dus volkszang. Het kerkbezoek was slechts 10 personen en dus maar weinig geluid met de gezangen, erg jammer bij de afsluiting van het Jaar 2013.

Ook werd er al vooruit gekeken en het rooster voor de komende maanden besproken. Bijzondere vieringen zijn zondag 23 februari, de presentatie van de 1ste Communicanten, waarbij de gezangen worden verzorgd door de kinderen met ondersteuning van vele ouders, 'n geweldig idee, succes daarmee.

Zaterdag 1 maart om 19.00 uur de Carnavalsmis met medewerking van het Visserskoor. Een mooie start van het carnavalsgebeuren. Carnavalsvierders, heel veel plezier.

Palmpasen wordt gezamenlijk in de Martinuskerk in Cuijk gevierd met een Palmpasenstokkenoptocht door kinderen.

In de Goede week is er in Beers maar 1 dienst nl. op Goede Vrijdag om 15.00 uur. Dan doen wij de Kruisweg met de Vormelingen van de gehele parochie, waar ook iedereen bij aanwezig mag zijn. Dus allen welkom. Op Paaszaterdag is er een algemene dienst in de Martinuskerk in Cuijk om de Paaswake te vieren waar het Vuur, Water en de Paaskaarsen voor alle kerken worden gezegend. Na de dienst worden die door afgevaardigden van iedere geloofsgemeenschap mee naar hun kerk genomen en daar op 1ste Paasdag in de H. Mis op het altaar geplaatst. Bij ons is de dienst om 11.00 uur m.m.v. het Gemengd koor.

Op 2de Paasdag, 21 april, is er 'n bijzondere dienst, dan gaan nl. om 13.30 uur onze communicanten hun 1ste H. Communie ontvangen. Meisjes en jongens, 'n mooie en onvergetelijke dag toegewenst.

Hiermee sluit ik de inzending van de geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers.

Contactgroep *Rondom de Lambertustoren*
Harrie van Haren

Rondom de Antoniustoren

Evaluatie van het eerste jaar Parochie nieuwe stijl

Op donderdag 12 december 2013 zijn alle medewerkers en vrijwilligers bijeen geweest in het parochiecentrum. Doel van de bijeenkomst was onder meer terug te kijken en de ervaringen uit te wisselen over de nieuwe manier van werken in de gewijzigde parochievorm. De reacties waren eigenlijk allemaal positief, zo ook die van pastoor Theo Lamers. Ook aan de nieuwe tijden waarop de erediensten worden gehouden zijn de parochianen intussen goed gewend.

Een van de belangrijkste dingen voor u om te weten is, dat is besloten dat het parochiecentrum niet meer standaard elke donderdagavond open is. Uiteraard kunt u na afspraak daar altijd terecht om met onze medewerkers of pastoor daar een gesprek te hebben. Wilt u een afspraak, neemt u dan contact op met Thea Scheers (tel. 0485-320137) of Jacqueline Lamers (tel. 0485-321008) of via email: rkparochie@vianen-nb.nl

Een verheugend feit op deze bijeenkomst was dat er drie nieuwe vrijwilligers/contactpersonen konden worden begroet en wel de dames Tonny Coenen-Giesbers voor liturgie, Truus Hofmans-v.d. Heuvel voor onderhoud gebouwen, Nel v. Echtelt - v.d Weerdenburg voor diakonie.

Alle aanwezigen werden bedankt voor hun inzet. We gaan er van uit, dat we met zijn allen, u en ook wij, er in 2014 weer in slagen om er mooi jaar van te maken.

Kerst en Nieuwjaar

Traditioneel werd er op 22 december het concert in onze kerk gehouden. Alle koren uit Vianen, Vivace, Juvia en Allegro Vivace en het kleine koor van Vivace lieten weer prachtige liederen horen. Ook de jeugdmuzikanten van Vicinia lieten zich niet onbetuigd. Als deze jongens en meisjes blijven studeren zullen ze een aanwinst voor de toekomst zijn. Kortom een sfeervol concert, dat zeker wat meer belangstelling uit de parochie zou mogen krijgen. De Heilige missen op de kerstdagen en de oudejaarsviering, waren weer de pareltjes uit het kerkelijk jaar. Graag bedanken we nog eens vanaf deze plek allen die het mogelijk hebben gemaakt.

BIJZONDERE VIERINGEN 2014 'Carnavalsmis'

Graag willen wij alvast een aantal bijzondere vieringen voor de komende tijd onder uw aandacht brengen. Als eerste is er de aanstaande 'Carnavalsmis'. (Zaterdag 1 maart om 17.00 uur) Deze jaarlijkse mis met medewerking van de Carnavalsvereniging 'De Heimussen' opent de drie dolle dagen. Het is een fijne traditie, dat carnavalvierend Vianen nog even de zegen vraagt, alvorens onder te gaan in het feestgedruis. Dit jaar zal in deze mis gezongen worden door het koor 'Vivace'. Zij hebben een aantal verrassingen voor u. Naast de vaste gezan-

gen zullen een aantal liederen in de sfeer van Carnaval worden gezongen. Zorg dat u er bij bent.

Vastenthema

Op zaterdag 5 april is er een speciale woord- en gebedsdienst in onze kerk. Samen met de kinderen uit onze parochie zal worden stil gestaan bij het thema 'Vasten'. Via de basisschool kunnen de kinderen zich opgeven om tijdens die dienst een lezing te verzorgen, of de koster te assisteren bijvoorbeeld door de kaarsen aan te steken bij de voorbeden. Via de school krijgen ze vastenzakjes mee om geld in te zamelen voor deze actie die ze tijdens de viering kunnen inleveren.

In de tijd van Aswoensdag naar Pasen, wordt bij iedere dienst een deel van een tekst gelezen die als een rode draad door de vastentijd loopt. Elke zondag kent zo dus zijn eigen tekst. Het koor dat de dienst begeleidt zingt ook steeds een afwisselende strofe uit het vastenlied.

1e Heilige Communie

We prijzen ons gelukkig dat we ook dit jaar weer een aantal communicantjes in ons midden hebben. Op maandag 12 april, 2e Paasdag zullen zij in onze parochiekerk dit sacrament ontvangen. In de mis van 11.00 uur gaan de kinderen zelf mede de dienst invullen en hun eerste communie ontvangen. Het communicantenkoor zal die dag de dienst opluisteren met hun gezang. We wensen de kinderen en hun begeleiders veel succes bij de voorbereidingen van deze voor de kinderen zo belangrijke gebeurtenis in hun jonge leven.

Contactgroep *Rondom de Antoniustoren Vianen*
Frans Pennings

Rondom de Toren H. Agatha

Helaas hebben wij niets mogen ontvangen.

Rondom de Martinustoren Katwijk

De meimaand in het vooruitzicht!

Rondom de Martinustoren in Katwijk wordt al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de meimaand. Het is altijd een hele planning met diverse bedevaarten en alle gastkoren. Maar voor 2014 wordt het weer een mooie maand! De volgende koren luisteren dan de viering om 11.00 uur op:

4 mei: Het accoordje - Cuijk

11 mei (10.30): Zang Veredelt - Cuijk met dodenherdenking

18 mei: Canthonis - St. Anthonis

25 mei: Koor - Overasselt

29 mei: Jongerenkoor - Balgoy

Met de vrijwilligers maken we het weer mogelijk om op zondagen de kerk de hele dag te openen. Als u het leuk vindt om daar ook aan mee te helpen bent u uiteraard van harte welkom.

Ondertussen is een werkgroep ook volop in overleg voor de IDOP-plannen in en om het processiepark. We zijn heel benieuwd naar de ideeën die daar uit zullen komen om zo deze bijzondere plaats nog mooier te maken.

Contactgroep *rondom de Martinustoren* - Katwijk

Rondom de Lambertustoren Linden

Liturgie en zielzorg

Je schrijft een stukje, dat leidt tot allerlei gedachten en vragen, die je wil delen.

Voor Linden was het Kerstfeest 2013 heel bijzonder. Velen vroegen zich tevoren af hoe het zou worden. Er is immers veel gebeurd voor de parochie Linden; de gedwongen fusie heeft 'letterlijk' veel los gemaakt en dat is ook ten koste gegaan van de onderlinge binding. Er was in Linden ruimte voor diversiteit in geloof en opvattingen maar tegelijkertijd kon men zich vinden in het gemeenschappelijke uitgangspunt: blijf God zoeken, laat je inspireren door Jezus Christus en denk zelf. We hadden het idee dat we ons bezig hielden met waar het echt om zou moeten gaan. Inmiddels hebben we aan de lijve ondervonden dat onze officiële kerk het ons daarbij erg moeilijk maakt. Door machtsdenken en controlebehoefte gaat de discussie, zo lijkt het, vooral om dingen waar het niet om zou moeten gaan. Die kerk wil bepalen wat we moeten denken en doen. Door niet te luisteren, zet die kerk zichzelf uiteindelijk buitenspel, en verliest ze in snel tempo betekenis.

Met Kerstmis hebben we in Linden gekozen voor een viering om 21.00 uur op kerstavond met enkele van onze eigen voorgangers: geen eucharistieviering met koor, wel een viering die paste bij onze traditie. We wilden vooral "gemeenschap vieren en de kern van de kerstboodschap raken". We denken dat dat gelukt is met de mensen die er waren: we hebben daarvoor veel complimenten gekregen; iemand van buiten mailde ons dat hij had gevonden waarnaar hij op zoek was: geen vertoon, geen buitenkant maar de echte kerstboodschap.

Er waren wel minder mensen dan de laatste jaren gebruikelijk: we misten bijvoorbeeld mensen die sterk hechten aan een bepaalde traditie; sommigen daarvan hebben waarschijnlijk elders onderdak gezocht, anderen hebben afgehaakt. Van de andere kant waren mensen afwezig uit weerzin tegen de kerk. Tenslotte is er nog een categorie die zelfs niet meer met Kerstmis de moeite neemt. Door wat er in het afgelopen jaar gebeurd is, waren we gedwongen te kiezen. Welke keuze we ook maakten: er was altijd een groep die zich buitengesloten voelde of zichzelf buitensloot. Maar alles in acht genomen, zijn we bepaald niet ontevreden en de verkregen reacties geven moed voor de toekomst.

Het gebeuren maakt wel weer de vraag actueel naar de betekenis van de liturgie ofwel welke elementen maken

liturgie de moeite waard? Op de eerste plaats maak je verbinding met God; dat gebeurt door inspiratie te zoeken via lezingen, uitleg en gebeden en dat is niet gemakkelijk, want er is steeds minder sprake van een gemeenschappelijk Godsbeeld en een gemeenschappelijke taal die iedereen verstaat. Op de tweede plaats en zeker niet minder belangrijk: je viert gemeenschap waarvan het gevoel van onderlinge verbondenheid de basis is; in zekere zin ontwikkel je met een min of meer vaste groep een eigen taal met symbolen die worden verstaan en die uitdrukking geven aan wat je van waarde vindt. Tenslotte moet de liturgie via uitleg, overweging of meditatie ook een vertaalslag naar het dagelijks leven opleveren en nieuwe kracht en inspiratie om onze opdracht in ons leven aan te kunnen. Als een van deze drie elementen ontbreekt, verliest liturgie substantieel aan waarde.

Als we weer terugkeren naar de kerk en zijn betekenis: Het lijkt erop dat we als kerk vooral bezig zijn met ons steeds opnieuw te organiseren en met kunst en vliegwerk de liturgie (en dan vooral eucharistievieringen) in de lucht te houden. Daarbij dringen zich twee vragen op: "Komen in deze situatie de bovengenoemde elementen elk voldoende tot hun recht?" en misschien nog belangrijker "Worden middelen en doelen niet omgewisseld? Vroeger gebruikte men de term zielzorg als belangrijke taak van de pastoor. Dat ouderwetse woord geeft weer waar het om zou moeten gaan: de zorg voor de ziel van de mens, voor zijn geestelijk welzijn. Mensen leggen hun zielenroerselen niet zo maar op tafel, daarvoor moet je contact zoeken en luisteren. De officiële kerk zelf kan inmiddels onvoldoende mankracht, priesters en pastoraal werkers inzetten, om daar nog veel aan te kunnen doen. De zorg voor de ziel komt in het gedrang, want zeker in onze geïndividualiseerde maatschappij vereist zorg voor de ziel: gekend zijn, luisteren, contact en betrokkenheid. Als de kerk van betekenis wil blijven, ligt hier wel de moeilijkste uitdaging voor de mensen die als vrijwilliger in en voor onze geloofsgemeenschappen willen staan, want wie zou het anders moeten doen.

Immers: in onze dorpen en wijken komt van alles op gang; er komen allerlei nieuwe initiatieven: de zorg voor ouderen staat bijvoorbeeld sterk in de belangstelling, een vrijwilligersorganisatie als OLC (Ouderen en levensvragen Land van Cuijk, waar ik actief bij ben betrokken) is in feite actief in de zielzorg zonder dat er binding is met de kerken. Er blijkt wel behoefte aan zorg voor de ziel. Onze uitdaging is te zorgen dat de kerk daarbij niet de grote afwezige is. Goede liturgie zal echt wel een plaats houden in het kader van de zorg voor de ziel. Die zal -zo hopen we- vooral een inspiratiebron zijn voor de zielzorgers, die we allemaal zouden moeten zijn.

Contactgroep *Rond de H Lambertus Linden*
Jan van den Broek

Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Thea Hermans 315892 Peter Hendriks 314030
Dion Jilesen 312097

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Tiny Josemanders 317936 Wilma van Daal 313871
Nelly Strik 317243 Harrie van den Heuvel 313005
Mickey Nuijs 318725 Piet Wagemans 312069
Harry van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Frans van den Bogaard 315742
Peter Hendriks 322822
Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Maarten Hermens 0643138081
Henriëtte van de Lockant- Heijltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Jacqueline Lamers-Manders 321008
Thea Scheers-Jans 320137

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Ria van Kempen 317612 Ton Lukassen 314633

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Ton Keijzers 384067
Jan van den Broek 322819
Mien Heijnen 316272
Herman van Rhee 315904

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat:
Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is te bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

17 december	Jan Renirie 83 jaar	St. Martinus
24 december	Peter Tonen 79 jaar	St. Martinus
24 december	Door Lamers-Daamen 73 jaar	St. Martinus
30 december	Josephina van Geffen-de Koning 82 jaar	St. Martinus
30 december	Riet Lemmens-Hendriks 68 jaar	H. Agatha
10 januari	Antoon de Bruijn 68 jaar	St. Martinus
14 januari	Sake Lem 73 jaar	H. Jozef
24 januari	Willy Robben-Dalhuisen 88 jaar	St. Martinus
28 januari	Martha van Duren-van Dijk 84 jaar	H. Jozef
31 januari	Frans Noij 78 jaar	H. Jozef
3 februari	Marietje Giezen-Kerstens 77 jaar	H. Agatha
11 februari	Christ Vloet 68 jaar	H. Jozef

20 februari br. Ireneüs/Jan Verhoeven
88 jaar broederhuis De La Salle

Namens onze parochie willen we de familie veel sterkte wensen met dit verlies.

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

1 december	Jeremy Wilemsen	St. Martinus
22 december	Rafael Derks	H. Jozef
22 december	Eveline Roelofs	H. Agatha
12 januari	Siep Bulkens	H. Lambertus Beers
12 januari	Lynn van Hoof	H. Agatha
12 januari	Tije Klerks	H. Antonius van Padua
19 januari	Lotte Janssen	St. Martinus
2 februari	Djena van Mil	H. Jozef
2 februari	Daan Wittebrood	St. Martinus
16 februari	Thomas Ebben	H. Antonius van Padua
23 februari	Jochem van Haren	St. Martinus

Hartelijke felicitaties voor de gedoopte, de ouders en familie!

GOD IS LICHT

In de Paasnacht zal ik als Zijn schepsel 'JA' zeggen tegen onze SCHEPPER.

Mijn 'Ja-woord' heb ik eigenlijk al een hele tijd terug gegeven. Ik voelde me altijd al verbonden met Hem en mijn verlangen werd alsmaar groter. Ik begon Hem daarom te zoeken. Overal, in alle geloven en bij alle mensen om me heen. Daardoor werd ik eigenlijk alleen maar verwarder en wist ik niet meer wat ik nu precies moest geloven of moest doen.



Esmay Jansen

Totdat ik op een zomerse dag in de tuin zat bij mijn ouders. Ik zat alleen op een grote stoel, midden in de zon. Ik zat letterlijk in het 'licht'. Maar waarom voelde ik het licht niet? Al een hele tijd had ik een soort donkere waas op mij heen, waardoor ik niet meer kon genieten van het echte licht en van al het moois om me heen. Het leek alsof ik in het duister leefde, terwijl ik als 24-jarige midden in de mooie wereld stond.

Ik had eigenlijk alles: twee afgeronde HBO-studies, veel mooie mensen om mij heen, een zeer geliefde familie en bijzondere momenten van waardevolle reizen. Ik deed elke dag wel iets uitdagends en mijn leven was nooit saai. Maar waarom voelde dit dan wel zo? Ben ik dan zo'n ondankbaar mens? Ik schaam me zo diep, omdat veel mensen heel graag de dingen zouden willen doen die ik deed. Ik vond dat ik niet waardig genoeg was om mij zo te voelen.

Eigenlijk kun je mijn leven heel goed identificeren met dat van Abraham. Abraham had ook alles. Een mooie vrouw, een goed volk en genoeg te eten en te drinken. Hij was daar ook oprecht gelukkig mee, maar toch miste hij iets en verlangde hij naar iets. Maar hij wist niet wat. Totdat hij de stem van God hoorde en voelde dat God de Enige is, zijn Redder, zijn Alles, DE LIEFDE. Op het moment dat ik daar op die stoel in de zon zat, las ik een stukje in de bijbel uit Johannes 1. Daar staat letterlijk: 'GOD IS LICHT'. Dit waren de persoonlijke woorden die ik mocht ontvangen van onze Schepper. Ik voelde op dat moment voor de eerste keer zijn pure warmte op mijn huid en ik moest lachen. Het leek net of mijn ogen weer open stonden voor de dingen om mijn

heen. God haalde mij op dat moment en nog steeds elke keer weer weg uit het duister. En dat is ook wat Johannes ons wil zeggen.

Ik weet dat ik Hem nooit heb hoeven zoeken. Hij had mij allang gevonden en ik hoefde me eigenlijk alleen nog maar te openen. Nu heb ik hem ook gevonden en ik ben blij dat ik Hem nu steeds beter mag leren kennen. Hier moet ik natuurlijk elke dag weer in blijven investeren en dit gaat me heel eerlijk gezegd de ene dag makkelijker af dan de andere. Maar zolang ik me maar blijf openstellen, zal Hij altijd weer een manier vinden om bij mij binnen te dringen. Want alleen het schepsel (de mens) heeft de keuze om zich van Hem af te keren of open te stellen.

Om al deze redenen is de geloofsbelijdenis voor mij heel belangrijk. Hierin spreekt de mens namelijk letterlijk zijn verlangen uit. Je spreekt tijdens de geloofsbelijdenis tegen Hem uit dat Hij in jou leeft en dat je Hem elke dag weer meer wilt leren kennen. Zoals Pastoor Theo zegt: 'De geloofsbelijdenis is het besef dat de relatie er is. En dit moet je kunnen ervaren, voordat je het kunt beschrijven.'

Ik gun u ditzelfde mooie gevoel als u uw geloofsbelijdenis telkens weer zult uitspreken tijdens de Heilige Mis. Ik nodig u van harte uit om op 19 april tijdens de paaswake samen met mij mijn doopsel te vieren.

God is liefde. Deze liefde zullen we nooit kunnen bewijzen. Maar we kunnen Hem wel elke dag zien. Namelijk letterlijk in de wereld. In de schoonheid van de mensen en de natuur om ons heen!

Esmay Jansen



Wat betekent Pasen voor jou?

Voor mij is Pasen een nieuw begin. Meestal beginnen de bomen en bloemen al te bloeien, het begin van de lente, de natuur komt weer tot leven. Ook Jezus krijgt met Pasen een tweede kans, of eigenlijk krijgen de mensen een tweede kans om naar Jezus te luisteren. Hij is weer opgestaan uit de dood.

Ylona

Een nieuwe look

Voor de Rock Solid groep zijn we het nieuwe jaar goed begonnen door de jongerenruimte een mooie opknopbeurt te geven. Op 5 januari kwamen we voor het eerst bij elkaar om samen van de kale witte muren een vrolijkere ruimte te maken. Na een kort overleg begonnen we al snel de stoelen en tafels te verschuiven, zodat deze vrij bleven van verfspatten.



Eén muur zou helemaal groen worden en op de andere twee muren zouden mooie muurschilderingen komen. Na een middagje werken hadden we de groene muur en een groot deel van de twee muurschilderingen af: een bijbel met de tekst 'Faith, hope and love, but most of all love' en een tekening van Jezus. Om de bijbel hebben we nog allemaal bloemen geschilderd, waardoor het een kleurrijkere muur werd.



We sloten die middag af met een gezamenlijk avondeten in de pastorie. Twee van de leiders hebben friet gehaald en nadat onze magen goed gevuld waren met friet en snacks, zijn we naar huis gegaan.

Op 2 februari hebben we de laatste puntjes op de i gezet en de ruimte netjes opgeruimd. Met deze nieuwe look kunnen we er weer even tegenaan. De volgende Rock Solid bijeenkomst is op 9 maart. Iedereen tussen de 14 en 16 jaar is van harte welkom. En bij een nieuwe look, hoort een nieuw programma!

Ylona

Jongerenactiviteiten in ons bisdom

Pastoor Theo Lamers en Astrid Bakker zijn sinds het begin van dit jaar uitdrukkelijker betrokken bij de activiteiten die er voor jongeren georganiseerd worden op bisdomniveau. Jongeren krijgen een plek in de parochie, maar jammer genoeg zijn dat vaak te weinig jongeren (16 - 30 jaar) om een actieve, bruisende jongerengroep te vormen. Het bisdom organiseert voor de jongeren ongeveer één keer maand een activiteit, of sluit aan bij bestaande jongerenactiviteiten (op bijvoorbeeld landelijk niveau) om jongeren de mogelijkheid te bieden zich te verdiepen in het katholieke geloof, elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Het komende half jaar staan de onderstaande jongerenactiviteiten gepland. Meer informatie over de verschillende activiteiten is te vinden op www.bisdomdenbosch.nl (klik dan aan de linkerkant op jongerenactiviteiten). Jongeren die interesse hebben om te komen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Abdijdagen: Van woestijn naar Nieuw leven

Van woensdagavond 5 maart tot zaterdagmiddag 8 maart zijn we te gast in Abdij Koningshoeven. Onder leiding van Pastoor Theo Lamers zullen we zo samen de Veertigdagentijd starten. De stilte en het gebed van de abdij nodigen ons uit om even stil te staan, te bezinnen en te ontdekken wat de Levende Christus in hun leven oproept.

Jongerenprogramma Stille Omgang: Open up!

Op zaterdag 22 maart vertrekt er voor jongeren van 14 tot 30 jaar vanuit ons bisdom een bus naar het jongerenprogramma van de stille omgang. Ook in Cuijk zal er dit jaar een opstapplaats zijn!

Palmzondag

Op zondag 13 april vieren we Palmzondag, maar ook de Wereldjongerendag! Je krijgt A royal invitation! Dit is het thema waar we in Uden mee aan de slag zullen gaan. Alle tieners en jongeren zijn van harte welkom.

Diocesane jongerenbijeenkomst

Op zondag 18 mei is er weer een diocesane jongerenbijeenkomst van 14.30 tot 19.30 uur.

KJD-Festival!

Op zaterdag 28 en zondag 29 juni zal het KJD festival, de vernieuwde editie van de Katholieke jongerendag, plaatsvinden in Nieuwkuijk. Jongeren uit het hele land komen hier samen om geloof te vieren, te verdiepen en elkaar te ontmoeten. Hier moet je gewoon bij zijn!

Tuinfeest

Op vrijdag 11 juli sluiten we samen het school- en werkjaar af met een tuinfeest in Zaltbommel (Oliestraat 26). Het tuinfeest start met een eucharistieviering in de Martinuskerk en daarna zal er een gezellige barbecue zijn.

Oud worden, lot, gunst of kunst?

Onder de noemer 'De kunst van het ouder worden' organiseert OLC (Ouderen en Levensvragen in het land van Cuijk) het OLCafé. In het OLCafé kunt u terecht voor een gezellige zondagmiddag mét inhoud. Op 9 maart, 23 maart en 13 april gaan we samen in op de vraag "Is ouder worden een kunst? Ja en nee!"

Na een korte inleiding door gespreksbegeleider Esther Disveld gaan we met elkaar dieper in op de vragen die tijdens de inleiding in onze hoofden zijn opgekomen. We wisselen van gedachten en proberen samen te ontdekken wat voor ons belangrijk is. Na een korte pauze krijgt u de gelegenheid om alleen of met anderen met het thema aan de slag te gaan door middel van tekst of beeldmateriaal. In maart en april zijn drie zondagen gereserveerd voor het OLCafé. Iedere zondagmiddag heeft een eigen thema. De eerste keer, 9 maart, is het thema: De (on)macht van herinneringen. Herinneringen gaan over een tijd die voorbij is, maar ze kunnen veel invloed uitoefenen op het hedendaagse leven. De volgende thema's zijn "Omgaan met veranderingen" (23 maart) en "De toekomst is van iedereen" (13 april).

Toegang gratis (koffie en thee 1 euro).
Waar? In het Pakhuis, dat zich bevindt in de Kerkstraat in Cuijk, grenzend aan de Beeldentuin en de Fotoarchiefdienst.
Wanneer? 9 maart, 23 maart en 13 april
Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur
U kunt zich opgeven via Radius, tel. 0485 574440 of mail: telefonie@radius-lvc.nl

Er gaat niets boven The Passion

The Passion 2014 in Groningen

In 2014 is Groningen het decor van de "The Passion". Na driemaal in de Randstad is deze jonge stad in het Noorden dit jaar gastheer van het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden én opstanding. De vierde editie van The Passion wordt op donderdag 17 april opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken in de stad. Groningen is een ambitieuze stad, zoals haar bekende slogan vertelt: 'Er gaat niets boven Groningen'. Dat past goed bij de manier waarop de omroepen EO en RKK en de partnerorganisaties het Paasverhaal willen vertellen. De organisatoren geloven dat dit verhaal van eenzaamheid en verbondenheid van grote betekenis is voor ieder mens.

Op thepassion.nl is in een filmpje te zien hoe de inwoners van Groningen reageerden op het grote verlichte kruis in hun stad. Het bisdom van Den Bosch organiseert samen met de VNB en de parochie H. Petrus - Uden een busreis naar Groningen. Meer informatie op www.lourdes.nl
Voor wie de reis naar Groningen te ver vindt wordt The

Passion uitgezonden op televisie. Voor wie het leuk vindt om samen naar deze bijzondere uitzending te kijken, is dat mogelijk. We gaan een internet-verbinding maken in het zaaltje van de Jozefkerk. U bent van harte welkom. Het zaaltje is open vanaf 19.30 uur. Het begin van de uitzending is op dit moment nog niet bekend.

Pastoor Theo Lamers

Beauraing

(Eerder gepubliceerd in het parochieblad van de toenmalige H. Jozefparochie)

Elk jaar wordt er in juni en september een bedevaart naar Beauraing georganiseerd vanuit het bisdom Breda. Mijn moeder woont in Rijen (tussen Breda en Tilburg) en ruim 20 jaar geleden heeft zij mij eens gevraagd of ik met haar mee wilde gaan. Sindsdien zijn we zeker een keer of 7 in Beauraing geweest, een hele ervaring.

Beauraing is een klein dorpje op de grens tussen België en Frankrijk, midden in de prachtige natuur van de Ardennen. Beauraing is dan ook een garantie voor fantastische uitzichten en heerlijke rust. Die rust van Beauraing werd op 29 november 1932 verstoord door een Mariaverschijning in de tuin van de kostschool. Maria verscheen op die dag in november voor de eerste keer in Beauraing aan vijf eenvoudige kinderen. Zij is daarna nog tweëndertig keer aan de kinderen verschenen en heeft hun verschillende wensen en openbaringen meegegeven.

Hieronder staat het refrein van het speciale Marialied dat tijdens deze bedevaart keer op keer wordt gezongen:



Maria, wij juichen U blij tegemoet
blijf onze Koninginne, voorgoed, voorgoed.
Wij zweren getrouwheid aan U en Uw Zoon;
geef ons Uw moederzegen tot loon, tot loon.

Annemarie

Ook Lieke (9 jaar) ziet met Pasen Jezus aan het kruis. Maar zij denkt ook aan palmpasen: het palmpasenkruis mooi versieren en een nieuw palmtakje achter het kruisje boven de deur. Lieke vindt ook dat Paaseieren bij pasen horen. Als ik dan vraag waarom, antwoordt ze dat de paaseieren 'nieuw leven' betekenen. "Want Jezus is met Pasen opgestaan".

Samen vieren met peuters/kleuters!

Met Kerstmis zijn we met de allerkleinsten uit de parochie op kraamvi-site bij kindje Jezus geweest.



Daar mochten we allemaal het kindje wiegen, hebben we beschuit met muisjes gegeten, samen liedjes gezongen en naar het kerstverhaal geluisterd. Er waren veel kindjes en het was erg gezellig!



Wil je nog een keer naar zo'n leuk verhaal luisteren samen met andere peuters en kleuters?

Op **eerste Paasdag** is er 's middags in de Martinuskerk in Cuijk een **Paasfeest voor peuters en kleuters**. De allerkleinsten uit de parochie

zijn dan van harte welkom om samen Pasen te vieren. Broers, zussen, papa's, mama's, opa's en oma's zijn natuurlijk ook van harte welkom.

We gaan luisteren naar het Paasverhaal, samen liedjes zingen en eieren zoeken in de pastorietuin! Na afloop staat er een glaasje ranja klaar voor alle kinderen en een kopje koffie of thee voor de ouders.

Dus kom allemaal op **20 april (eerste paasdag) om 15.30 uur** naar het **Paasfeest in de Martinuskerk** in Cuijk!

Hallo oud-communicanten

Weten jullie nog van vorig jaar? Tijdens de palmpasenviering heeft een groep oud-communicanten een toneelstuk in de kerk opgevoerd. Dat was echt super leuk!

Nu hebben we het plan om weer zoiets te gaan doen.



Het is de bedoeling dat we in de vastentijd met een groep kinderen -oud communicanten van de afgelopen jaren - twee maal bijeenkomen en samen een toneelstuk voorbereiden. Dit toneelstuk zal op 20 april tijdens de gezinsviering met Pasen in de Jozefkerk

worden opgevoerd.

De bijeenkomsten staan gepland op **15 maart en 29 maart van 15.00 uur - 16.30 uur**. Tijdens deze bijeenkomsten staan we ook een beetje stil bij de vastentijd en de Goede week. We gaan knutselen, verhalen horen en natuurlijk het toneelstuk oefenen.

Het zou super leuk zijn als je meedoet! En heb je vriendjes of vriendinnetjes die mee willen doen: dat kan!

Laat je even iets weten!? Dat kan via: info@martinus-cuijk.nl of via een belletje: 0485-331333.

Met vriendelijke groeten,
Kinderwerk Parochie Heilige Martinus

Palmpasenstein versieren

Op zondag 13 april is het Palmpasenstein. Bij het vieren van Palmpasenstein hoort natuurlijk een Palmpasenstein. Een mooi versierd kruis met bovenop een broodhaantje. Lijkt het je leuk om, net als de communicanten, een Palmpasenstein te maken, dan ben je van harte welkom op zaterdag 12 april a.s. om 15.00 uur in de Pastorie van de Sint Martinuskerk, kerkstraat 10 in Cuijk. Als je je voor 5 april aanmeldt via info@martinus-cuijk.nl dan zorgen wij ervoor dat er een Palmpasenstein voor je klaar ligt en dat er spullen zijn om de stok mee te versieren.

Op Palmzondag, 13 april, is er om 11.00 uur een Palmpasenviering in de Sint Martinuskerk in Cuijk. Neem je versierde Palmpasenstein mee dan krijg je in de kerk een broodhaantje. Samen met de kinderen die dit jaar de communie doen, kun je meelopen in de Palmpasenoftocht zodat iedereen de door jou versierde Palmpasenstein kan bewonderen.



Tot dan,

Kinderwerk Parochie Heilige Martinus

Als ik Guus (7 jaar) vraag wat Pasen is, zegt hij: Dan is Jezus doodgegaan. Hij maakt een tekening. Jezus aan het kruis, bovenop de berg.



Kerstfilm jongeren



Knutselen
Eerste communie



Communiebijeenkomst
Cuijk



Afscheid werkgroep
Kontakt vianen



Actie Kerkebalans 2014



Communiebijeen-
komst Beers-Vianen



Jeugdchoor H. Jozef



Niels Hendriks werkt
aan de website



peuter- en kleutenviering
Kerstmis