

DE MANTTEL



Bidden om de gaven van de Geest

*Geest van liefde, kom in mijn hart,
maak het barmhartig en edelmoedig.*

*Geest van wijsheid, kom in mijn verstand,
maak het begrijpend en betrouwbaar.*

*Geest van vrede, kom in mijn handelen,
maak het mild en trouw.*

*Geest van vreugde, kom in mijn gemoed,
maak het blij en geduldig.*

*Geest van goedheid, kom in mijn oordeel,
maak het rechtvaardig en eerlijk.*

*Geest van vriendelijkheid, kom in mijn dienstbaar zijn,
maak het respectvol en waarachtig.*

*Geest van bescheidenheid, kom in mijn leven,
maak mij nederig, echt en vol overgave aan uw liefde.
Zr. Nel*





Van de redactie

Nu we hebben gehoord dat er weer vieringen gehouden mogen gaan worden in de kerken, zal er door veel van onze parochianen een zucht van opluchting zijn gegaan. Een zucht, waarom doet me dit denken aan Pinksteren? Lees daarvoor de overweging van kapelaan Callistus verderop in deze nieuwsbrief.

Waarom vinden we dit zo belangrijk? Aan de ene kant is het duidelijk: samen komen om samen het leven van Jezus te vieren is een wezenlijk onderdeel van ons geloof. Het is deze gezamenlijkheid die ons steun biedt, samen bidden, samen kerk zijn. Het is een groot goed dat we dat straks weer mogen. Aan de andere kant: zijn we samen niet kerk, ongeacht of we samen komen of niet? Het is een vraag die bij me opkwam bij het lezen van het volgende gedicht. En of u zich nu thuis voelt bij de ene of de andere kant: voor mij biedt het troost.



Van het bestuur

Publieke vieringen vanaf 14 juni

Op woensdagavond voor Hemelvaart zijn de protocollen voor het kerkelijk leven op anderhalve meter bekend geworden. De bisschoppen hebben aangegeven dat per 1 juni vieringen met 30 personen, onder een groot aantal voorwaarden, weer mogelijk zijn. Dit uiteraard om elkaar te beschermen tegen besmetting.

Het parochiebestuur heeft besloten om, gezien de eisen die gesteld worden, de vieringen weer op te gaan starten in de Martinuskerk. Omdat dit een groot aantal voorbereidingen vraagt, zullen we dit gaan doen vanaf 14 juni, Sacramentsdag, zodat we dan ook weer communie uit mogen reiken.

Ondertussen zijn we hard aan het werk om alle voorwaarden uit te voeren. Dit betekent onder andere dat we moeten werken met een reserveringssysteem en hygiëne-maatregelen in een anderhalve meter situatie. Op korte termijn gaan we bekend maken hoe dit alles in het werk gaat.

We zijn blij dat we binnenkort weer samen mogen komen, maar willen als bestuur ook de veiligheid blijven waarborgen. Uw gezondheid is een groot goed! Ondertussen blijven we digitaal de vieringen uitzenden op Omroep Land van Cuijk en via ons YouTubekanaal: parochie Martinus, zodat u voorlopig zeker nog met ons vanuit thuis kunt meevieren.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de protocollen die de bisschoppen hebben vrijgegeven, dan kunt u die vin-

den op https://www.martinuscuijk.nl/nieuws_reader.aspx?nieuwsId=367.

Wij blijven met elkaar verbonden.

Het parochiebestuur



Pater Callistus Offer

NEERDALEN ... OPSTIJGEN ... NEERDALEN ...

In de gebeurtenissen van deze periode, vanaf Pasen tot Hemelvaart en vervolgens tot Pinksteren, zien we een Goddelijke beweging op een unieke manier. Volgens de geloofsbelijdenis van de apostelen, de basis van ons geloof, daalde Jezus na zijn dood ter helle. Op de derde dag stond Hij weer op. Vervolgens steeg Hij op naar de hemel, wat we Hemelvaart vierden. En nu wachten we op de nederdaling van een andere Helper, de derde persoon van de heilige drie-eenheid.

Deze bewegingen zijn op veel manieren zeer symbolisch en krachtig. Jezus leefde onder de mensen als Emmanuel - God-met-ons - en deed grote tekenen om te laten zien dat God Zijn volk heeft bezocht. En daar eindigde het niet, Hij bood Zichzelf aan als het levende en eeuwige offer om zonden weg te nemen. Dit offer van het Kruis leidde Hem naar de hel waar Hij de schaduwen, de angst en de ketenen van de dood vernietigde. We zijn overtuigd van Zijn overwinning op de hel omdat Hij op de derde dag weer opstond. Zijn leerlingen waren erg gelukkig en wilden niet dat Hij hen weer zou verlaten. Toch moest Hij vertrekken zodat er een andere Helper zou komen. Dit is het belangrijkste: God wil de mens niet weer helemaal alleen laten. Volgens Jezus zal deze Helper, de Geest der Waarheid, tot het einde der tijden blijven. Het was een belofte die Hij aan zijn leerlingen deed, voordat hij hen verliet. Die belofte werd vervuld op de Pinksterdag. En de kerk was geboren!

Het is meer dan tweeduizend jaar geleden, maar elke dag voelen we op verschillende manieren de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons midden. Het is de Geest van onze wedergeboorte in de doop, de Geest waardoor Jezus altijd aanwezig blijft in de Eucharistie, die elke dag over de hele wereld wordt gevierd. Het is de Geest die ons met God verzoent in het sacrament van boete en verzoening. Het is de Geest die mannen en vrouwen roept om God te dienen door middel van verschillende roepingen, van huwelijk, van het kloosterleven en van heilige wijdingen. Het is de Geest die ons in het Sacrament van het Vormsel in staat stelt krachtig getuigenis af te leggen van ons geloof. Het is de Geest die ons geneest als we ziek zijn en ons vergezelt naar de eeuwigheid, na ons verblijf op aarde. Het is de Geest die ons de moed geeft om God, Abba-Vader, te noemen! Het is de Geest die in

ons bidt en ons gebed doorgrondt. Het is de Geest van liefde die ons blijft koesteren in de liefde voor God en voor elkaar, ongeacht geslacht, ras, cultuur, klasse, enz.

De beweging van het Goddelijke van hemel naar aarde (incarnatie), van aarde naar hel (nederdaling), van hel naar aarde (opstanding), van aarde naar hemel (Hemelvaart) en van hemel terug naar aarde (Pinksteren), dient als een helder teken dat God geïnteresseerd is in de mensheid. Hij wil Zichzelf openbaren als Heiland, Genezer, Trooster, Vader, Helper, etc. Het is ook een teken dat God wil dat we hetzelfde zijn voor elkaar. Als we in God geloven, die onze zwakheden en positie als mens heeft aangenomen, moeten we ook bereid zijn om elkaars zwakheden en posities in nederigheid, mededogen en dienstbaarheid in te nemen. Als we in God geloven, die zo ver naar de hel ging om onze angsten te vernietigen, zouden we nog moediger moeten zijn zodat duisternis, angst, depressies, schaduwen en alles wat met de hel wordt geassocieerd geen macht meer over ons hebben. We zouden evenzeer anderen moeten inspireren met dit vertrouwen en deze moed. Als we in God geloven, die alles uit liefde heeft gegeven, zouden we evenzeer bereid moeten zijn om onszelf in liefde en dienstbaarheid aan elkaar te geven en elkaar op te bouwen. Dat zou onze reputatie moeten zijn.

Laat deze tijd van crisis ons eraan herinneren dat de Geest van God niet kan worden beperkt of uitgeschakeld door enige kracht of obstakel. Het is de Geest van Liefde en Liefde overwint alles. Laten we niet vergeten dat het deze Geest is die ons verenigt buiten alle muren en afsluitingen om. Laten we deze Geest in ons levend houden en zo God en elkaar bereiken. We bezitten de Geest die door geen enkele fysieke barrière kan worden belemmerd. Laten we zijn liefde, vrede, leven, moed en positieve energie inademen, waar we ook zijn. Laten we ook liefde, vrede, sereniteit, gezondheid, energie en moed uitademen voor iedereen om ons heen en daarbuiten. Laat de wereld gevuld en vernieuwd worden door de wind van de Heilige Geest. Laat er licht zijn! Kom, Heilige Geest!

Pater Callistus Offór



Wonderdadig beeld

Deze bijzondere meimaand hebben we het beeld van O.L.V. van Lourdes in onze parochiekerk in Cuijk geplaatst. Waarschijnlijk is het beeld voor het eerst sinds 1886 buiten de geloofsgemeenschap Katwijk-Klein Linden.

Waarom wordt dit beeld wonderdadig genoemd?



Pastoor Suijs, de bouwpastoor van de huidige kerk van Katwijk had een grote devotie tot O.L.V. van Lourdes en heeft, met toestemming van mgr. Godschalk, haar beeltenis in 1886 in de kerk laten plaatsen waar in 1887 de eerste bedevaarten uit Haps naar toe komen. Datzelfde jaar krijgt hij toestemming om de Lourdes-grot te laten bouwen en de tuin aan te laten leggen. Op 14 mei 1888 wordt het Mariabeeld in de grot geplaatst en ingezegend. Aan de processies worden door de H. Stoel bijzondere aflaten toegekend.

Al vele jaren trekken processies naar dit beeld in de meimaand. Het wordt een wonderdadig beeld genoemd, omdat er genezingen aan worden toegeschreven. In het Memoriale van de voormalige parochie Katwijk bijvoorbeeld heeft pastoor Pessers hierover het volgende vermeld: *“In het archief bevinden zich de brieven welke ik van de weleerwaarde Heeren Pastoors op mijn desbetreffende vragen heb ontvangen, waarin ook eenige merkwaardige genezingen te vinden zijn die aan de voorspraak van O.L. Vrouw van Lourdes worden toegeschreven, b.v. Haps, Reek, Beers waaruit o.a. blijkt dat de krukken die zich op den droogzolder bevinden afkomstig zijn uit Reek.”*

Helaas zijn met de brand in de oorlog de betreffende brieven waar pastoor Pessers over spreekt verloren gegaan. Wellicht vinden we nog ooit de kans om de archieven van de betreffende parochies te bekijken of we meer informatie terug kunnen vinden. Wat we zeker weten is dat de grot en het beeld van O.L.V. van Lourdes nog steeds - en extra in deze crisistijd - een bijzondere aantrekkingskracht heeft.





Kerkbalans 2020

In het weekend waarin de overheid Nederland in een intelligente lockdown bracht, zouden we de laatste hand leggen aan de kerkbalans 2020. De folder was op een paar kleine aanpassingen klaar om naar de drukker te gaan. Gezien de omstandigheden hebben we besloten om toch maar even te wachten met het drukken en dus ook het huis aan huis verspreiden van de folder. Mocht u in de financiële gelegenheid zijn om uw jaarlijkse bijdrage over te maken, dan zijn wij u zeer erkentelijk.



Divers

- Bij de Lourdesgrot en de Martinuskerk kunt u houdbare levensmiddelen doneren voor de Voedselbank.
- Intenties voor de TV-viering of doordeweekse vieringen kunt u tot vrijdag 12 uur opgeven.
- Ook voor een (noveen)kaars kunt u ons een berichtje sturen.
- Heeft zich al aangemeld voor de MijnRKK-app van onze parochie?



Digitale parochie!

Veel informatie vindt u in deze periode op: www.martinuscuijk.nl; Op deze pagina vindt u informatie en inspiratie om thuis te bidden. Daarnaast vindt u ons op: facebook: parochie H. Martinus of Theo Lamers; instagram: parochie_h_martinus; twitter: MartinusCuijk. Nieuw is ons Youtube-kanaal parochie Martinus waar we filmpjes van vieringen en gebeden op plaatsen.



Parochiestatistiek



Coosje Smits - Jacobs
Ina van Tartwijk - Linssen
June Klerkx - Every

Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen in kleine kring afscheid genomen in de kerk of op het crematorium, of voor hen is ons gebed gevraagd:



Vieringen

De dagelijkse (besloten) viering is om 10.30 uur. Als teken van verbondenheid luiden tijdens consecratie de klokken. Aansluitend is de kerk geopend voor aanbidding, gebed en om een kaarsje op te steken tot 12 uur. Tot en met zaterdag 13 juni om 11.00 uur bidden we de rozenkrans en om 12 uur het Angelus met de eucharistische zegen.

Op zondag 7 juni is de kerk geopend van 11.00-13.00 uur. Om 12.00 uur bidden we het Angelus, om 12.15 uur de rozenkrans en om 13.00 uur de eucharistische zegen.

U kunt ons ook live volgen via Facebook of ons YouTube-kanaal!



Zondagse Eucharistie

Zondagse Eucharistie op Omroep Land van Cuijk
Omroep Land van Cuijk zendt de zondagsviering vanuit de Martinuskerk uit op **zondagen om 11 uur** via het TV-kanaal of de website van Omroep Land van Cuijk. De viering komt ook op ons YouTube-kanaal.



Contactgegevens

Parochie H. Martinus
Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk
T. 0485.312555

Momenteel zijn wij bereikbaar via info@martinuscuijk.nl of een bericht op het antwoordapparaat. Voor dringende gevallen als ziekenzalving en overlijdens kunt u het noodnummer bellen dat op het antwoordapparaat vermeld staat.

Nel Loeffen - Janssen Bouwmeester
Joke Beelen - Giesbers
Wiel Daamen
Dien Willems - Nijenkamp
Toos Derks - Nagels
Hannie van Raaij - Tax
Ria van den Boogaard - Schreven
Riekje Verstegen - Daanen
Coby Hendriks - van Daal
Mientje van Dijk - de Kleijn
Tiny Pouwels - van der Heijden
Piet Nefkens
Toos van Duijnhoven - van der Heijden
Toon Boumans